



Reguliere vieringen

van de Eucharistie

10.00 uur Gezongen Hoogmis

12.00 uur Gezongen H. Mis

Maandag t/m zaterdag

8.30 uur Eucharistieviering

12.30 uur Eucharistieviering

Engelstalige Mis

Elke 1^e zondag van de maand

om 15:00 uur

Aanbidding in de Sint-Jan

ma t/m za: 9.00 - 09.30 uur

zaterdag: 11.00 - 12.15 uur

Biechtgelegenheid

in de Sint-Jan

zaterdag 11.00 - 12.15 uur

in kloosterkerk

San Damiano

dinsdag 15.00 - 17.00 uur

donderdag 19.30 - 20.15 uur

vrijdag 15.00 - 17.00 uur

Openingstijden Infobalie

Di t/m za 10.30 – 16.30

zondag 13.00 – 16.30 u

Misintenties

Via het parochiesecretariaat kunt u misintenties

doorgeven, graag via de mail of telefonisch.

Het stipendium van €13,50 kan worden overgemaakt naar

NL24 INGB 0656 4387 46.

t.n.v. parochie H. Johannes Evangelist

Vrijwilliger worden

Heeft u een stukje tijd beschikbaar om voor de Sint-Jan en de parochie iets te betekenen? Extra handen zijn altijd welkom. U kunt contact opnemen met het secretariaat.

Van de plebaan

‘Een zalig Pasen, bedankt voor de bloemen.’ Een vertrouwde paasgroet die vele jaren klonk vanaf het balkon van de Sint-Pieter in Rome tijdens het Urbi et Orbi. De paus die de Nederlandse gemeenschap, in het Nederlands, een zalig Pasen wenste en hen bedankte voor de bloemenpracht op het Sint-Pietersplein. De vorig jaar overleden paus Franciscus dankte in de voorbije dertien jaar in het Italiaans voor de bloemen. We kijken uit naar de paaswens van paus Leo XIV.

De wens ‘zalig Pasen’ klinkt helaas steeds minder. Vrolijk Pasen of fijne feestdagen is langzaam ons taalgebruik binnengeslopen. Uiteraard mag Pasen een vrolijke en fijne feestdag voor ons zijn, maar in christelijke zin vieren we iets diepers dan een lang weekend aan het begin van de lente. In katholiek-christelijke zin verwijst het woord zalig naar het deelachtig zijn aan het eeuwige heil. Dat komt heel bijzonder tot uitdrukking in de zaligsprekingen die Jezus uitspreekt in zijn Bergrede (Mt. 5, 1-11).

Voor gelovige mensen is er alle reden om vast te houden aan het woord ‘zalig’ bij onze wensen rond Pasen, Kerstmis en het begin van het nieuwe jaar. We brengen er mee tot uitdrukking dat we ons leven verbinden met God. Hij is het die ons leven in zijn scheppende liefde draagt. We gaan niet op in het tijdelijke, maar houden onze blik gericht op het eeuwige. Dat brengt de apostel Paulus ook heel treffend tot uitdrukking in zijn Kolossenzenbrief die we op Eerste Paasdag lezen: *‘Als gij dan met Christus verzezen zijt, zoekt wat boven is, daar waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Richt uw gedachten op wat boven is, niet op wat op aarde is. Gij zijt immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God’* (Kol 3, 1-3).

De paaswens die in Frankrijk door gelovigen wordt gebruikt sluit hier goed bij aan en is misschien wel de meest krachtige van alle wensen die we met Pasen delen. Degene die een ander een zalig Pasen toewenst doet dat met de woorden: **‘Le Christ est ressuscité!’**, waarop men antwoordt: **“Il est vraiment ressuscité!”** – Christus is verzezen!, Hij is waarlijk verzezen!

Pasen is meer dan een lentefeest of een extra lang weekend. We vieren dat Christus is verzezen, dat Hij werkelijk is verzezen. Die paasvreugde mogen wij uitzingen en verkondigen.

Mede namens diaken Wilchard Cooijmans en diaken Tim Bangert wens ik u allen een zalig Paasfeest toe. We vieren het hart van ons christelijk geloof in het lijden, sterven en verrijzen van Onze Heer. Zijn Pasen stelt ook ons Pasen in het vooruitzicht. Het laatste woord is niet aan dood en duisternis, maar aan het eeuwig leven in Gods eeuwig Licht zoals we dat bij menig uitvaart zingen in het Lux Aeterna.

We wensen elkaar een zalig Pasen:
Christus is verzezen! Hij is waarlijk verzezen!

Plebaan Vincent Blom



Pasen als de weg naar nieuw leven

Pasen wil de verrijzenis van Jezus Christus tot de kern van ons leven maken. Zijn opstanding uit de dood is voor christenen geen verre geschiedenis, maar een levende belofte: dat licht sterker is dan duisternis en dat Gods liefde uiteindelijk overwint.



Met Goede Vrijdag lijkt alles verloren. Hoop wordt begraven, verwachtingen worden verbrijzeld. Maar met Pasen breekt het onvoorstelbare door: het graf is leeg, het leven heeft het laatste woord. De verrijzenis laat zien dat waar wij een einde zien, God een nieuw begin voor ogen heeft.

Voor ons vandaag betekent dat: geen enkele mislukking, geen enkele pijn, geen enkele nacht is definitief. Zoals Jezus opstond, zo mogen ook wij telkens weer opstaan – uit teleurstelling, uit schuld, uit wanhoop. Zijn verrijzenis nodigt ons uit om te vertrouwen dat vergeving mogelijk is, dat liefde sterker is dan angst en dat hoop nooit tevergeefs is.

Pasen is daarom meer dan een feestdag. Het is een levenshouding: geloven en vertrouwen dat er, dankzij de verrijzenis van Jezus, altijd een weg is naar nieuw leven. Een heel zalig Pasen!

Diaken Tim Bangert

Eerste Heilige Communie

Zoals elk jaar staat de 2e zondag van Pasen in de Sint-Jan niet alleen in het teken van de 'Ongelovige Thomas', maar wordt ook altijd het feest van de Eerste H. Communie gevierd. Na maanden van voorbereiding zullen op deze zondag, 12 april, om 12.00 uur zo'n 15 kinderen hun Eerste heilige Communie ontvangen. Tijdens de kindernevendiensten in de Advent en de Veertigdagentijd volgden ze het project "Gods grootste geschenk" en mochten ze ontdekken wat God ons allemaal geeft: vriendschap, vergeving, het doopsel, vreugde en leven, de Bijbel... en het grootste geschenk: Jezus zelf, die in de H. Mis telkens weer tot ons komt.

We wensen al onze communicanten een heel mooie viering toe samen met hun ouders en familie, en thuis een heel gezellig feest. Na de eerste Communie gaan de bijeenkomsten nog een tijdje door. En we hopen natuurlijk ook daarna alle kinderen nog vaak terug te zien in onze mooie kerk!

Werkgroep eerste H. Communie en pastoraal team



Caritas, weer iets nieuws?

De Bijbel leert ons: "God is liefde" (1 Johannes 4, 8) en dat betekent dat er eigenlijk geen betere mogelijkheid is om heel concreet te laten zien wie God is en wat geloven betekent dan door de Caritas, onze liefde voor de naaste. Caritas is dus een kernopdracht van de Kerkgemeenschap en dat wil zeggen: ook van iedere parochie. Geen enkele parochie kan zeggen: "Laat anderen dat maar doen", want we kunnen geen christen zijn zonder Caritas. De weg van de Caritas is de weg van God, want God is Caritas!



Dit legt een grote verantwoordelijkheid op ons allen. Daarom is voor de gezamenlijke parochies van 's-Hertogenbosch de "Inter-parochiële Caritas Instelling" in het leven geroepen, onder de naam: "Caritas Sint-Jan en Maria". Het gaat om het opsporen van noden, het activeren van de parochie-gemeenschap en het betrekken van parochianen bij deze mooie opdracht. Het belang is groot omdat mensen in allerlei noden geholpen moeten worden en omdat we allen er verantwoordelijkheid voor dragen dat Caritas niet uit onze samenleving verdwijnt: Wat kunnen we samen doen om Gods liefde handen en voeten te geven? Wilt u helpen, of heeft u hulp nodig. Kijk dan voor meer informatie op onze website:

www.caritassintjanenmaria.nl .

Caritas iets nieuws? Nee, al zou oud als de Kerk zelf.

Geloven in Ontmoeting samen groeien in geloof en vriendschap

Soms ontstaat het verlangen naar een plek waar geloof en ontmoeting samenkomen.

Een plek waar je met anderen kunt delen wat je bezighoudt, waar ruimte is voor gesprek, inspiratie en nieuwe vriendschappen. Vanuit dat verlangen is Geloven in Ontmoeting ontstaan.

Het doel van deze bijeenkomsten is om volwassen katholieke gelovigen met elkaar te verbinden. Samen willen we een plek creëren waar nieuwe vriendschappen kunnen groeien en waar we elkaar inspireren om te groeien in geloof, hoop en liefde.

Voor wie?

Ben je 30 jaar of ouder en op zoek naar een plek waar je andere gelovigen kunt ontmoeten en je geloof kunt verdiepen? Dan ben je van harte welkom.

Eerste bijeenkomst

De eerste ontmoeting vindt plaats op dinsdag 7 april om 19.30 uur in de Bouwloods.

We hopen je daar te ontmoeten!

Anmelden via secretariaat@sintjandenbosch.nl



De viering van de Goede Week en Pasen

Van harte nodigen wij u uit om de belangrijkste dagen van het kerkelijk jaar met ons mee te vieren. In de Goede Week en tijdens het Paastriduüm vieren wij het hart van ons christelijk geloof: het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer.



Geen Pasen zonder Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Van harte uitgenodigd om deze heilige dagen met ons mee te vieren in de Sint-Jan. Christus leeft, en wij mogen leven met Hem.

Pastoraal team Sint-Jan

Palmzondag 29 maart

11.00 uur: zegening van de palmen, processie
Pontificale Hoogmis
(kinderwoorddienst)

Woensdag 1 april

19.00 uur: Chrismamis, zegening
en wijding H. Oliën

Witte Donderdag 2 april

19.30 uur: Pontificale Avondmis waaronder
voetwassing.
Aansluitend aanbidding in de
Sacramentskapel
22.30 uur: Completen
00.00 uur: Afsluiting van de aanbidding

Goede Vrijdag 3 april

15.00 uur: Plechtige Liturgie van het lijden en
sterven van de Heer, gezongen Passie en
Kruisverering
16:30 – 18.00 uur: Gelegenheid tot verering van de
relik van de H. Doorn en Biecht-
gelegenheid in de Sacramentskapel
19.00 uur: Kruisweg met name voor kinderen

Stille zaterdag 4 april

11.00 – 12.00 uur: Biechtgelegenheid
22.00 uur: Pontificale Paaswake

Hoogfeest van Pasen - Zondag 5 april

10.00 uur Pontificale Hoogmis
12.00 uur Plechtige Eucharistie
(met kinderwoorddienst)

Tweede Paasdag - Maandag 6 april

11.00 uur: Pontificale Hoogmis

Hagios vredesconcert

Op vrijdag 17 april 2026 komt Helge Burggrave voor het eerste HAGIOS vredesconcert in Nederland in de Sint Jans Kathedraal in 's Hertogenbosch, voorafgegaan door een seminar. De kracht van de liederen ervaar je het meest door ze samen te zingen. Aanvang 20.00 uur
De kathedraal gaat om 19.30 uur open.



Helge spreekt Duits. Voor vertaling wordt gezorgd. Gratis toegang – Een gift na afloop wordt op prijs gesteld. Opgeven hoeft niet, maar komt je met een groep, dan is het handig om even te laten weten.

Meer informatie: hagiosnederland@gmail.com

Letters speuren in de Maria-meimaand

Kerststallen Den Bosch komt dit jaar al in mei in beweging! De hele maand mei organiseren de vriendinnen een gratis letterspeurtocht voor iedereen die van ontdekken houdt. In etalages van winkeliers en ondernemers in de historische binnenstad vind je letters met een Maria beeld en wapperen de blauw witte Mariavlaggen vrolijk aan de gevels.



De speurtocht voert je langs bijzondere plekken in de stad en laat je de historische binnenstad van 's-Hertogenbosch met nieuwe ogen bekijken.

Doe mee, speur mee en beleef de binnenstad op een verrassende manier!

Kijk op www.KerststallenDenBosch.nl voor meer informatie

Jubileum Mgr. De Korte

Op 2 juni aanstaande is het 25 jaar geleden dat Mgr. De Korte bisschop door Kardinaal Simonis tot bisschop werd gewijd. Na eerst hulpbisschop van het aartsbisdom te zijn geweest werd Mgr. De Korte in 2008 benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. In 2016 volgde zijn benoeming tot bisschop van 's-Hertogenbosch. Op 14 mei van dat jaar nam hij de bisschopszetel in de Sint-Jan in bezit.



Mgr. De Korte viert dus een tweevoudig jubileum: 25 jaar bisschop en 10 jaar bisschop van ons bisdom. Beide jubilea worden op zaterdag 30 mei gevierd. Om 11.00 uur is er een plechtige Eucharistieviering in de kathedraal. Aansluitend is er gelegenheid de jubilaris te feliciteren in het Theater aan de Parade. In de nieuwsbrief van mei volgt verdere informatie.

Meimaand 2026

Op donderdagavond 30 april wordt de meimaand geopend. Als thema voor de meimaand is gekozen: 'Maria, Moeder van Goede Raad'. Onder deze titel wordt Maria bijzonder vereerd binnen de augustijnse kloosterorde. Paus Leo XIV, een augustijner kloosterling, koestert een bijzondere devotie voor Onze Lieve Vrouw van Goede Raad. Zijn eerste reis na zijn verkiezing tot paus ging naar het Italiaanse heiligdom van Genazzano waar Maria als Moeder van Goede Raad wordt vereerd. In de komende meimaand sluiten wij ons bij deze verering aan.



In de meimaand zijn de vieringen als volgt:

Opening van de meimaand:

donderdag 30 april 19.00 uur

Eucharistievieringen op zondagen, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag:

8.00 uur, 10.00 uur en 12.00 uur

Eucharistievieringen op weekdays:

8.30 uur en 12.30 uur (op zaterdag gezongen H. Mis)

Rozenkransgebed:

Maandag t/m vrijdag 12.00 uur

Zaterdag 9.00 uur

Mariale bidtocht/Mariaprocessie:

Zondag 10 mei in aansluiting op de H. Mis van 12.00 uur. (Start van de processie omstreeks 13.15 uur)

Sluiting van de meimaand:

Zondag 31 mei 12.00 uur

Dagbedevaart en driedaagse verzorgde bedevaart naar Beauraing

De verzorgde bedevaart van **20 t/m 22 juni 2026** wordt begeleid door een medisch team en brancardiers (allen vrijwilligers). **Opstapplaats is de**

Basiliek in Oudenbosch. We rijden zonder tussenstop rechtstreeks naar Beauraing. Vervoer met rolstoelbus is beschikbaar. De reissom voor de 3-daagse reis, incl. busreis, verblijf en maaltijden is vanaf € 260,-

De dagbedevaart vertrekt zondagochtend **21 juni 2026** vroeg vanaf **Roosendaal en Bergen op Zoom** rechtstreeks naar Beauraing. De reissom voor volwassenen is € 45,- p.p. en voor jongeren t/m 18 jaar € 30,- p.p..

Informatie en opgave bij Vereniging Nederlands Beauraing Comité "Pro Maria": Maria Hagemeyer-De Wit 06-28713393 of kijk op: <http://nbcpromaria.weebly.com/>



Een ontmoeting met Maria en met mensen

Elk jaar komen vele pelgrims naar Banneux, om kracht en troost te zoeken bij Maria en via haar bij haar Zoon Jezus. In een tijd van minder tijd voor elkaar, is een bezoek aan Banneux een verademing.



De bevaart bestaat uit 3 volle dagen in de gastenverblijven plus 2 reisdagen (totaal 4 overnachtingen).

De begeleiding van de bedevaart is in handen van een team van enthousiaste vrijwilligers, bestaande uit priesters en diakens, verpleegkundigen, verzorgenden, helpsters, een arts en brancardiers.

Er is elke dag een eucharistieviering en zijn er andere momenten van gelovige bezinning, maar ook ruimte voor ontspanning en ontmoeting.

Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij:

Mw. Tonnie de Crom (Banneux Committee Bisdom Den Bosch) tel.: 06 2279 2027 (ook via Whatsapp) email: tonniebanneux24@gmail.com

Mini-expositie: Renée van Leusden: '50 jaar verBEELDing'

Renée van Leusden (Arnhem 1947 – 's-Hertogenbosch 2025) begon haar carrière als grimeuse voor de opera, waar ze de kunst van het "gezichten maken" onder de knie kreeg. Op jonge leeftijd werd ze de rechterhand van Jacques de Bresser, restaurateur van de Sint-Janskathedraal, die haar de fijne kneepjes van het beeldhouwen leerde. '50 jaar verBEELDing' benadrukt een grote sociale betrokkenheid en een diepe fascinatie voor de emoties die het leven van een mens kleuren.



In haar werk staat de mens centraal; vaak vrouwelijk, soms kwetsbaar, altijd krachtig. Haar figuren zijn dragers van ervaring, emotie en tijd. Ze zijn ontstaan in een proces van waarnemen, denken en interpreteren.

Deze tentoonstelling volgt de ontwikkeling van Renée en omspant een periode van bijna een halve eeuw. Vijftig jaar waarin haar maatschappelijke betrokkenheid een rode draad vormt. Renée van Leusden overleed onverwachts, kort voor de opening van deze tentoonstelling. Ze heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming ervan. '50 jaar verBEELDing' toont hoe haar werk blijft spreken. Kom en laat je inspireren door het werk van een eigenzinnige kunstenares! Tegelijkertijd met de tentoonstelling in Museum Slager wordt een mini-expositie gehouden in de zuiderzijbeuk van de kathedraal waar haar loopbaan als kunstenaar begon.

Zomertentoonstelling 2026

Sinds 2022 is de zomertentoonstelling een vast onderdeel in de jaarplanning van de Sint-Jan. De viering van 800 jaar Sint-Jan was in 2022 aanleiding om een dergelijke tentoonstelling te organiseren.



Een nieuwe traditie werd geboren, of eigenlijk herboren. Na de grote binnenrestauratie van de Sint-Jan in de jaren '80 van de vorige eeuw werd er ook jaarlijks een tentoonstelling gehouden in de kathedraal. Toen werden vooral aspecten van de Sint-Jan belicht zoals de glas-inloodramen, de koorbanken, de doopvont en gewelfschilderingen.

In de huidige opzet van de zomertentoonstelling is het uitgangspunt dat deze een link dient te hebben met de Bossche kathedraal of het christelijk-katholieke geloof. Zo was er vorig jaar een kleurrijke tentoonstelling over de luchtboogbeeldjes van Michiel Sonnevijlle. Daarnaast was er, in samenwerking met Museum Slager, een mini-expositie over het religieuze werk (gebeden) van Toon Hermans.

Dit jaar zal Museum Slager de zomertentoonstelling in de Sint-Jan verzorgen. In de diverse werken van de familie Slager speelt de Sint-Jan een rol. Prominent of meer op de achtergrond komt de Bossche kathedraal in menig werk in beeld. Op donderdag 23 april wordt de zomertentoonstelling in de kooromgang van de Sint-Jan geopend. Deze dag viert Museum Slager haar vijftigste verjaardag!

Feest- en gedenkdagen april

1 april	Chrismamis
2 april	Witte Donderdag
3 april	Goede Vrijdag
4 april	Stille Zaterdag
5 april	Hoogfeest van Pasen
5 -12 april	Paasoctaaf
27 april	Beloken Pasen – Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid Viering Eerste H. Communie
23 april	H. Joris, Martelaar
25 april	H. Marcus, evangelist
26 april	Zondag van de Goede Herder – Roepingenzondag
27 april	H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
29 april	H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares
30 april	Opening van de meimaand

Een Paasgebed

*Heer, bron van leven en licht,
U die de dood hebt overwonnen en het graf hebt
geopend,
keer ons hart naar U, zoals de dageraad zich
keert naar de zon.*

*Laat ons niet blijven in wat voorbijgaat,
maar ons verheugen in wat eeuwig is.*

*U hebt ons gemaakt voor U,
en rusteloos blijft ons hart
totdat het rust vindt in Uw vrede.*

*Laat deze Paasmorgen ons herinneren
dat geen duisternis sterker is dan Uw licht,
geen schuld dieper dan Uw genade,
geen dood groter dan Uw leven.*

*Breek open wat in ons gesloten is,
wek tot leven wat in ons gestorven lijkt,
en leer ons liefhebben zoals U liefhebt:
standvastig, geduldig en zonder einde.*

*Zoals Christus is verrezen,
laat ook ons opstaan
uit twijfel naar vertrouwen,
uit angst naar hoop,
uit onszelf naar U.*

Amen.

Ga je mee op gezinsbedevaart? Reis mee met Oda!

Samen maken we een reis door het leven van de heilige Oda in Sint-Oedenrode op 6 juni. Het is een unieke kans om deze heilige beter te leren kennen. Het programma is afwisselend met leuke activiteiten voor de kinderen en hun (groot)ouders. **Wanneer:** 6 juni 2026



- **Waar:** In en rondom de Sint Martinuskerk te Sint-Oedenrode
- **Voor wie:** Gezinnen met kinderen van alle leeftijden en hun opa's en oma's.

Meld je aan via: <https://www.bisdondenbosch.nl/leef-je-geloof/geloof-beleven-in-de-familie/>

Wie ver weg woont kan met de bus worden opgehaald en thuisgebracht. Laat daarom ook de parochie weten dat je gaat. Zo kunnen we groepjes maken voor busvervoer.

Kathedraalschool april 2026

Sint-Jansavonden - Kerk en media

“Ieder z'n waarheid!”, hoor je vaak. Maar heeft een instituut dat zoekt naar dé Waarheid dan nog recht van spreken? In deze verwarrende tijden is dat de grote uitdaging voor niet alleen de Kerk, maar evengoed voor de media.

Laten we luisteren naar Anton de Wit die een grote expertise heeft op dit gebied en met elkaar in gesprek gaan. Donderdag 9 april om 19:30 uur in de bouwloods

De spiritualiteit van Franciscus en Clara

Je wilt dienstbaar zijn aan je medemensen. Je wilt onbezorgd onthecht aan bezit leven; je houdt niet op om naar vrede te streven? Dan heb je wellicht behoefte aan mensen aan wie je je kunt spiegelen, mensen die je tot voorbeeld kunnen zijn. Franciscus en Clara van Assisi waren zulke mensen.

We verdiepen ons in de levens van Franciscus en Clara en denken samen na over geleefde franciscaanse spiritualiteit in het dagdagelijkse leven.

Inleiders: broeder Fer van der Reijken ofm, zuster Beatrijs Corveleyn osc en Michel Versteegh ofs

Data: Woensdagavonden: 15 april, 29 april en 13 mei
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur

Locatie: Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11 (naast klooster San Damiano)

De verborgen kunstschaten van de Sint-Janskathedraal

De gotische Sint-Janskathedraal herbergt veel beeldende kunst, vanaf de middeleeuwen tot nu. Van bekende, minder bekende en zelfs anonieme kunstenaars. Veel kunst springt in het oog, andere kunst valt minder op. In twee avonden zal aan de hand van een reeks kunstwerken de kunsthistorische betekenis en symboliek van die werken worden besproken.

We zullen ontdekken dat de Sint-Janskathedraal bruist van verborgen kunstschaten en dat er aan schilderijen, beelden, muurschilderingen, paramenten en vaatwerk prachtige en soms ook verrassende verhalen verbonden zijn.

Inleiders: Dr. Robbie Dell' Aira, kunsthistoricus Vincent Blom, plebaan en gedelegeerde voor de liturgie

Data: Donderdag 16 april
en dinsdag 28 april
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Plebanie



Het is fijn als u bij deelname aan de activiteiten van de kathedraalschool een berichtje stuurt aan het secretariaat.

secretariaat@sintjandenbosch.nl

Koffiedrinken in de bouwloods

Op zondag na de Hoogmis van 10.00 uur bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee in de bouwloods.

Echter met Pasen en in de meimaand komt het koffiedrinken te vervallen. Dit in verband met de beschikbaarheid van de bouwloods.

Ook het maandelijks koffiemoment op de dinsdag komt te vervallen, wegens te lage opkomst.



Jongerenreis naar Italië

Voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar wordt er deze zomer een reis georganiseerd naar Italië.

Vier heiligen staan centraal tijdens deze pelgrimage: Clara, Franciscus, Carlo Acutis en Augustinus. De te bezoeken plaatsen, verbonden met deze heiligen, zijn: Pavia, San Gimignano, Assisi en Siena. Algemene informatie:

- De reis wordt georganiseerd door pater Gerben Zweers, augustijn.
- 13 tot en met 22 augustus 2026
- kosten: € 700,00
- informatie en aanmelding, zie QRcode: en via gibzweers@gmail.com



Centraal Secretariaat
Choorstraat 1
5211 KZ 's-Hertogenbosch
(073) 6130314
rekeningnummer
NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 14:00 uur.
Plebaan V. Blom: plebaanblom@sintjandenbosch.nl
Diaken T. Bangert: timbangert@sintjandenbosch.nl
Diaken W. Cooijmans: wilhardcooijmans@sintjandenbosch.nl
Secretariaat A. v Beljouw: secretariaat@sintjandenbosch.nl

Bij dringende pastorale zaken (zoals bediening en overlijden) kunt u bellen met telefoonnummer 073-6130314