



Reguliere vieringen

van de Eucharistie

10.00 uur Gezongen Hoogmis

12.00 uur Gezongen H. Mis

Maandag t/m zaterdag

8.30 uur Eucharistieviering

12.30 uur Eucharistieviering

Engelstalige Mis

Elke 1^e zondag van de maand

om 15:00 uur

Aanbidding in de Sint-Jan

ma t/m za: 9.00 - 09.30 uur

zaterdag: 11.00 - 12.15 uur

Biechtgelegenheid

in de Sint-Jan

zaterdag 11.00 - 12.15 uur

in kloosterkerk

San Damiano

dinsdag 15.00 - 17.00 uur

donderdag 19.30 - 20.15 uur

vrijdag 15.00 - 17.00 uur

Infobalie

De infobalie is gesloten tot 7 december in verband met voorbereidingen op Kerstmis

Misintenties

Via het parochiesecretariaat kunt u misintenties doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en tijdstip. Het stipendium van €13,00 kan worden overgemaakt naar NL24 INGB 0656 4387 46. t.n.v. parochie H. Johannes Evangelist

Heilige Communie

ontvangen

Bent u aan huis gebonden, maar wilt u wel met regelmaat de H. Communie ontvangen? Een van de pastores komt graag bij u langs. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat.

Van de plebaan

In de kooromgang van de kathedraal wordt op dit moment hard gewerkt door onze kerststalgroep. Ieder jaar opnieuw weet deze enthousiaste groep vrijwilligers de kooromgang om te bouwen tot een prachtig decor waarin de geboorte van Jezus Christus tot leven komt. We danken hen voor hun grote inzet en creativiteit.

Dit jaar draagt de kerststal van de Sint-Jan als thema: 'vreugde in overvloed'. In een tijd van grote spanningen in de wereld én in ons eigen land, zijn velen bezorgd. Hoewel het Heilig Jaar 2025 ons uitnodigt om pelgrims van hoop te zijn, is er bij velen een gebrek aan hoop op een betere toekomst en een betere wereld. Vanuit ons geloof worden we als christenen echter opgeroepen om mensen van hoop te zijn.

De advent, die eind deze maand begint, en het daar op volgende kerstfeest maken ons duidelijk dat Gods belofte van hoop begon met het kleine, met een Kind in een kribbe. In de gebrokenheid en kwetsbaarheid van onze wereld met haar oorlogen, onrecht, ziekten, lijden, eenzaamheid en uitzichtloosheid is Gods hoop voor ieder mens geboren. De advent en kerstmis herinneren ons eraan dat wij niet alleen zijn en niet alleen lopen op de pelgrimstocht van ons leven.

God is ons nabij met zijn zegen in overvloed, en die zegen mag vreugde brengen in ons leven. Dat komt in onze kerststal tot uitdrukking. Een knipoog naar het onlangs gevierde jubileum van Oeteldonk, 600 jaar beiaardmuziek op de Sint-Janstoren en de bruiloft van Kana omringen dit jaar het geboortetafeel.

We kunnen ons opsluiten in ons pessimisme, maar we kunnen ook met een hoopvolle en gelovige blik naar de toekomst kijken. Dat sluit ook aan bij woorden die Paus Leo XIV onlangs uitsprak tijdens een audiëntie: 'Houd de hoop op een betere wereld vast; houd de zekerheid vast dat uw inspanningen, verenigd met Christus, vrucht zullen dragen en beloond zullen worden.'

'Voor alles is er een tijd', zegt Prediker in zijn bekende Schriftlezing. Aan het einde van zijn opsomming over wat er in een mensenleven allemaal kan passeren, geeft hij de goede raad om toch vooral 'te genieten van het leven als een geschenk van God' (*Pred. 3, 13*).

De kerststal die nu wordt gebouwd wil vreugde uitstralen en nodigt ons uit om verenigd te blijven met Christus. Een hoopvol mens zal ervaren dat Gods vreugde overvloedig is.

Mede namens de diakens Wilchard Cooijmans en Tim Bangert wens ik u als pelgrim van hoop een goede opgang naar de advent.

Plebaan Vincent Blom



Hoe gaat het met...

De plebaan is na zijn operatie weer thuis om verder te herstellen. Hij dankt opnieuw voor alle blijken van medeleven en gebed. Dat doet hem goed.

Het Pastoraal team

Allerheiligen en Allerzielen

Op zaterdag 1 november vieren we in één plechtige gedachtenis alle heiligen van onze Kerk en daags daarna gedenken wij onze dierbare overledenen. Op het hoogfeest van Allerheiligen, een verplichte feestdag in onze Kerk, zijn er twee H. Missen: om 8.30 uur een gelezen H. Mis en om 12.30 uur een gezongen hoogmis.



Zondag 2 november worden tijdens de H. Missen van 10.00 uur en 12.00 uur bijzonder de overledenen herdacht waarvan wij als parochie in het afgelopen jaar afscheid hebben genomen.

Op 2 november zal de bisschop om 10.00 uur de Eucharistie vieren in de Kerkhofkapel van Orthen en aansluitend de graven zegenen in de crypte waar de overleden bisschoppen en priesters rusten. Van harte uitgenodigd om deze bijzondere dagen mee te vieren.

Vorbereiding op Eerste Communie en Vormsel

Elk jaar vieren we in de Sint-Jan het feest van de Eerste Communie op de zondag na Pasen. In 2026 is dat zondag 12 april om 11.00uur.



De voorbereiding op de Eerste Communie start op zondag 9 november om 11.00 uur met een informatiebijeenkomst voor ouders en kinderen in de Bouwloods naast de Sint-Janskathedraal. Aansluitend is de H. Mis met kindernevendienst in de kerk, wat voor de kinderen ook de eerste les van de communie is. We werken met het project "Gods grootste geschenk".

Het sacrament van het Vormsel vieren we in 2026 op 2^e Pinksterdag, 25 mei. De vormselvoorbereiding gaat op 7 januari van start met een informatieavond. Aanmelden kan via: secretariaat@sintjandenbosch.nl

Jongerengroep JZM

Vrijdag 7 november komt de jongerengroep bijeen. Dit seizoen staan we stil bij de zeven hoofdzonden. Op deze feestdag van de Heilige Willibrordus staan we stil bij het thema afgunst en naastenliefde. Naast het inhoudelijk gedeelte is er ook nu weer alle tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer. Alle jongeren van 15 tot 30 jaar zijn van harte welkom. Aanvang om 19.30 uur in de Bouwloods. Ben je nog niet eerder bij onze jongerengroep geweest, meld je dan even aan via: contact@jongerenzoetemoeder.nl. We nemen dan snel contact met je op. Meer info: www.jongerenzoetemoeder.nl.



19 november RedWednesday

Met RedWednesday vestigt Kerk in Nood (ACN) op woensdag 19 november de aandacht op het lot van miljoenen vervolgte, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Wereldwijd worden rond deze dag honderden beroemde kathedraalen, kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen in bloedrood verlicht. Ook de Bossche kathedraal zal deze avond in het rood verlicht worden. Deze dag wordt tijdens de H. Missen bijzonder gebeden voor de vervolgte christenen.



De vervolging van mensen omwille van hun geloof neemt volgens diverse rapporten, van Kerk in Nood en van andere instituten, wereldwijd toe. Aandacht en gebed voor onze vervolgte broeders en zusters is daarom zeker op z'n plaats.

Viering op d'n Elfde van d'n Elfde in de Sint-Jan

De 11e november is niet alleen de kerkelijke feestdag van Sint-Maarten, maar voor Oeteldonk ook het begin van een nieuw Carnavalseizoen.

Ook dit jaar worden de feestelijkheden op d'n Elfde van d'n Elfde om 9.33 uur in de Kattedraol van Oeteldonk geopend met een viering waarin we stil willen staan bij hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Daarnaast vragen we om Gods Zegen over een nieuw Carnavalseizoen in Oeteldonk.



De Komische Folkloristische Fanfare De Kikvorschen, zo'n vijf jaar geleden initiatiefnemer van deze viering, verzorgt uiteraard de muzikale ondersteuning. Naast de Kikvorschen zijn alle clubkes en Oeteldonkers van harte uitgenodigd voor deze gedachtenis van onze dierbare overleden familie en vrienden. Een kort momentje stilstaan bij hen die er niet meer zijn; en dat met vele andere Oeteldonkers vlak voor de opening van het nieuwe. Clubkes en Oeteldonkers kunnen hun intenties doorgeven aan: secretariaat@sintjandenbosch.nl

Allen van harte uitgenodigd voor deze viering. Aanvang 9.33 uur. De viering duurt 44 minuten zodat ieder weer op tijd is voor de volgende onderdelen van deze bijzondere dag. Om 11.11 uur wordt aan de voet van de Sint-Jan het startschot gegeven voor Oeteldonk 2026! Als afsluiting van de openingsceremonie op de Parade worden de klokken van de Kattedraol geluid!

Vooraankondiging Kerstvieringen

7 december 13.00 uur
 Officiële opening van de kerststal in aansluiting op de H. Mis van 12.00 uur door Roger Schouten (Peer van den Muggenheuvel)



14 december 15.00 uur
 Kerstconcert Schola Cantorum
 Kersttoespraak Mgr. De Korte

17 december 19.00 uur
 Guldenmis. H. Mis in een uitsluitend door kaarsen verlichte Sint-Jan ter ere van het aanstaand moederschap van Maria.

24 december
 17.00 uur Kerstviering voor jong en oud (gebedsviering)

21.00 uur Plechtige Nachtmis
 00.00 uur Pontificale Nachtmis

25 december Eerste Kerstdag
 08.00 uur Herdertjesmis
 10.00 uur Pontificale Hoogmis
 12.00 uur Plechtige Eucharistie

26 december Tweede Kerstdag
 11.00 uur Pontificale Hoogmis
 Aansluitend informeel kerstconcert door de Schola

Openstelling Kerststal "Vreugde in overvloed"

7 december 13.00 uur:
 feestelijke opening van de kerststal



7 december 13.30-16.30 uur:
 kerststal open voor publiek

Openingstijden buiten de kerstvakantie:

8 tot en met 19 december en van 5 tot en met 11 januari
 Zondagen: 13.00 uur – 16.30 uur
 Weekdagen: 10.00 uur – 16.30 uur

Openingstijden in de kerstvakantie:

20 december tot en met 4 januari
 Zondagen: 13.00 uur – 16.30 uur
 Weekdagen: 10.00 uur – 17.30 uur

Openingstijden met Kerstmis:

24 december: 10.00 – 16.00 uur
 Eerste Kerstdag: 13.30 – 17.30 uur
 Tweede Kerstdag: 12.30 – 17.30 uur

Openingstijden Oud- en Nieuwjaar:

31 december: 10.00 – 16.00 uur
 1 januari: 12.30 – 17.30 uur

Feest- en gedenkdagen november

1 november Hoogfeest van Allerheiligen (verplichte feestdag)
 2 november Allerzielen
 3 november H. Hubertus, bisschop
 4 november H. Carolus Borromeüs
 6 november Alle heilige verkondigers van het geloof In onze streken
 7 november Hoogfeest H. Willibrord Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie
 Eerste Vrijdag van de maand
 9 november Feest Kerkwijding Lateraanse Basiliek
 10 november H. Leo de Grote, paus en kerkleeraar
 11 november H. Martinus van Tours (Sint-Maarten), bisschop
 16 november Dag van de armen
 17 november H. Elisabeth van Hongarije
 18 november Feest Kerkwijding Basilieken van H. Petrus en H. Paulus
 21 november Opdracht van de heilige Maagd Maria
 22 november H. Cecilia, maagd en martelares
 23 november Hoogfeest van Christus Koning
 24 november HH. Andreas Dung Lac en gezellen Martelaars van Vietnam
 25 november H. Catharina van Alexandrië
 27 november H. Oda, maagd
 30 november Eerste Zondag van de Advent

De eerste JZM-reis

In de herfstvakantie was het eindelijk zover: de allereerste JZM-reis ging van start! Met een groep van twaalf enthousiaste jongeren trokken we naar Italië, waar we de steden Florence, Assisi en Siena bezochten. We ontdekten de rijkdom van ons geloof op heilige plaatsen en groeiden onderweg dichterbij elkaar, als vrienden en als gemeenschap..



Een bijzonder moment was ons bezoek aan de kerk Santa Maria Maggiore in Assisi, waar de zalige Carlo Acutis ligt opgebaard. Zijn getuigenis van geloof is inspirerend voor jongeren zoals wij. Met dankbare harten kijken we terug op deze onvergetelijke ervaring. Een speciaal woord van dank aan iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen om deze reis mogelijk te maken.

Gods zegen gewenst!

Namens het JZM-bestuur, Pia Rijs

Kathedraalschool november 2025

Bijbelcursus:

Vrouwen in de Bijbel

In een reeks bijeenkomsten passeren acht "sterke" vrouwen de revue, die een bijzondere rol hebben gespeeld in het heilsplan van God. Samen lezen we de verhalen over deze vrouwen, waarbij er voldoende ruimte is voor eigen inbreng en gesprek. De bijeenkomsten deze maand zijn op zijn op 6 en 20 november om 14:00 uur op de plebanie.



Bezinningsavonden Jodendom

Net als het christendom kent ook het jodendom een drie-eenheid, maar een heel andere: "God, Israël en de Thora zijn één". Rabbijn dr. Tzvi Marx zal in drie bijeenkomsten deze elementen van het Jodendom uitwerken. De tweede bijeenkomst zal zijn op 25 november, om 19:30 uur op de plebanie.

Rerum Novarum – nieuwe dingen en nieuwe wegen voor de Kerk

De keuze voor een pausnaam houdt meestal een programma in. Dat geldt ook voor de keuze voor de pausnaam van Robert Francis Prevost, Leo XIV. Hij treedt met deze naam in de voetsporen van Leo XIII, die vooral bekend is als de schrijver van de encycliek *Rerum Novarum* (1891), vertaald: Van de nieuwe dingen.

Wat is de boodschap van *Rerum Novarum*? Binnen welke maatschappelijke context is de encycliek ontstaan? En hoe kunnen we nu nog leren van deze encycliek? Dit zijn de vragen waarmee we ons gaan bezighouden. De tweede bijeenkomst in deze reeks zal zijn op maandag 10 november, om 19:30 uur in de bouwloods.

Inleiding op de lezingen van het jaar A

Met de Advent van 2025 begint een nieuw kerkelijk jaar. Daarin zullen we vaak het evangelie van Matteüs horen. Wie is Matteüs? Voor wie schrijft hij? Hoe is zijn evangelie opgebouwd en wat zijn bijzondere thema's? We gaan het samen ontdekken aan de hand van teksten.

Inleider: broeder Theo van Adrichem ofm
Data: Dinsdagavonden: 18 november, 25 november en 2 december 2025

Tijd: 20.00 tot 21.30 uur

Locatie: Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11 (naast klooster San Damiano)

Aanmelden kan via het secretariaat.

secretariaat@sintjandenbosch.nl

Lezing en presentatie nieuwe initiatieven ter voorbereiding op de Driekoningenintocht 2026

De Stichting Intocht Driekoningen 's-Hertogenbosch organiseert op donderdag 13 november vanaf 19.30 uur een avond om hun stichting en het feest van Driekoningen verder onder de aandacht te brengen.

Dit jaar staat een gevarieerd en inspirerend programma op de agenda met o.a. een lezing door Frank van Roermund o.Praem., sterrenkundige, theoloog en prior-administrator van de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther en een presentatie over het Vierde Geschenk.

Locatie: Franciscushuis, Stadklooster San Damiano Van der Does de Willeboissingel 12, 's-Hertogenbosch.

Aanmelden kan via: secretaris@3kdb.nl of www.3kdb.nl.



Vrijwilliger worden in de Sint-Jan

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage in het mogelijk maken van alle activiteiten binnen de parochie.

De mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in de Sint-Jan zijn zeer uiteenlopend. Bijvoorbeeld: het ondersteunen van de Eucharistieviering, zoals de acolieten, lectoren, collectanten, vrijwilligers die ondersteunen bij de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie, het Vormsel en de Huwelijksvoorbereiding. Andere mogelijkheden zijn om als gastheer of gastvrouw bezoekers van de Sint Jan te woord te staan, artikelen te verkopen bij de infobalie of om de bloemen te verzorgen in de kapel van onze Zoete Lieve Vrouw.

Aanmelden als vrijwilliger of meer informatie

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of meer informatie, neem dan contact op met het parochiesecretariaat.



Centraal Secretariaat

Choorstraat 1

5211 KZ 's-Hertogenbosch

(073) 6130314

rekeningnummer

NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 14:00 uur.

Plebaan V. Blom: plebaanblom@sintjandenbosch.nl

Diaken T. Bangert: timbangert@sintjandenbosch.nl

Diaken W. Cooijmans: wilchardcooijmans@sintjandenbosch.nl

Secretariaat A. v Beljouw: secretariaat@sintjandenbosch.nl

Bij dringende pastorale zaken (zoals bediening en overlijden) kunt u bellen met telefoonnummer 073-6130314