



NIEUWSBRIEF ZOMER 2025

PAROCHIE H. JOHANNES EVANGELIST KATHEDRALE BASILIEK VAN SINT-JAN

NIEUWSBRIEF SINT-JAN ♦ JULI & AUGUSTUS 2025

Reguliere vieringen

van de Eucharistie

10.00 uur Gezongen Hoogmis

12.00 uur Gezongen H. Mis

Maandag t/m zaterdag

8.30 uur Eucharistieviering

12.30 uur Eucharistieviering

Aanbidding in de Sint-Jan

ma t/m za: 9.00 - 09.30 uur

donderdag: 15.00-17.00 uur

zaterdag: 11.00 - 12.15 uur

Biechtgelegenheid

in de Sint-Jan

donderdag 15:00 – 17:00 uur

zaterdag 11:00 - 12:15 uur

in kloosterkerk San Damiano

dinsdag 15.00 - 17.00 uur

donderdag 19.30 - 20.15 uur

vrijdag 15.00 - 17.00 uur

Infobalie

Maandag gesloten

Dinsdag tot en met zaterdag
10.30–16.30 uur

Zondag 13.00–16.30 uur

Misintenties

Via het parochiesecretariaat

secretariaat@sintjandenbosch.nl

kunt u misintenties doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en tijdstip. Het stipendium bedraagt €13,00. En kan worden overgemaakt naar NL24 INGB 0656 4387 46.

Vrijwilliger worden

Heeft u wat tijd beschikbaar om voor de Sint-Jan en de parochie iets te betekenen? Extra handen zijn altijd welkom. U kunt contact opnemen met het secretariaat.

Orgelconcerten

In de zomermaanden vinden wekelijks orgelconcerten plaats op het monumentale orgel van de Sint-Jan.



Van de plebaan

Zondag 29 juni sloten wij met de viering van het hoogfeest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus het werkjaar af. De Schola zong in de hoogmis met volle bezetting en het Te Deum aan het einde van de viering klonk als een Deo Gratias, een dank aan God voor al het goede dat wij in het afgelopen werkjaar uit Zijn hand mochten ontvangen. Een werkjaar dat getekend werd door de ziekte van diaken Wilchard Cooijmans en van mijzelf. Met de hulp en het hartelijk meeleven van velen vond het parochiële leven voortgang.

In de preek van Petrus en Paulus citeerde ik de eerste woorden die paus Leo XIV (de 266^e opvolger van de apostel Petrus) na zijn verkiezing sprak vanaf het balkon van de Sint-Pieter: 'Wij zijn leerlingen van Christus, Hij gaat ons voor. De wereld heeft Zijn licht nodig. De mensheid heeft Hem nodig als brug om God en Zijn liefde te bereiken.' De wereld heeft het licht van Christus nodig. De zorgelijke toestand op zoveel plaatsen in onze wereld maakt dat duidelijk. De eerste woorden van Jezus, na zijn verrijzenis, luiden: 'Vrede zij u'. Christus schenkt zijn vrede aan ieder van ons persoonlijk en aan de wereld als geheel. Velen omarmen de vrede die Christus ons wil schenken, maar helaas zijn er ook velen die die vredesgroet van de Heer onbeantwoord laten.

Wie de vrede van Christus in zich opneemt wordt een pelgrim van hoop. De viering van het Heilig Jaar 2025 nodigt ons daartoe uit. Christelijke hoop is geen vage verwachting, maar een zekerheid. Het is de innerlijke kracht, het anker van onze ziel dat ons staande houdt te midden van de stormen die ons kunnen treffen. Het is een ervaring dat God in zijn Zoon de wereld niet heeft verlaten, ook al kunnen wij het licht van Christus soms nog niet waarnemen door alle wanhoop in ons eigen leven en in het leven van de wereld. Maar belofte staat: Hij zal deze arme wereld niet verlaten omwille van alle goedwillende mensen die erin leven.

Dat drukt het logo van het Heilig Jaar ook uit. Op het logo zien we mensen die symbool staan voor de mensheid uit de vier windstreken van de wereld. Zij houden elkaar vast als teken van solidariteit en broederschap en omarmen het kruis. De golf verwijst naar de golven en stormen die ons leven kunnen treffen. Het anker verwijst naar de hoop in moeilijke tijden. God is met ons. Een pelgrim is niet zomaar een reiziger, maar iemand die een doel stelt in zijn of haar leven. Een pelgrim heeft een bestemming, een doel, voor ogen en heeft daarbij een diep vertrouwen dat God met hem meegaat. Dat is leven vanuit een werkelijk hoopvolle verwachting en zijn we, naar het woord van paus Leo, leerlingen van Christus.

Mede namens de diakens Wilchard Cooijmans en Tim Bangert wens ik u een mooie zomerperiode toe. Wees in de vakantietijd niet alleen een reiziger maar bovenal een pelgrim van hoop.

Plebaan Vincent Blom



Feest Zoete Moeder van Den Bosch

Maandag 7 juli viert onze diocesane Kerk het feest van Maria, de Zoete Moeder van Den Bosch. Bij de pontificale Eucharistie van 12.30 uur sluiten ook de priesters van ons bisdom aan die bijeen zijn voor hun jaarlijkse priesterdag in het Sint-Janscentrum. Het feest van de Zoete Lieve Vrouw is ook begin van de jaarlijkse noveen. Over deze noveen leest u elders in deze nieuwsbrief.



Vieringen op 7 juli:

8.30 uur: H. Mis
 9.00 uur: Rozenkransgebed in de Mariakapel
 12.30 uur: Pontificale Eucharistie
 19.00 uur: Gezongen H. Mis

9 juli 12.30 uur: viering van het feest van de Martelaren van Gorcum

Op woensdag 9 juli herdenken wij het martelaarschap van de negentien religieuzen en priesters op 9 juli 1572 in Den Briel. Evenals afgelopen jaren doen we dat als parochie samen met de bewoners van het Stadsklooster San Damiano.

Zowel de franciscaan Nicolaas Pieck (die ook in het minderbroedersklooster in Den Bosch heeft gewoond), als Leonardus Vechel (geboren in de Postelstraat 13 en gedoopt in de Sint-Jan) speelden in het proces dat leidde tot de veroordeling een belangrijke rol. Zij waren, namens de andere gevangengenomen priesters en religieuzen, woordvoerders tijdens de ondervraging.

Maar er is meer dat ons bindt: de grootste groep martelaren was franciscaan en als parochie van de Sint-Jan waken wij over de verering van Leonardus (Lenaerd) Vechel. Zijn beeld prijkt onder het fraaie baldakijn aan de noordzijde van het koepelaltaar en in de zevende straalkapel staat zijn borstbeeld.

Van harte uitgenodigd voor de gezongen Eucharistieviering op woensdag 9 juli om 12.30 uur.



Feest- en gedenkdagen juli

- 1 juli Kostbaar Bloed van Christus
- 3 juli H. Tomas, apostel
- 4 juli Eerste Vrijdag van de maand
- 7 juli Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch
- 7-15 Noveen ter ere van de Zoete Lieve Vrouw
- 9 juli H. Leonardus Vechel – Martelaren van Gorcum
- 11 juli H. Benedictus, abt, patroon van Europa
- 15 juli H. Bonaventura, bisschop en kerkleeraar
Afsluiting noveen ter ere van de Zoete Lieve Vrouw
- 16 juli Heilige Maagd Maria van de Berg Karmel
- 22 juli H. Maria Magdalena
- 23 juli H. Birgitta, religieuze, patrones van Europa
- 24 juli H. Christoffel, patroon van de reizigers
- 25 juli H. Jakobus, apostel
- 26 juli HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria
- 27 juli H. Titus Brandsma, priester en martelaar
- 29 juli HH. Marta, Maria en Lazarus
- 31 juli H. Ignatius van Loyola, priester

Avondcontemplatie 20 augustus om 21.15 uur

Ook in deze zomermaanden houden we een avond

contemplatie. In de donkerte van de avond de Sint-Jan in. Enkel met het licht van kaarsen en op de achtergrond rustige muziek. Iedereen is stil.

Deze keer zal de muziek verzorgd worden door een harpiste, Anika Keet, wiens muziekspel onze stilte zal omlijsten.

Jezelf onderdompelen in de rust van dit unieke gebouw waar het gebed, de hoop en verwachtingen van duizenden gelovigen nog in de gewelven hangen. Zit stil op een kerkbank en ervaar de nacht of loop rustig rond langs de beelden en ervaar dit gewijde gebouw op een unieke manier. Een bijzondere ervaring waartoe wij graag allen uitnodigen die het de moeite waard lijkt.

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat

Diaken Tim Bangert



ENGLISH MASS AT SAINT JOHN'S CATHEDRAL 's-HERTOGENBOSCH

Sunday 06 July 2025 will mark the start of Saint John's Cathedral International Community English Mass at Saint John's Cathedral at 15.00. This is a Liturgical Celebration that will be taking place, from now on, every first Sunday of the Month at 15.00 and it is dedicated to everyone that speaks or understands English.

The Saint John's Cathedral International Community is a community that is willing to welcome and accompany our foreigner brothers and sisters in their effort of integration into our Dutch society and local church. This is about a commitment with all together to build up a community that allows us to strengthen, deepen and promote the catholicity of our Catholic Church, which is house for everyone. The setting of Saint John's Cathedral International Community also follows on the exhortation of our new Pope Leo XIV who, in his Homily of inauguration has invited us, *"under the guidance of the Holy Spirit, to build a Church based on the love of God and sign of unity, a missionary church that open her hands to the world and announce the Gospel to everyone"* (Pope Leo XIV).

It is a special opportunity for our foreigner brothers and sisters to integrate new community and to meet new friends. We want to form a church-family that gives to our brothers and sisters the opportunity to live deeply their faith despite the non-stop growing secularization as it is experienced in our land, the Netherlands. *And celebrating the Liturgy together, has the power to achieve all the hereabove mentioned objectives, since Liturgy is an act of worship that is not a mere combination of rituals and symbols, but a practice that helps us as believers to enter into a deep relation with God and with one another.*

The choice of Saint John's Cathedral is that this is the mother of all the churches of our Diocese. The presence of such an International Community not only confirms the catholicity of our local Church, but at the same time promotes the missionary identity of a church that is called to be a house for everyone. The Church that is defined by the Second Vatican Council as *"People of God of the New Covenant"*. That means a local Church that is open to people of all race, tongues and nations (Mt. 28,16-20) and where cultural difference and language will never be an obstacle.

Please, feel free to join us on Sunday 6th July at 3 pm and every First Sunday of every month.

Pater Yves



ENGELSETALIGE MIS IN DE SINT-JANS-KATHEDRAAL 's-HERTOGENBOSCH

Zondag 6 juli 2025 om 15.00 uur markeert de start van de Engelsetalige Mis van de Internationale Gemeenschap Sint-Janskathedraal. Dit is een liturgische viering die voortaan elke eerste zondag van de maand om 15.00 uur plaatsvindt en is bedoeld voor iedereen die Engels spreekt of verstaat.

De Internationale Gemeenschap Sint-Janskathedraal is een gemeenschap die bereid is onze buitenlandse broeders en zusters te verwelkomen en te begeleiden bij hun integratie in onze Nederlandse samenleving en lokale kerk. Het gaat hierbij om een gezamenlijke inzet om een gemeenschap op te bouwen die ons in staat stelt de katholiciteit van onze katholieke Kerk, die een thuis is voor iedereen, te versterken, te verdiepen en te bevorderen. Dit sluit ook aan bij de aansporing van onze nieuwe Paus Leo XIV, die ons in zijn inauguratiepreek uitgenodigde om *"onder de leiding van de Heilige Geest een Kerk te bouwen die gebaseerd is op de liefde voor God en teken van eenheid, een missionaire Kerk die haar handen opent voor de wereld en het Evangelie aan iedereen verkondigt"* (Paus Leo XIV).

We willen een kerkfamilie vormen die onze broeders en zusters de mogelijkheid geeft om hun geloof diepgaand te beleven, ondanks de onophoudelijk groeiende secularisatie zoals die in ons land, Nederland, wordt ervaren. *En het samen vieren van de Eucharistie heeft de kracht om al deze bovengenoemde doelen te bereiken, aangezien Eucharistie een eredienst is die niet louter een combinatie is van rituelen en symbolen, maar een praktijk die ons als gelovigen helpt een diepe relatie aan te gaan met God en met elkaar.*

De keuze voor de Sint-Janskathedraal is gebaseerd op het feit dat dit de moederkerk is van alle kerken in ons bisdom. De aanwezigheid van zo'n internationale gemeenschap bevestigt niet alleen de katholiciteit van onze lokale Kerk, maar bevordert tegelijkertijd de missionaire identiteit van een Kerk die geroepen is een huis te zijn voor iedereen. De Kerk die door het Tweede Vaticaans Concilie is gedefinieerd als *"Volk van God van het Nieuwe Verbond"*. Dat betekent een lokale Kerk die openstaat voor mensen van alle rassen, talen en naties (Mat. 28,16-20) en waar culturele verschillen en taal geen obstakel zullen vormen.

Voel u vrij om u bij ons aan te sluiten op zondag 6 juli om 15.00 uur en elke eerste zondag van de maand.

Pater Yves

De Jubileumaflaat

Onlosmakelijk aan de viering van een Heilig Jaar is ook de aflaat verbonden. Vanuit de kerkgeschiedenis is dit soms nog een beladen woord. Wijlen Paus Franciscus nodigde ons dit jaar uit de aflaat te (her)ontdekken. Een uitnodiging die door de huidige bisschop van Rome, Paus Leo XIV, uiteraard wordt voortgezet. Aan dit Heilig Jaar 2025 heeft hij een Jubileumaflaat verbonden.



Een aflaat is een geschenk van God die elke gelovige kan verkrijgen ter ondersteuning van zijn of haar bekering. Na de persoonlijke aanzegging van vergeving (in het sacrament van de biecht) roept de Heer ons op om ons leven ook concreet op orde te brengen en ons hele bestaan opnieuw aan Zijn liefde te binden en opnieuw te beginnen. De gevolgen van je daden en zonden blijven echter wel bestaan. Herstel en genezing is nodig, wij leven immers met het vooruitzicht op het eeuwig leven bij God. De aflaat herstelt de schade die je hebt aangebracht door de gevolgen van jouw zonden.

In een daartoe aangewezen jubileumkerk, waaronder de Sint-Jan, is het mogelijk om tijdens het Heilig Jaar deze aflaat te ontvangen. Het woord aflaat is afgeleid van het Oudnederlandse woord voor 'kwijschelding'. Een aflaat kun je voor jezelf, maar ook voor een dierbare overledene verkrijgen.

Paus Franciscus over de aflaat:

"In onze mensheid, zwak en aangetrokken door het kwaad, blijven bepaalde restverschijnselen van de zonde achter. Deze worden weggenomen door de aflaat; de genade van Christus. De aflaat is een manier om de onbegrensde aard van Gods barmhartigheid te ontdekken."

Hoe verkrijg je een aflaat

De jubileumaflaat wordt verkregen door – naast een bezoek aan een jubileumkerk – in dezelfde periode het sacrament van boete en verzoening (de biecht) en de Heilige Communie te ontvangen alsmede door te bidden voor paus Leo XIV en zijn intenties.

Wees een pelgrim van hoop

Het Jubeljaar 2025 nodigt ons uit om pelgrim van hoop te worden. Daarvoor is nodig dat wij ons bekeren tot God en ons verzoenen met wie wij in onmin leven. Zo wordt een beweging van hoop gestart die in de kracht van de Heilige Geest het aanschijn van Kerk en wereld zal vernieuwen.

ZEGENBEDE VOOR DE VAKANTIETIJD

De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen.
 De Heer zij naast u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar.
 De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
 De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
 Hij omgeve u als een beschermende muur, wanneer anderen over u heen vallen.
 De Heer zij boven u om u te zegenen.
 Zo zegene u God vandaag, morgen en in der eeuwigheid.
 Amen.

Sint Patrick, Ierse monnik, 5e eeuw

Beschermheiligen voor hen die op reis zijn

Heilige Aartsengel Rafaël

Rafaël was de reisgenoot van Tobias. Hij zorgde dat de missie van Tobias tot een goed einde werd gebracht. Door zijn voorspraak vond ook een tweevoudige genezing plaats. We lezen hierover in het bijbelboek Tobit. In de zuidelijke kooromgang



van de kathedraal, rechts van het beeld van de heilige Johannes Paulus II is een fraai glas-in-loodvenster aan deze beschermheilige van de reizigers gewijd. De naam Rafaël betekent 'God geneest'. De feestdag van de heilige Aartsengel Rafaël is op 29 september.

Heilige Christoffel

Op zijn zoektocht naar de Zoon van God ontmoette Reprobus een kluizenaar die hem aanmoedigde om werken van



Christelijke naastenliefde te verrichten. En die kluizenaar zette de Reprobus er toe aan om Christus te dienen in het overdragen van pelgrims over een grote rivier. Reprobus, zo wordt ons verhaalt was groot van gestalte, een reus gelijk. Zo ging hij aan het werk en vele mensen werden door hem veilig overgezet. Wanneer en op een dag een jongetje om zijn diensten vraagt, kan hij het gewicht van het Kind nauwelijks tillen. Nadat Hij is overgezet maakt de jongen zich bekend als Jezus Christus. Reprobus wordt gedoopt en ontvangt de naam Christoforus, Christus-drager. Sindsdien is Christoffel de beschermheilige van mensen die op reis zijn. Zijn feestdag is op 24 juli. In de kathedraal staat zijn beeld op de laatste pilaar. Zo is hij een schutspatroon voor ieder die de kathedraal verlaat en zijn of haar weg vervolgt.

Noveen ter ere van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch: 7 - 15 juli.

Vanuit de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw is het initiatief gekomen om de aloude noveen van de Zoete Moeder weer vorm te geven.



De meimaand is de maand van de grootse vieringen met gilden, harmonieën en veel blauw-witte vlaggen in de stad. De noveen heeft een andere insteek. Dit jaar wordt de Noveen van 7 tot 15 juli 2025 actiever ingebed in het parochiale leven. Negen dagen lang dus. Maria eren we als Zoete Lieve Vrouw van onze stad. Zij is velen al eeuwen tot grote kracht en steun geweest. De kaarsen en de bloemen die onophoudelijk haar kapel sieren, zijn hiervan een hartverwarmend bewijs.

Onze beide Bossche stadspatronen Sint Jan en de Zoete Moeder werden door de Heer aan elkaars zorg toevertrouwd. Johannes tekende dit op in zijn Evangelie: "Vrouw, zie hier uw Zoon... Zoon zie hier uw Moeder" (Joh. 19, 25-27). De Broederschap reikt u in de dagen van de noveen gedachten en intenties mee voor deze stille bidtocht die we individueel of in kleine groepjes kunnen lopen.

Wat nog meer?

- Gezongen H. Missen op 7 juli (feestdag van de Zoete Lieve Vrouw) om 12.30 en 19.00 uur en op 15 juli om 12.30 uur.
- Op weekdagen wordt voorafgaande aan de Middagmis om 12.00 uur de rozenkrans gebeden in de Mariakapel en in aansluiting de Middagmis wordt in deze kapel het gebed tot de Zoete Lieve Vrouw gebeden.
- De zondag in de noveen (13 juli 2025) lopen leden van de Broederschap na de mis van 12.00 uur een stille omgang zonder mantel en ketting. Van harte uitgenodigd om mee te lopen!
- De komende jaren promoot de Broederschap meer en meer het uithangen van Maria-vlaggen en Mariabeeldjes tijdens de noveen langs de route;
- Openstelling van de Mariakapel in de avonduren tot 20.00 uur opdat de route op een tijdstip buiten werk kan worden begonnen en beëindigd in de kapel;
- In de Mariakapel leggen we op een tafel de route van de bidtocht en een flyer met gedachten neer. Deze kunt u meenemen op uw weg die zoals te doen gebruikelijk is opgetuigd met bloemen en vlaggen. Vanuit het evangelie van Johannes (zie boven) reikt de Broederschap in samenspraak met de parochie gebeden en gedachten aan.

U bent van harte welkom om u aan te sluiten bij deze noveen.

Broederschap van Onze Lieve Vrouw

Maria Tenhemelopneming

Vrijdag 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Het is één van de verplichte feestdagen in onze Kerk. In de Sint-Jan wordt dit grootste Mariafeest op passende wijze gevierd:

8.30 uur	H. Mis
9.00 uur	Rozenkransgebed
12.30 uur	Gezongen H. Mis
19.00 uur	Gezongen Avondmis

De verlichting en techniek in de Sint-Jan worden vervangen

De verlichting en technische installatie van de Sint-Jan komen uit de jaren '80. En is nu versleten. We gaan de verlichting vernieuwen en gebruiken daarvoor moderne technieken. Zo gaat de Sint-Jan met de tijd mee en straalt de komende tientallen jaren weer. En omdat we nu toch aan het werk gaan, pakken we het meteen goed aan. Na de vervanging van de verlichting en installatie kunt u het kerkboekje weer lezen. Maar kunt u ook meer te weten komen over de geschiedenis en betekenis van de schatten van de Sint-Jan. Wilt u hierover meer weten? Ga naar: <https://www.sintjandenbosch.nl/het-plan-de-sint-jan-verlicht-aangelicht-en-toegelicht/>



Feest van de Kerkwijding

Maandag 25 augustus is de officiële feestdag van de verjaardag van de Kerkwijding van de kathedraal. Dit vieren wij met het feest van de kerkwijding op zondag 24 augustus tijdens de H. Missen van 10.00 en 12.00 uur.



Voor ons als parochiegemeenschap is de Sint-Jan onze dierbare parochiekerk waar we dagelijks de Eucharistie vieren. In onze Sint-Jan als ons geestelijk thuis, vieren we voor Gods aanschijn de scharniermomenten van het leven rond doop, communie, vormsel, huwelijk en uitvaart. Wekelijks ontvangen gelovigen hier Gods kracht, sterkte en vergeving in het sacrament van verzoening.

De verjaardag van de kerkwijding van de kathedraal is ook een feestdag voor heel het Bossche bisdom. De Sint-Jan is immers de Diocesane Moederkerk. Hier worden de priesters en diakens gewijd en gezonden, hier wijdt de bisschop ieder jaar op de vooravond van Witte Donderdag de H. Oliën die vanuit de kathedraal over de parochies van het bisdom worden verspreid. In de Iconenkapel worden de drie kruiken met de H. Oliën bewaard. De Sint-Jan als heiligdom en bedevaartkerk van de Zoete Lieve Vrouw. Alle reden om dit op 24 en 25 augustus te vieren.

Zomerexposities in de Sint-Jan

In de kooromgang is tot half september de expositie

'Bewoners van de Sint-Jan' te

bezoeken. Beeldend kunstenaar en saxofonist Michiel Sonnevijlle brengt de historische luchtboogbeelden van de Sint-Janskathedraal tot leven in deze multimediale expositie. Verdere informatie: www.michielsonnevijlle.nl



De andere expositie betreft een overzicht van gebeden van Toon Hermans in de zuiderzijbeuk van de kathedraal. Op dit moment is in Museum



Slager de tentoonstelling 'Toon Hermans – Heb het leven lief' te bewonderen. Museum Slager laat deze tentoonstelling begeleiden door exposities in de van Sint-Jan en het Oeteldonks Gemintemuseum, waar respectievelijk aandacht is voor de gebeden die hij schreef en zijn bijdrage aan de carnavalstraditie. Verdere informatie: www.museumslager.nl

De gebeden van Toon Hermans brengen in deze zomermaanden rust en bezinning aan de vele bezoekers en toeristen, terwijl de luchtboogbeeldjes van Michiel Sonnevijlle een inblikje geeft op de karakteristieke bewoners van de kathedraal.

Feest- en gedenkdagen augustus

- 1 aug H. Alfonsus Maria, bisschop en kerkleeraar
Eerste Vrijdag van de maand
- 4 aug H. Johannes Maria Vianney, Pastoor van Ars
- 5 aug Kerkwijding Basiliek Maria Maggiore
- 6 aug Feest van de Gedaanteverandering van de Heer
- 8 aug H. Dominicus, priester
- 9 aug H. Edith Stein, maagd en martelares,
patrones van Europa
sterfdag priester en verzetsman Kapelaan
Harry Koopmans (1944)
- 14 aug H. Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar
- 15 aug Hoogfeest Maria tenhemelopneming
- 19 aug H. Johannes Eudes
- 20 aug H. Bernardus, abt en kerkleeraar
- 21 aug H. Pius X, paus
- 22 aug H. Maagd Maria, Koningin
- 24 aug H. Bartolomeüs, apostel
- 25 aug Verjaardag van de wijding van de kathedraal
- 27 aug H. Monica
- 28 aug H. Augustinus, bisschop en kerkleeraar
- 29 aug Marteldood van de H. Johannes de Doper
- 30 aug Z. Eustachius van Lieshout



Pelgrimsreis van de Jongeren van de Zoete Moeder

In de maand oktober zullen de Jongeren van de Zoete Moeder (JZM) op pelgrimage gaan naar Assisi, Florence en Siena. Op deze plaatsen hebben grote heiligen als Franciscus, Clara en Catharina van het geloof getuigd door hun leven aan Christus te wijden. Deze reis biedt de jongeren de kans zich te laten raken door Gods liefde en barmhartigheid.

Het jaar 2025 is bovendien een Heilig Jaar: een tijd van bijzondere genade, waarin gelovigen van over de hele wereld op weg gaan om hun geloof te verdiepen. Ook onze jongeren willen deze weg van gebed en ontmoeting bewandelen.

Om deze pelgrimsreis mogelijk te maken, vragen wij uw steun. Uw bijdrage helpt onze jongeren de ruimte te geven voor gebed, geloofsgroei en ontmoeting. Zo kunnen zij gesterkt terugkeren, om het vuur van het geloof te bewaren en door te geven binnen onze gemeenschap.

Mogen wij op uw gebed en steun rekenen? Voor donaties of meer informatie kunt u contact opnemen via contact@jongerenzoetemoeder.nl en uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer: NL28 RABO 0118 41 3465. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en vrijgevigheid.

Jongeren van de Zoete Moeder

Centraal Secretariaat
Choorstraat 1
5211 KZ 's-Hertogenbosch
(073) 6130314
rekeningnummer
NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 15:00 uur.
Plebaan V. Blom: plebaanblom@sintjandenbosch.nl
Diaken T. Bangert: timbangert@sintjandenbosch.nl
Diaken W. Cooijmans: wilhardcooijmans@sintjandenbosch.nl
Secretariaat A. v Beljouw: secretariaat@sintjandenbosch.nl

Bij dringende pastorale zaken (zoals bediening en overlijden) kunt u bellen met telefoonnummer 073-6130314