



NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2024

PAROCHIE H. JOHANNES EVANGELIST
KATHEDRALE BASILIEK VAN SINT-JAN

NIEUWSBRIEF SINT-JAN • FEBRUARI 2024

Openingstijden Sint-Jan

Zondag: 09.00 - 17.00 uur
Ma t/m za: 08.00 - 17.00 uur

Vieringen in de Sint-Jan

Zondag: 10.00 en 12.00 uur
Ma t/m za: 08.30 en 12.30 uur

Aanbidding in de Sint-Jan

Ma t/m za: 09.00 - 09.30 uur
en Zaterdag: 11.00 - 12.15 uur

Biechtgelegenheid

in de Sint-Jan

Zaterdag: 11.00 - 12.15 uur

in de kloosterkerk San Damiano

dinsdag 15.00 - 17.00 uur
donderdag 19.30 - 20.15 uur
vrijdag 15.00 - 17.00 uur

Openingstijden info-balie

De info-balie is in de wintermaanden gesloten

Misintenties

Via het parochiesecretariaat secretariaat@sintjandenbosch.nl kunt u misintenties doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en tijdstip. Uw intentie kunt u ook in de brievenbus van de plebanie aan de Choorstraat 1 doen. Zo ook het verschuldigde bedrag van €12,50 per intentie. Of maak het bedrag over naar NL24 INGB 0656 4387 46

H. Communie ontvangen

Bent u aan huis gebonden, maar wilt u wel met regelmaat de H. Communie ontvangen? Een van de pastores komt graag bij u. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat op de plebanie.

Vrijwilliger worden

Heeft u een stukje tijd beschikbaar om voor de Sint-Jan en de parochie iets te betekenen? Extra handen zijn altijd welkom. U kunt contact opnemen met het secretariaat.

Van de plebaan

In dankbaarheid mogen wij als parochie terugkijken op een mooie kerstperiode. Kerstmis in de Sint-Jan stond in het teken van 800 jaar kerststal. De heilige Franciscus van Assisi, die in 1223 in het Italiaanse Greccio voor het eerst het kerstevangelie uitbeeldde, stond centraal. Zowel de vieringen van Kerstmis als het bezoek aan de kerststal mochten zich verheugen over de komst van velen. Daarnaast werd de voorbije kerstperiode ook gekleurd door de 100^e Driekoningenintocht. Op 7 januari jongstleden trok een grote stoet van herders, schapen, gilde, Minderbroeders Franciscanen, broederschappen en de drie Wijzen uit het Oosten door de binnenstad naar de Sint-Jan. De koningen in fraaie nieuwe kleding betraden een overvolle kathedraal.

Graag dank ik allen die, op welke wijze ook, een bijdrage hebben geleverd aan Kerstmis 2023. Zonder de bereidwillige medewerking van velen is het Kerstfeest in de Sint-Jan niet mogelijk. Het stemt tot grote dankbaarheid!

Inmiddels is het nieuwe jaar al weer bijna een maand 'oud'. Het thema van de voorbije kerststal blijft voor ons als parochiegemeenschap onverminderd actueel: 'Komt laat ons Hem aanbidden.' De dagelijkse liturgie vindt voortgang, de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel zijn begonnen. De activiteiten rond '750 koorzang in de Sint-Janskathedraal' zijn in volle gang. Met tal van bijzondere vieringen en activiteiten herdenken we dit jaar dat de Bossche Sint-Jan al 750 jaar een belangrijk centrum is van liturgie en kerkmuziek. Dit jubileumjaar laat ons ook de schoonheid van ons christelijk geloof ervaren: een meer dan 800 jaar oude kathedraal met een rijke koortraditie. Paus Benedictus XVI heeft het gezegd: 'de schoonheid is een weg die naar God leidt'. Dat mogen we ervaren in onze Sint-Jan en we hopen dat dit jubileumjaar velen op de weg van deze schoonheid plaatst.

In de Wereldkerk leven we dit jaar toe naar het Heilig Jaar 2025. Komend Kerstfeest zal de Paus de Heilige Deur van de Sint-Pieter in Rome openen. Het jaar 2024 is door Paus Franciscus uitgeroepen tot jaar van gebed. Biddend gaan wij op weg naar het Heilig Jaar (jubeljaar) dat als motto heeft gekregen: 'pelgrims van hoop'.

Daarnaast wordt 2024 gekleurd door de komst van de reliekschrijn van de heilige Bernadette Soubirous in de laatste week van april. Samen met het bisdom is onze parochie verantwoordelijk voor de ontvangst en een passend programma. In oktober vieren we met de stad de 80^e verjaardag van de bevrijding en staan we stil bij de aanslag op Kapelaan Koopmans in augustus 1944. In de gedachteniskapel van de kathedraal komt voor hem een plaquette.

Mede namens de diakens Tim Bangert en Wilchard Cooijmans wens ik u geloof hoop en liefde toe Voor het nieuwe jaar. Sluit u aan in de stoet van pelgrims die geloven en vertrouwen op Gods hoop en zegen.

Vincent Blom, Plebaan Sint-Jan



Maria Lichtmis

Opdracht van de Heer

Op 2 februari, de 40e dag na de Kerstnacht, viert de kerk dat Jezus door Maria en Jozef aan God werd opgedragen in de tempel. Dit wordt gevierd met een lichtprocessie en een zegening van de kaarsen. Maria Lichtmis is op de eerste plaats een Christus-feest. Het gaat om de openbaring van Christus als 'het Licht dat voor alle volkeren straalt'. Maria is de draagster van dit goddelijk licht. De lichtprocessie zal plaatsvinden voorafgaand aan de eucharistieviering van vrijdag 2 februari om 12.30 uur.



In onze parochie is het de gewoonte om op de zondag na Maria Lichtmis met de communicanten onze doopbelijdenis te hernieuwen. Het herinnert ons aan onze eigen doop, waardoor we door God werden aangenomen als Zijn kinderen. Tijdens de viering van zondag 4 februari om 12.00 uur zal tevens een van de communicanten het sacrament van het doopsel ontvangen.

Blasiuszegen

Zaterdag 3 februari gedenkt de Kerk de heilige bisschop en martelaar Blasius. Aan zijn feestdag is een bijzondere zegen verbonden: de Blasiuszegen. Een zegen om Gods bescherming over ons leven en onze gezondheid. Na beide H. Missen (8.30 uur en 12.30 uur) is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen.



Carnavalsmis

2024

Zondag 11 februari vieren we in de Sint-Jan de Carnavalsmis. De aanvangstijd is ook dit jaar 11 voor 9 (8.49 uur). Zo is ieder in de gelegenheid om op tijd bij Oeteldonk Centraal te zijn om de aankomst van Prins Amadeiro mee te maken.



Ook dit jaar mogen we in de Carnavalsmis weer een bijzondere groep in ons midden verwelkomen. Iedere Carnavalsmis weer een verrassing! De Schola Cantorum verzorgt de liturgische gezangen. Alle Oeteldonkers zijn van harte uitgenodigd voor dit traditionele begin van Carnavalszondag.

Op zondag 11 februari vervalt de H. Mis van 12.00 uur. (De Sint-Jan sluit na de Carnavalsmis)
Op maandag 12 en dinsdag 13 februari is er alleen een H. Mis om 8.30 uur. De Sint-Jan wordt daarna gesloten.

Aswoensdag

Wanneer Oeteldonk tot rust is gekomen en Boer Knillis en Moeder Hendrien zijn begraven, begint op 14 februari begint onze veertigdaagse voorbereiding op Pasen. Op Aswoensdag worden we gevraagd te vasten en sober te leven. De aanvang van de Veertigdagentijd wordt gemarkeerd door de zegening en oplegging van de as. We ontvangen dit teken van boetvaardigheid en bekering als begin van onze voorbereiding op Pasen.



Op Aswoensdag zijn er in de kathedraal drie H. Missen: 08.30 uur, 12.30 uur en 19.00 uur

Veertigdagentijd als leertijd: catechumenaat

Al sinds de eerste eeuwen van het christendom was de voorbereidingstijd op Pasen, de veertigdagentijd, bij uitstek de tijd dat volwassen geloofsleerlingen werden ingevoerd in het christelijk geloof. In de Paasnacht werden ze dan gedoopt en gevormd en konden ze voor het eerst volledig deelnemen aan de viering van de Eucharistie. Naast catechese-bijeenkomsten werden de geloofsleerlingen ook door enkele vieringen stapsgewijs opgenomen in de kerk.

Naast het geloofsonderricht, bestaat dit uit enkele stappen, die in de kerk gevierd worden: de opname onder de geloofsleerlingen; de overdracht van de geloofsblijdenis en de overdracht van het Onze Vader.

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd, zondag 18 februari tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur, zal bisschop De Korte jongeren en volwassenen uit het hele bisdom, die zich voorbereiden op het doopsel, opnemen onder de geloofsleerlingen (ook wel catechumenen genoemd). De meesten van hen zullen later in hun eigen parochie worden gedoopt. Ook in onze parochie bereiden meerdere mensen zich voor op het doopsel of de opname in de katholieke kerk door het vormsel. In deze veertigdagentijd gaan we met hen op weg.



Kruisweg in de Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd wordt iedere vrijdag om 12.00 uur de kruisweg gebeden. Door gebed en zang overwegen we het lijden en sterven van onze Heer. Daarbij mogen wij het lijden, de zorgen en het verdriet van onze wereld en ons eigen leven voegen. Aansluitend volgt om 12.30 uur de Middagmis. Aan het slot van deze Eucharistie bent u uitgenodigd de relikwieën van het Heilig Kruis en de Heilige Doorn te vereren. We hopen dat velen zich op de vrijdagen in de Veertigdagentijd aansluiten bij het bidden van de kruisweg, de Middagmis en de relikwie-verering. Dit alles mag onze geest richten op het Pasen van de Heer.



Kathedraalschool Februari 2024

Aanmelden voor de bijeenkomsten kathedraalschool kan via het parochiesecretariaat:

secretariaat@sintjandenbosch.nl

Leesavonden rond Tomáš Halík "Raak de wonden aan"

In twee bijeenkomsten lezen we, onder leiding van theoloog Marijn de Jong, het boek 'Raak de wonden aan' van de Tsjechische priester en theoloog Tomáš Halík. In navolging van de apostel Thomas laat Halík in dit boek zien dat we juist in de confrontatie met het lijden van de wereld God kunnen ontmoeten.

Data: donderdag 8 en woensdag 21 februari

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Locatie: Plebanie

Geloofscursus

Misschien ben je al hele leven katholiek, maar is het geloof op de achtergrond geraakt en ben je op zoek naar een stukje hernieuwde kennismaking. Misschien ben je pas kort geleden geraakt door iets wat je aansprak in de kerk of het geloof en wil je er wat meer van weten. Misschien heb je voor jezelf het besluit genomen dat je bij de katholieke kerk wilt horen en dat je je wilt laten dopen of vormen. Het kunnen allemaal redenen zijn om deel te gaan nemen aan de Geloofscursus. Het is een reeks van tien avonden waarin we kennismaken met het christelijk geloof. Het gaat over de geloofsbelijdenis, de geboden, het gebed, de bijbel, de sacramenten en andere vieringen, enzovoort. Na een inleiding over het thema gaan we met elkaar in gesprek. De avonden worden georganiseerd door de parochie van de Sint-Jan in samenwerking met Stadsklooster San Damiano. In een reeks van 10 avonden wordt kennis gemaakt met het christelijk geloof.

Data: dinsdagen 20 en 27 februari;
5, 12 en 19 maart

en 2, 9, 16, 23 en 30 april

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Locatie: Franciscushuis, Van der

Does de Willeboissingel

(naast klooster San Damiano)



Monastieke spiritualiteit en de vruchtbare betekenis daarvan voor mensen die buiten een klooster leven

Met monastieke spiritualiteit wordt gewoonlijk een vorm van geestelijk (en ook lichamelijk) leven aangeduid, dat wordt gecultiveerd in de meer contemplatieve kloosters, zoals die van de benedictijnen, benedictinessen, trappistinnen, trappisten, clarissen en kartuizers.

Dinsdag 20 februari: Verkenning van de *Regel voor monniken* van Benedictus. Vertaling daarvan naar niet-kloosterlijke contexten.

Dinsdag 27 februari: De *Regel van Benedictus* als 'gereedschapskist' voor leidinggevenden.

Inleider: prof. dr. Wil Derkse, oblaat van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem en parochiaan van de Sint-Jan.

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Plebanie

Dinsdag 5 maart: Het bijzonder accent op de *Regel* op de affectiviteit in de cisterciënzer spiritualiteit.

Dinsdag 12 maart: De kartuizerspiritualiteit. Een bijzondere vorm van monastiek leven

Kerkvaders en de schepping

Aan de hand van de geschriften van de kerkvaders Ambrosius en Basilius gaan we in op de scheppings-theologie. Wat hebben de kerkvaders over de schepping gezegd en geschreven en hoe werkt hun theologie door in onze tijd waarin we zoveel spreken over het verantwoord omgaan met de schepping, met de wereld.

Inleiders: diaken René de Weerd MA en Dra. Wilma Cruts

Data: donderdag 22 februari en 14 maart
(19.30 – 21.30 uur)

Locatie: Plebanie

Geef voor de Sint-Jan die mensen verbindt

Deze weken loopt de actie Kerkbalans. Veel lezers van deze nieuwsbrief zullen hierover een brief hebben ontvangen maar voor degene die we mogelijk gemist hebben dit schrijven.



De parochie Sint-Jan is een levende gemeenschap. Plebaan Vincent Blom, diakens Wilchard Cooijmans en Tim Bangert, medewerkers en vrijwilligers zetten zich in voor iedereen die de Sint-Jan bezoekt. We hopen dat u in onze parochie uw plekje heeft gevonden en u welkom voelt!

We hebben uw hulp nodig

Kerk-zijn kost geld. Zeker in deze tijd van stijgende kosten. Denk aan het pastoraat, het onderhoud van het interieur maar ook aan verlichting, live stream, website, kaarsen, enzovoort. Als parochie krijgen we daarvoor geen subsidie. Daarom is er elk jaar in januari een Actie Kerkbalans. Wij vragen u dan ook om een bijdrage.

Waar besteden we uw bijdrage aan?

Wij besteden uw geld uitsluitend aan pastorale kosten zoals de vergoedingen voor de priesters en diakens en de kosten van de eredienst en diaconie. Ook besteden we meer aandacht aan ons vrijwilligersbeleid. Kosten voor onderhoud van de kerk worden op een andere wijze gefinancierd.

2024 : voortzetten waarmee we begonnen zijn

Er is meer aandacht voor diaconie. Want we geloven dat de Sint-Jan nog steeds een baken van geloof, hoop en troost is voor de mensen in onze stad. Ook in de toekomst willen we als Sint-Jan van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. De Sint-Jan heeft toekomst en om die toekomst geven wij.

We willen doorgaan met de 'Kathedraalschool'

Met de Kathedraalschool bieden we een brede doel-groep de mogelijkheid meer te leren over het geloof. Het aanbod willen we verder ontwikkelen en uitbreiden. Daarnaast staat in 2024 verbinding centraal. Verbinding met de Sint-Jan en verbinding tussen de mensen onderling in de Sint-Jan.

Helpt u mee? Alvast heel hartelijk dank!

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

1. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL92INGB0002538600 t.n.v. Parochie H Johannes Evangelist onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2024'.
2. U kunt digitaal doneren door de QR code te gebruiken.
3. U kunt een machtiging afgeven. U geeft de parochie daarmee toestemming maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven. Een maandelijkse bijdrage van €5,- of €10,- maakt al een verschil! Het machtigingsformulier vindt u op onze website www.sintjandenbosch.nl
4. U kunt periodiek een bedrag schenken. Dit kunt u onder voorwaarden aftrekken van de belasting. U leest hier meer op onze website 'Hoe maakt u uw kerkbijdrage voor 100% fiscaal aftrekbaar'.



Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het secretariaat. Dit kan telefonisch op het nummer 073-6130314 of per e-mail naar secretariaat@sintjandenbosch.nl. U kunt ook een brief sturen naar Parochie H. Johannes Evangelist, Choorstraat 1, 5211 KZ 's-Hertogenbosch.

Met vriendelijke groet,
Kerkbestuur Parochie Sint-Jan

Veertigdagentijd: aandacht voor anderen

In de Veertigdagentijd worden we opgeroepen om serieus werk te maken van ons geloof: Enerzijds door gebed en vasten, anderzijds door aandacht voor mensen die het moeilijk hebben. In de Sint-Jan proberen we aan dit laatste op twee manieren vorm te geven.

Voedselbank

Ten eerste door de inzameling van levensmiddelen voor de Voedselbank. Alleen al in Den Bosch en omstreken zijn 780 mensen afhankelijk van de voedselbank, omdat ze niet genoeg inkomen hebben om in het dagelijkse onderhoud voor hun gezin te kunnen voorzien. Vanuit de parochie van de Sint-Jan willen we het goede werk van de Voedselbank ondersteunen door een inzameling te houden van houdbare levensmiddelen. Het gaat om producten als: macaroni, spaghetti, rijst, koffie, thee, groenten of fruit in pot of blik, pakken sap... Gedurende de gehele veertigdagentijd kunt u uw gaven neerzetten achter in de kathedraal. (Let op: Producten met alcohol, of spullen die over de datum zijn, kunnen we niet aannemen.)

Ook een financiële bijdrage voor de voedselbank is van harte welkom via **NL57 RABO 0112 9731 83 t.n.v. Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken**. Namens de voedselbank Den Bosch en omstreken alvast hartelijk dank voor uw gift!

Sint-Jan voor Sint Marie

De bewoners van de plebanie hebben goede burens aan de Zusters van de Choorstraat. Hoe mooi is het dat we in deze 40 dagen tijd de zorg voor de naasten heel letterlijk nemen en u oproepen een financiële bijdrage te geven aan de projecten van onze Bossche zusters in kansarme gebieden in Indonesië. De parochie werkt daarom samen met de Stichting Vrienden Sint Marie. De Indonesische zusters geven onderwijs aan mensen met auditieve, visuele en meervoudige beperkingen en leiden hen op voor een beroep zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Een van de projecten op Oost Timor heeft op dit moment grote behoefte aan naaimachines zodat de leerlingen straks geld kunnen verdienen. Andere leerlingen zouden dolblij zijn met ovens om brood te bakken.

De opbrengst van deze actie gaat rechtstreeks en volledig naar dit project op Oost Timor. Op zondag 17 maart zal na beide weekenddiensten geïncasseerd worden om leer- en hulpmiddelen aan te kunnen schaffen voor deze leerlingen in Oost Timor. Mocht u een bijdrage willen leveren maar verhinderd zijn op 17 maart, dan kunt u uw bijdrage zoals hieronder beschreven ook rechtstreeks overmaken. U kunt uw gift overmaken op bankrekening nummer: **NL41 ABNA 0230528082 t.n.v. Stichting Vrienden Sint Marie te 's-Hertogenbosch**.



Beste lezers van de nieuwsbrief,

Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Isle Bechtold en sinds kort loop ik stage bij de prachtige Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. Wellicht zult u mij de komende tijd wel eens tegenkomen



Momenteel volg ik de hbo-opleiding tot geestelijk verzorger aan de Fontys Hogeschool voor theologie en levensbeschouwing in Utrecht. De keuze voor deze katholieke opleiding komt voort uit mijn grote interesse in het geloof, religie en levensbeschouwing, mede ondersteund door mijn christelijke opvoeding. Het is voor mij een voorrecht om stage te mogen lopen bij de Sint-Janskathedraal en haar parochie. Ik zie het als een mooie kans om mezelf verder te verdiepen in zowel het katholieke geloof als in de diverse activiteiten en werkzaamheden die hier worden uitgevoerd.

Tijdens mijn opleiding wordt mij veel theoretische kennis bijgebracht, en ik kijk ernaar uit om deze kennis in de praktijk te brengen binnen de setting van de kathedraal. Mijn doel is om me verder te ontwikkelen en waardevolle ervaring op te doen tijdens mijn stageperiode waarbij ik vooral meekijk in de praktijk. Ik hoop op een fijne stagetijd en ben dan ook erg dankbaar voor de mogelijkheid om mijn passie te mogen combineren met mijn stage bij de Sint-Janskathedraal.

Bedankt voor het lezen en wellicht tot snel!

Jonge gezinnen ontmoeten elkaar

Regelmatig vragen jonge gezinnen naar de mogelijkheid om elkaar eens te ontmoeten, nader kennis te maken en zo de kans te hebben elkaar beter te leren kennen.



Op 10 maart willen wij van 10.30-11.45 uur een bijeenkomst organiseren. We willen samenkomen in **de bouwloods** en onder het genot van thee/koffie of limonade elkaar beter leren kennen.

Aansluitend is er dan de mis van 12.00 met mogelijkheid voor de allerkleinsten om tijdens het eerste deel van de viering wat langer te blijven met goede begeleiding.

Wij hopen dat velen van jullie kunnen komen, dan wordt het vast gezellig! Aanmelden is fijn:

secretariaat@sintjandenbosch.nl

Onze Ouwe Sint-Jan op de kiel

De Sint-Jan is als kattedraol van Oeteldonk hét kloppend hart, de ziel, van het pronkjuweel. Dat wordt ook duidelijk door de vele emblemen die de laatste paar jaar het licht hebben gezien.



Het winnende carnavalsembleem voor het jubileumjaar 'Sint-Jan 800 jaar' is nog steeds verkrijgbaar! Het embleem is voor €10 af te halen bij het parochiesecretariaat van de plebanie.

Naast het embleem dat Yara ontworpen heeft zijn via Studio Asjemenou ook nog steeds de emblemen van Sint-Jan 800 jaar én van het Zoet Lief Vrouwke te koop! Dit jaar heeft Studio Asjemenou ook 'pinneke van ons Sint-Janneke' uitgegeven.



Onze parochiaan, Carnavalswinkel Persoons (Vughterstraat), heeft dit jaar een fraai embleem uitgegeven dat geïnspireerd is op het wapenschild van de Sint-Jan.

Tot slot is door de commissie '750 jaar koorzang in de Sint-Janskathedraal' ook een passend embleem uitgegeven. De komende weken wordt deze te koop aangeboden (voor € 5,00) na de H. Missen op zondag. Ook te verkrijgen bij de plebanie.



De Sint-Jan mag op je kiel niet ontbreken!!

Activiteiten 750 jaar koorzang



Muzikale periodes van de kerkmuziek

Elke eerste zondag van de maand zal er in de hoogmis van 10.00 uur aandacht geschonken worden aan een specifieke muzikale periode uit de geschiedenis. De mis en motetten zullen hierbij aansluiten. Op zondag 4 februari staat kerkmuziek uit de periode 1274 tot 1600 centraal.

Vaste gezangen: Missa Pange lingua – J. des Prez
 Openingsmotet: Jubilate Deo – G.P. da Palestrina
 Offerandemotet: Gaude Virgo – J. des Prez
 Communie motet: Ego flos campi – J.C. non Papa

Centraal Secretariaat

Choorstraat 1
 5211 KZ 's-Hertogenbosch
 (073) 6130314
 rekeningnummer
 NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 15:00 uur.
 Plebaan Blom: plebaanblom@sintjandenbosch.nl
 Diaken T. Bangert: timbangert@sintjandenbosch.nl
 Diaken W. Cooijmans: wilhardcooijmans@sintjandenbosch.nl
 Secretariaat: secretariaat@sintjandenbosch.nl

Bij dringende pastorale zaken (zoals bediening en overlijden) **kunt u bellen met telefoonnummer 073 6130314**

Feest- en gedenkdagen in februari

2 februari	Feest van de Opdracht van de Heer – Maria Lichtmis Eerste Vrijdag van de maand
3 februari	H. Blasius
5 februari	H. Agatha, maagd en martelares
6 februari	HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren
10 februari	H. Scholastica
11 februari	Onze Lieve Vrouw van Lourdes Werelddag voor de zieken Carnavalszondag
14 februari	Aswoensdag
18 februari	Eerste Zondag van de Veertigdagentijd
22 februari	Sint-Petrus' Stoel

Jongereengroep 'Jongeren van de Zoete Moeder'

De jongereengroep van de parochie Sint-Jan komt iedere eerste vrijdagavond van de maand samen in de plebanie. Aanvang 19.30 uur. Naast een inhoudelijk gedeelte is er ook veel tijd en gelegenheid voor gesprek, ontmoeting en het sluiten van nieuwe vriendschappen. Alle jongeren (15 – 30 jaar) zijn van harte welkom. Aanmelden hoeft niet, maar is wel fijn: secretariaat@sintjandenbosch.nl



Leden van kerkbestuur herbenoemd

De eerste termijn van een aantal leden van het kerkbestuur zat erop. De volgende leden zijn door het Bisdom van 's-Hertogenbosch herbenoemd:

Rutger Jans, Sebastiaan Roes, Caroline Pardoel en Jan Pommer.

