



# NIEUWSBRIEF JULI & AUGUSTUS 2023

PAROCHIE H. JOHANNES EVANGELIST  
KATHEDRALE BASILIEK VAN SINT-JAN

NIEUWSBRIEF SINT-JAN • JULI & AUGUSTUS 2023

## Openingstijden Sint-Jan

Zondag: 09.00 uur - 17.00 uur  
Ma t/m za: 08.00 uur - 17.00 uur

## Vieringen in de Sint-Jan

Zondag: 10.00 uur en 12.00 uur  
Ma t/m za: 08.30 uur en 12.30 uur

## Aanbidding in de Sint-Jan

Ma t/m za: 09.00 uur - 09.30 uur  
en Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur

## Biechtgelegenheid in de Sint-Jan

Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur  
in de kloosterkerk San Damiano  
dinsdag 15.00 uur - 17.00 uur  
donderdag 19.30 uur - 20.15 uur  
vrijdag 15.00 uur - 17.00 uur

## Openingstijden info-balie

Maandag gesloten  
Di tm za 11:30 uur – 16:30 uur  
Zondag 13:00 uur – 16:30 uur

## Misintenties

Via [secretariaat@sintjandenbosch.nl](mailto:secretariaat@sintjandenbosch.nl) kunt u misintenties doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en tijdstip. Uw intentie kunt u ook in de brievenbus van de plebanie aan de Choorstraat 1 doen. Zo ook het verschuldigde bedrag van €12,50 per intentie. Of maak het bedrag over naar NL24 INGB 0656 4387 46

## Koffiedrinken na de mis

Iedere 1<sup>e</sup> zondag van de maand is er, na de hoogmis van 10:00 uur, gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken in het Sint-Janshuis. Sint Janskerkhof 8. U bent van harte welkom!

## Eerste Zaterdag

In de zomermaanden wordt elke eerste zaterdag van de maand in de kapel van de Zoete Moeder de Rozenkrans gebeden na de mis van 8:30 uur. U bent van harte uitgenodigd mee te bidden.

## Van de plebaan

‘Dankbaarheid is het geheugen van het hart’.

Deze woorden schreef een monnik mij bij zijn gelukwens bij gelegenheid van de viering van mijn zilveren priesterjubileum. Dankbaarheid hoort tot de grondhouding van een christelijk leven. Niets is immers toeval en roemen op eigen verdiensten is ijdel. Wanneer we leven vanuit dankbaarheid dan tonen we dat we in ons leven ontvankelijk zijn voor wat God ons schenkt. Al het goede dat wij uit zijn hand mogen ontvangen is, zo zegt Prediker, is een gave van God (*Pred, 3, 13*).

Dankbaarheid was voor mij een belangrijk uitgangspunt in de aanloop naar de viering van het zilveren priesterjubileum. Dankbaarheid voor de gave van het leven en voor het ontvangen van deze mooie roeping. Dankbaarheid voor het gezin waarin ik mocht opgroeien, voor mijn vrienden en voor de vorming die ik op het Sint-Janscentrum mocht ontvangen. Dankbaarheid naar de parochies en parochianen, kerkbestuurders en teamleden van Odiliapeel, 's-Hertogenbosch, Best en Sint-Oedenrode. Dankbaarheid voor allen die mij op deze weg met raad, daad en gebed hebben bijgestaan en begeleid. Dat alles heeft mijn leven verrijkt en verdiept. Sinds begin 2019 mag ik voor de tweede maal in onze dierbare Sint-Jan werkzaam zijn, deze mooie Wijngaard des Heren in het hart van ons bisdom.

Nu, na de viering van het jubileum, is er dankbaarheid voor dit alles. Is er dankbaarheid voor alle felicitaties en gelukwensen die ik mocht ontvangen. Kaarten, brieven en mails met vaak heel mooie en dierbare woorden en gedachten. Geschenken van allerlei vorm en inhoud en de bijzondere reischeque voor een pelgrimage naar het Heilig Land. Velen hebben aan deze reischeque bijgedragen. Dank daarvoor. Hoe mooi is het om, het zal waarschijnlijk wel volgend jaar worden, letterlijk in de voetstappen te mogen treden van Hem die mij heeft geroepen: ‘Kom volg Mij, kom en zie met eigen ogen’ (*Joh. 1, 43.46*).

‘Geroepen in uw Naam, uw roeping vormt ons wezen’, zo zongen we met de Schola op 25 juni jongstleden in de speciaal voor dit feest gecomponeerde hymne. Met deze woorden, ontleend aan het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie en getoonzet door Chris Fictoor, wil ik met al mijn mogelijkheden en beperktheden priester in uw midden zijn, priester van de Kerk van het bisdom van 's-Hertogenbosch. Dat is al vijftienvijf jaar een reden tot vreugde en dankbaarheid. Met u allen, parochianen van de Sint-Jan, blijf ik werken aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap, hier in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Mijn hernieuwde inzet zeg ik u allen toe, op de uwe vertrouwen en reken ik!

Dankbaarheid is het geheugen van het hart. Zo'n hart wens ik ons allen toe.

*Vincent Blom, Plebaan Sint-Jan*



## Zomer, tijd van loslaten

De maanden van zomer en zon zijn weer aangebroken. Licht en warmte om van te genieten



dicht bij huis in ons eigen land of avontuurlijk en ver weg, over de grens. Na de koude winter en de voorjaars wolken een fijn vooruitzicht. Waar u ook bent of gaat het is te hopen dat het een periode mag zijn om tot rust te komen. Even het werk laten liggen, de routine doorbreken en genieten. De agenda leegmaken en de tijd nemen om vrij te zijn.

Ons Leven als Christen kent ook zo zijn eigen ritme. Momenten waarop we varen op routine en ons laten meedrijven op de golven van traditie, veiligheid in de rituelen en gebruiken van de Kerk.

Op andere momenten beseffen we als Christenen pas echt in onze kracht te staan wanneer we uit die routine breken en Zijn leven in ons alle ruimte geven. Wanneer we durven varen op de Kracht van God die iedere gedoopte in zich heeft.

Soms is het moeilijk voor een mens die diepte in zichzelf te ontdekken. Moge deze zomerperiode een kans zijn Gods leven te zien in de rust van de natuur maar vooral ook... in de Ander. Je zult zien, daar is nog geen eens veel oefening voor nodig.

Want Gods leven zien in de mens die op je weg komt is bij uitstek de manier om te ontdekken dat Hij leeft in jou. Open je hart voor wie de Heer op je weg zet en wandel de zomer in met Hem, kom je altijd veilig thuis.

*Diaken Tim Bangert*

## Emeritaat diaken Vladimir Palte

Op zondag 27 augustus zal diaken Vladimir Palte, in het zicht van zijn 70<sup>e</sup> verjaardag, met emeritaat gaan. Na een arbeidzaam leven, eerst in het onderwijs en later in het pastoraat, breekt nu een tijd van welverdiende vrije tijd en rust aan. Op 24 september 2005 ontving Vladimir in de kathedraal de diakenwijding uit handen van Mgr. Hurkmans. Aanvankelijk bleef hij het diaconaat combineren met zijn baan in het onderwijs. Zijn eerste parochie was de Sint-Lucas op Zuid. Na enkele jaren werd hij de vaste diaken van de parochie van de Sint-Jan en ging hij het diaconaat fulltime vervullen. Diaconie, persoonlijk pastoraat, begeleiding van zieken, begeleiding van volwassenen naar sacramenten en liturgie waren belangrijke werkvelden in de voorbije jaren. Reeds voor zijn diakenwijding was Vladimir als lid van de Schola Cantorum al een vertrouwd gezicht in de Sint-Jan. Samen met zijn vrouw Jacqueline waren zij vele jaren actief voor de jeugdcommissie van de Schola.

Op zondag 27 augustus zal diaken Palte afscheid nemen tijdens de Eucharistievieringen van 10.00 uur.

Het bisdom legt momenteel de laatste hand aan de benoeming van een nieuwe diaken die als opvolger van Vladimir Palte in onze parochie komt werken.

Wij zijn diaken Vladimir Palte veel dank verschuldigd voor zijn trouwe inzet gedurende vele jaren. Wij wensen hem, samen met Jacqueline en te midden van zijn kinderen en kleinkinderen, nog vele goede en gezonde jaren toe. Afscheid als diaken, maar als parochiaan blijft de familie Palte met onze parochie verbonden: niet uit het oog en niet uit het hart.

*Plebaan Vincent Blom*



## Zaligverklaringsproces broeder Everardus Witte

Dinsdag 20 juni jongstleden heeft Mgr. De Korte het zaligverklaringsproces van de franciscaner broeder Everardus Witte heropend. Broeder Everardus, wonend en werkend in het franciscaner klooster in Megen, stierf in 1950. Al snel werd hij genoemd 'het Heilig Bruurke van Megen'. Een eerste poging tot zalig (en heilig)verklaring werd rond 1970 stopgezet vanwege de tijdsgeest van die jaren. Heiligenverering en heiligverklaringen leken 'uit' te zijn. Tijden veranderen en met instemming van de Congregatie van de Heiligverklaringen en het generaal bestuur van de Franciscanen heeft het kapittel van de Nederlands-Vlaamse provincie van de orde tot heropening van het proces tot zaligverklaring besloten. Omdat broeder Everardus Witte in het bisdom van 's-Hertogenbosch is gestorven, vindt het zaligverklaringsproces mede plaats onder verantwoordelijk van de diocesane bisschop. Mgr. De Korte heeft hiertoe een kerkelijke rechtbank en een historische commissie ingesteld. Plebaan Vincent Blom heeft hij benoemd tot zijn gedelegeerde in dit proces en tot hoofd van de kerkelijke rechtbank. Deze rechtbank zal onder andere getuigen moeten horen en er op toezien dat het diocesane gedeelte van het zaligverklaringsproces verloopt volgens de Vaticaanse richtlijnen. De kerkelijke rechtbank zal voor haar zittingen bijeen komen in de plebanie aan de Choorstraat. Een zaligverklaringsproces is dikwijls een heel lange weg. Die weg heeft de bisschop nu geopend.



## 7 juli: Feest Zoete Lieve Vrouw

Vrijdag 7 juli vieren we het feest van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

Dit jaar valt de priesterdag van het bisdom van 's-Hertogenbosch opnieuw samen met het feest van de Zoete Moeder. Om 12.30 uur is er een plechtige pontificale Eucharistie waarin aartsbisschop Bert van Megen hoofdcelebrant is.



Mgr. Van Megen, priester van het bisdom Roermond, is als nuntius werkzaam in Kenia en Zuid-Soedan en tevens Vaticaans vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties (Habitat). Aartsbisschop Van Megen is spreker op de priesterdag en hoofdcelebrant in de feestelijke Eucharistie in de Sint-Jan.

's- Avonds om 18.00 uur zal de plebaan in aanwezigheid van leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw een nieuw Mariabeeldje inzegenen langs de Beeweg. Op de hoek Oude Hulst – Prins Bernardstraat is wooncomplex Amadeiro gebouwd. Liggend aan de route van de Beeweg is bij de projectontwikkelaar het initiatief ontstaan om aan te sluiten bij de traditie om de huizen langs de Beeweg van een Mariabeeld te voorzien. Het is passend om op de feestdag van de Zoete Lieve Vrouw het Mariabeeldje in te zegenen. Aansluitend volgt een gezongen H. Mis in de Sint-Jan.

Het programma voor 7 juli is als volgt:

8.30 uur:	H. Mis
9.00 uur:	Rozenkransgebed in de Mariakapel
12.30 uur:	Pontificale Hoogmis
18.00 uur:	Inzegening Mariabeeld aan de Oude Hulst / Prins Bernardstraat
19.00 uur:	Gezongen Avondmis

## Noveen ter ere van de Zoete Moeder

Het feest van de Zoete Lieve Vrouw op 7 juli is tevens de start van de jaarlijkse noveen ter ere van Maria. In deze dagen worden we uitgenodigd de Beeweg te gaan en de Mariakapel te bezoeken. Van harte uitgenodigd om u bij deze dagen van gebed aan te sluiten.



## 9 juli: Feest Heilige Leonardus Vechel – Martelaren van Gorcum

### In dankbaarheid vieren

Op zondag 9 juli herdenken wij het martelaarschap van deze negentien religieuzen en priesters die op 9 juli 1572 in Den Briel werden vermoord.

Evenals afgelopen jaren doen we dat als parochie samen met de bewoners van het Stadsklooster San Damiano. Zowel de franciscaan Nicolaas Pieck (die ook in het minderbroedersklooster in Den Bosch heeft gewoond) als Leonardus Vechel, geboren in de Postelstraat 13 speelde in het proces dat leidde tot hun veroordeling een belangrijke rol. Zij waren, namens de andere gevangen genomen priesters en religieuzen woordvoerders tijdens de ondervraging.

Maar er is meer dat ons bindt: de grootste groep martelaren was franciscaan en als parochie van de Sint-Jan waken wij over de verering van Leonardus (Lenaerd) Vechel. Zijn beeld prijkt onder het fraaie baldakijn aan de noordzijde van het koepelaltaar en in de zevende straalkapel staat zijn borstbeeld.

### Stichting Gave

Zondag 9 juli wordt tijdens de hoogmis in de kathedraal stil gestaan bij de 451<sup>e</sup> herdenking van de marteldood van deze priesters en religieuzen. Er zijn vertegenwoordigers van de Minderbroeders Franciscanen aanwezig alsook familie van Leonardus Vechel. De familie



rechtstreekse afstammelingen van de broer van Leonardus, hebben nog vele zaken in bezit die direct of indirect met de heilige Leonardus te maken hebben. Om dit voor de toekomst veilig te stellen is recent de stichting Gave opgericht die deze roerende zaken gaat beheren en wil waken over de geestelijke erfenis van Leonardus en zijn medemartelaren van Gorcum. Vanuit de familie is de wens geuit dat de plebaan van de Sint-Jan, op grond van zijn ambt, zitting heeft in het stichtingsbestuur. Dit is mede van belang omdat in de loop van dit jaar de roerende zaken, waaronder een miskelk, een originele martelaarsakte, relikwieën en een authentieke akte met de handtekening van de heilige, in langdurige bruikleen worden overgedragen aan de parochie van de Sint-Jan. Zo zal de parochie van de Sint-Jan waken over de geestelijke en materiële erfenis van de heilige Bosschenaar Leonardus Vechel.





## 9 juli: Viering van de initiatiesacramenten

Zondag 9 juli vieren we niet alleen het feest van de HH. Nicolaas Pieck en Leonardus Vechel en hun gezellen, we vieren ook in grote dankbaarheid dat we tijdens de hoogmis van 10.00 uur drie (jong) volwassenen door de sacramenten van Doop, Vormsel en Eucharistie in onze Kerk mogen opnemen. Het is bijzonder dat in de voorbije jaren zoveel, en met name, jongere mensen de weg naar de Kerk vinden. Nog recent, in de Paasnacht, mochten we eveneens doop van een jongere vieren en afgelopen Pinksteren werd een jonge vader door het sacrament van het Vormsel opgenomen in de R.K. Kerk. We mogen als parochie dankbaar zijn voor deze nieuwe katholieken die wij met veel vreugde in ons midden welkom heten.



De viering van de initiatiesacramenten op het feest van de Martelaren van Gorcum is bijzonder. Martelaar komt van het Griekse woord martyr: getuige-zijn. Dat is de opdracht van ieder die gedoopt en gevormd is: getuige zijn van Jezus Christus in woord en daad.

Wij wensen onze doopkandidaten een vreugdevolle viering toe op 9 juli. Als voorbereiding op het ontvangen van de initiatiesacramenten worden zij tijdens de plechtige Avondmis op vrijdag 7 juli (19.00 uur) als kandidaat aanvaard en worden zij gesterkt met de zalving met de catechumenenolie. Na afloop van deze Eucharistie vertrouwen wij de catechumenen toe aan de voorspraak van de Zoete Moeder.



### Feest H. Titus Brandsma

Donderdag 27 juli viert de Kerk de gedachtenis van de vorig jaar heiligverklarde Titus Brandsma. Na afloop van de Middagmis van 12.30 uur volgt een moment van gebed bij zijn beeltenis in de kathedraal. Van harte

uitgenodigd om u bij deze gedachtenis aan te sluiten.

### Wapenschild Mgr. De Korte

Op 13 juni jongstleden ontving Mgr. De Korte een bijzonder verjaardagscadeau. Na de ochtendmis nodigde de plebaan de bisschop uit om in de kooromgang zijn wapenschild te onthullen. De galerij van bisschopswapens is zo weer compleet. Het was plebaan Van Susante die in de jaren '50 het initiatief nam om de in de kooromgang van de kathedraal de wapenschilden te plaatsen van alle Bossche bisschoppen sinds het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. Het wapenschild van de huidige bisschop ontbrak nog steeds. Nu is de reeks wapens compleet, zijn de teksten bijgewerkt en aangevuld. Frater Leo Disch van de abdij Mamelis in Vaals heeft het wapen vervaardigd. De oratie- en restauratieschilder Femke Rinkel heeft de teksten voor haar rekening genomen. Dat de vele bezoekers van de kathedraal zich laten inspireren door de wapenspreuk van Mgr. De Korte: Confidens in Christo – In vertrouwen op Christus.



## Feest- en gedenkdagen in juli

- 1 juli Kostbaar Bloed van Christus
- 3 juli H. Tomas, apostel
- 7 juli Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch  
Eerste Vrijdag van de maand
- 7-15 Noveen ter ere van de Zoete Lieve Vrouw
- 9 juli H. Leonardus Vechel –  
Martelaren van Gorcum
- 11 juli H. Benedictus, abt, patroon van Europa
- 14 juli H. Camillus de Lellis, priester
- 15 juli H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar  
Afsluiting noveen  
ter ere van de Zoete Lieve Vrouw
- 20 juli H. Elia, profeet
- 22 juli H. Maria Magdalena
- 24 juli H. Christoffel, patroon van de reizigers
- 25 juli H. Jakobus, apostel
- 26 juli HH. Joachim en Anna,  
ouders van de H. Maagd Maria
- 27 juli H. Titus Brandsma, priester en martelaar
- 29 juli HH. Marta, Maria en Lazarus
- 31 juli H. Ignatius van Loyola, priester

## Projecten Koning Willem I College

Ook dit (school)jaar was er weer een samenwerkingsverband tussen studenten van het Koning Willem I College en onze parochie. Het heeft geresulteerd in meerdere projecten die 5 juli om 20.00 uur in de Sint-Jan worden gepresenteerd. Meer informatie leest u op de website van de parochie en kunt u zien in de kathedraal.



## Zegenbede voor de vakantietijd

*De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen.*

*De Heer zij naast u, om u in de armen te sluiten  
en om u te beschermen tegen gevaar.*

*De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer  
u dreigt te vallen.*

*De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet  
hebt.*

*Hij omgeve u als een beschermende muur,  
wanneer anderen over u heen vallen.*

*De Heer zij boven u om u te zegenen.*

*Zo zegene u God vandaag, morgen en in der  
eeuwigheid.*

*Amen.*

*Sint Patrick*

*Ierse monnik, 5e eeuw*

## Zilveren bisschopsjubileum Mgr. Hurkmans

Zaterdag 26 augustus is een bijzondere dag voor ons bisdom. De 16<sup>e</sup> bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr. Antonius Hurkmans, viert die dag de vijfentwintigste verjaardag van zijn bisschopswijding. Deze zaterdag is er om 11.00 uur een plechtige pontificale Eucharistieviering in de kathedraal waarbij de jubilaris hoofdcelebrant is. Na afloop van de viering is er gelegenheid Mgr. Hurkmans te feliciteren in het Sint-Janscentrum aan de Papenhulst.

Mgr. Hurkmans is uiteraard geen onbekende in de Sint-Jan. Hij ontving er de priester- en bisschopswijding en als rector van het seminarie heeft hij in de kathedraal velen begeleid naar de priester- en diakenwijding. Als residerend bisschop was hij veelvuldig in de Sint-Jan aanwezig voor de viering van de Eucharistie. Maar ook nu, als emeritus, weet hij de weg naar de kathedraal te vinden als vaste assistent. Mgr. Hurkmans is erelid van de Schola Cantorum vanwege zijn jarenlange sympathie voor ons kathedrale koor. Dankbaar zijn wij Mgr. Hurkmans voor zijn inzet en betrokkenheid bij de Sint-Jan en de parochie. Wij wensen hem een mooie jubileumviering en nog vele goede jaren in ons midden toe. Ad multos annos!!

*Plebaan*



## Feest van de Kerkwijding

Vrijdag 25 augustus is de officiële feestdag van de verjaardag van de Kerkwijding van de kathedraal. Een feestdag voor heel het Bossche bisdom. De Sint-Jan is immers de Diocesane Moederkerk.

Hier worden de priesters- en diakens gewijd en gezonden, hier wijdt de bisschop ieder jaar op de vooravond van Witte Donderdag de H. Oliën die vanuit de kathedraal over de parochies van het bisdom worden verspreid. In de Iconenkapel worden de drie kruiken met de H. Oliën bewaard. De Sint-Jan heeft als heiligdom en bedevaartkerk van de Zoete Lieve Vrouw een plaats in het hart van velen.

Voor ons als geloofsgemeenschap is de Sint-Jan onze dierbare parochiekerk waar we dagelijks de Eucharistie vieren. De Sint-Jan als ons geestelijk thuis waar we voor Gods aanschijn de scharniermomenten van het leven vieren rond doop, communie, vormsel, huwelijk en uitvaart. Wekelijks ontvangen hier gelovigen Gods kracht, sterkte en vergeving in het sacrament van verzoening.

Het is een goede gewoonte om het feest van Kerkwijding als parochie op grootse wijze te vieren in dankbaarheid voor dit kerkgebouw als Gods Woning onder ons. Op zondag 27 augustus vieren wij op plechtige wijze het feest van Kerkwijding in de Eucharistievieringen van 10.00 en 12.00 uur. Het feest van Kerkwijding valt samen met het afscheid van onze diaken Vladimir Palte. Om vele redenen is 27 augustus daarom een dag van dankbaarheid.



## Emeritaat diaken Vladimir Palte

Het Kerkbestuur dankt diaken Vladimir Palte voor zijn jarenlange inzet als diaken.



Op **zondag 27 augustus**, Na de mis van 10:00 uur bent u van harte uitgenodigd om Vladimir persoonlijk de hand te schudden onder het genot van een kopje koffie of thee in de Sint-Janstuin.

*Kerkbestuur Parochie Sint-Jan*

## Wereldjongerendagen 2023

Van 1 tot en met 6 augustus vinden de wereldjongerendagen plaats. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen op uitnodiging van Paus Franciscus om samen het geloof te vieren. Ook vanuit onze parochie reizen enkele jongeren af naar de Portugese hoofdstad.



De Wereldjongerendagen vonden voor de allereerste keer plaats in 1984, op initiatief van de heilige paus Johannes Paulus II.

Elke WJD heeft een thema. Voor Lissabon 2023 zal dat zijn: 'Maria stond op en ging met spoed' (*Lucas 1,39*). De paus schrijft hierover in zijn brief aan de jongeren van de wereld: "Maria is een echte gids voor ons, mensen. Zij leert ons 'ja' zeggen; 'ja' op de roepstem van God. Wij kunnen Maria daarin als voorbeeld nemen. Want Maria 'haastte zich met spoed', op weg naar haar nicht Elizabeth – en naar haar grote Missie, als Moeder Gods."

Maria die opstaat en met spoed op weg gaat is een teken en voorbeeld van naastenliefde en van een missionair vuur. De spoed waarmee zij reist, waarop zij erop uit trekt om haar opdracht en missie te volbrengen, staat aan de basis van de oproep van de paus aan alle jongeren: "Dat de evangelisatie van de jongeren actief en missionair mag zijn. Het is op die manier dat ze de levende Christus zullen herkennen en van Hem getuigen." Wij wensen de jongeren uit onze parochie mooie en gezegende Wereldjongerendagen!

### Beschermheiligen voor hen die op reis zijn



#### Heilige Aartsengel Rafaël

Rafaël was de reisgenoot van Tobias. Hij zorgde dat de missie van Tobias tot een goed einde werd gebracht. Door zijn voorspraak vond ook een tweevoudige genezing plaats. We lezen hierover in het bijbelboek Tobit. In de zuidelijke kooromgang van de kathedraal, boven het beeld van de heilige Johannes Paulus II, is een fraai glas-in-loodvenster aan deze beschermheilige van de reizigers gewijd. De naam Rafaël betekent 'God geneest'. De feestdag van de heilige Aartsengel Rafaël is op 29 september.

### Feest- en gedenkdagen in augustus

- 1 aug H. Alfonsus Maria, bisschop en kerkleeraar
- 4 aug H. Pastoor van Ars  
Eerste Vrijdag van de maand
- 5 aug Kerkwijding Basiliek Maria Maggiore
- 6 aug Feest van de Gedaanteverandering van de Heer
- 8 aug H. Dominicus, priester
- 9 aug H. Edith Stein, maagd en martelares, patrones van Europa  
Sterfdag priester en verzetsman Kapelaan Harry Koopmans (1944)
- 10 aug H. Laurentius, diaken en martelaar
- 11 aug H. Clara, maagd
- 14 aug H. Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar
- 15 aug Hoogfeest Maria tenhemelopneming
- 19 aug H. Johannes Eudes
- 21 aug H. Pius X, paus
- 22 aug H. Maagd Maria, Koningin
- 23 aug H. Rosa van Lima
- 24 aug H. Bartolomeüs, apostel
- 25 aug Verjaardag van de wijding van de kathedraal
- 26 aug Viering zilveren bisschopsjubileum  
Mgr. Hurkmans
- 27 aug Viering van het feest van kerkwijding
- 28 aug H. Augustinus, bisschop en kerkleeraar
- 29 aug Marteldood van de H. Johannes de Doper
- 30 aug Z. Eustachius van Lieshout

#### Heilige Christoffel

Op zijn zoektocht naar de Zoon van God ontmoette Reprobus een kluizenaar die hem aanmoedigde om werken van Christelijke naastenliefde te verrichten; om Christus te dienen in het overdragen van pelgrims over een grote rivier. Zo ging hij aan het werk. Wanneer er op een dag een jongetje om zijn diensten vraagt, kan hij het gewicht van het Kind nauwelijks tillen. Nadat Hij is overgezet maakt de jongen zich bekend als Jezus Christus. Reprobus wordt gedoopt en ontvangt de naam Christoforus, Christus-drager. Sindsdien is Christoffel de beschermheilige van mensen die op reis zijn. Zijn feestdag is op 24 juli. In de kathedraal staat zijn beeld op de laatste pilaar. Zo is hij een schutspatroon voor ieder die de kathedraal verlaat en zijn of haar weg vervolgt.



#### Centraal Secretariaat

Choorstraat 1  
5211 KZ 's-Hertogenbosch  
(073) 6130314  
[secretariaat@sintjandenbosch.nl](mailto:secretariaat@sintjandenbosch.nl)

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 14:00 uur.  
Plebaan Blom: [plebaanblom@sintjandenbosch.nl](mailto:plebaanblom@sintjandenbosch.nl)  
Diaken V. Palte: [vladimir.palte@outlook.com](mailto:vladimir.palte@outlook.com)  
Diaken T. Bangert: [timbangert@sintjandenbosch.nl](mailto:timbangert@sintjandenbosch.nl)

**Bij dringende pastorale zaken** (zoals bediening en overlijden) **kunt u bellen met telefoonnummer 073 6130314**