



### Openingstijden Sint-Jan

Zondag: 09.00 uur - 17.00 uur  
Ma t/m za: 08.00 uur - 17.00 uur

### Vieringen in de Sint-Jan

Zondag: 10.00 uur en 12.00 uur  
Ma t/m za: 08.30 uur en 12.30 uur

### Aanbidding in de Sint-Jan

Ma t/m za: 09.00 uur - 09.30 uur  
en Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur

### Biechtgelegenheid in de Sint-Jan

Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur  
**in de kloosterkerk San Damiano**  
dinsdag 15.00 uur - 17.00 uur  
donderdag 19.30 uur - 20.15 uur  
vrijdag 15.00 uur - 17.00 uur

### Openingstijden info-balie

Maandag gesloten  
Di tm za 11:30 uur – 16:30 uur  
Zondag 13:00 uur – 16:30 uur

### Misintenties

Via [secretariaat@sintjandenbosch.nl](mailto:secretariaat@sintjandenbosch.nl) kunt u misintenties doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en tijdstip. Uw intentie kunt u ook in de brievenbus van de plebanie aan de Choorstraat 1 doen. Zo ook het verschuldigde bedrag van €12,50 per intentie. Of maak het bedrag over naar NL24 INGB 0656 4387 46

### Priesterwijding

Zaterdag 3 juni vindt om 10.30 uur de priesterwijding plaats. Dit jaar ontvangt één diaken de priesterwijding: Nick Kersten. We hopen op een heel feestelijke plechtigheid en wensen de wijdeling een zegenrijk priesterschap toe.

Vanwege de priesterwijding, en een daarop volgende huwelijksviering, vervallen 3 juni de biechtgelegenheid en de middagmis van 12.30 uur. We vragen om uw begrip hiervoor.

### Van de plebaan

Een klein getuigenis bij het zilveren priesterfeest

Dagelijks bezoeken velen de Mariakapel in de Sint-Jan. Een gebed voor eigen intenties of die van een dierbare, een kaarsje, een moment van stilte in de drukke hectiek van het leven. Sommigen komen er dagelijks, anderen wekelijks en er zijn vele toevallige passanten, pelgrims of toeristen. Ieder betreedt met zijn of haar eigen intenties en gedachten de Mariakapel. Het gebed tot de Zoete Lieve Vrouw wordt door velen gebeden. Sinds kort is dat ook mogelijk in vier andere talen. Zo hopen we ook de buitenlandse bezoekers een dienst te bewijzen. Dit gebed is, zeker de vaste vereerders van de Zoete Moeder, erg dierbaar.

Tot hen mag ik ook mijzelf rekenen. Toen ik vanaf het voorjaar 1992 met regelmaat in 's-Hertogenbosch kwam ter voorbereiding op mijn intreding in het seminarie van ons bisdom, bezocht ik steevast de Mariakapel. Een kaart met het gebed tot de Zoete Lieve Vrouw ging mee naar huis en sinds die tijd bid ik dagelijks dit gebed. In de jaren dat ik mocht studeren op het Sint-Janscentrum bezochten wij als priesterstudenten zo dikwijls de Mariakapel. Ook de plechtigheid van de priesterwijding werd (en wordt) steevast afgesloten in de Mariakapel. Zo ook voor mij en mijn cursussenoten op 6 juni 1998.

Het gebed tot de Zoete Moeder van Den Bosch is met mij meegegaan, ook de afgelopen vijftig jaar. De Zoete Lieve Vrouw als schutvrouw en voorspreekster. Zij herinnert mij er dikwijls aan: 'Doet wat mijn Zoon u zeggen zal.' (Joh. 2, 5)

Dit alles is een reden om later dit jaar in dankbaarheid de 25<sup>e</sup> verjaardag van mijn priesterwijding te mogen vieren. Dankbaar ben ik dat van 1999 tot 2005 als kapelaan en sinds begin 2019 als plebaan mag werken 'in de stad haar zo waard'. Dankbaar dat ik als priester mag werken in de Sint-Jan als kathedraal en als heiligdom van de Zoete Moeder. Dankbaar dat ik, samen met de leden van de broederschap, mag bijdragen aan de Mariaverering in de Sint-Jan. De Mariafeesten en de vieringen in de meimaand zijn en blijven iedere keer weer bijzonder. We hebben het de voorbije meimaand weer mogen ervaren. Ontroerend is ook het groot vertrouwen dat zovelen in haar voorspraak stellen.

Sinds 1992 bid ik dagelijks het gebed tot de Zoete Moeder.

Het is met mij meegegaan als een klein kompas op mijn levensweg.

'Alles wat mijn hart bezighoudt, vertrouw ik toe aan u.

Bid voor mij bij uw Zoon, Moeder van alle gelovigen.

U bent niet alleen mijn en ons aller voorbeeld maar ook onze bemoediging.'

*Vincent Blom*

*Plebaan Sint-Jan*



## Toediening sacrament van het vormsel

Op zondag 4 juni zal Mgr. Hurkmans tijdens de Eucharistieviering van 12.00 uur het sacrament van het vormsel toedienen aan de tieners uit onze parochie die zich daar in de voorbije maanden op hebben voorbereid.



Het gehele liturgische leven van de Kerk speelt zich af rond het Eucharistisch Offer en de sacramenten. Met de doop worden we lidmaten van het lichaam van Christus. Het Liturgische jaar viert ons leven in Hem. Gedurende het liturgische jaar wil steeds een bijzonder feest ons in herinnering brengen hoezeer we met Hem verbonden zijn. Pinksteren wil onze aandacht richten op onze persoonlijke band met de Heilige Geest door het sacrament van het vormsel.

Het is die Heilige geest die ons steeds verder wil invoeren in de liefdesband met God. Allen die het vormsel ontvangen, hebben zo toegang tot een diepe kracht en genade die hen in staat stelt het leven van zichzelf en dat van anderen te verdiepen en te verlichten.

De Heilige Geest kan pas vruchtbaar werken als wij ons in Zijn dienst stellen.

Laat Hem ons vervullen en we zullen bergen verzetten. Laat Hem ons omvormen en we zullen mensen worden van het licht.

Laat Hem ons raken in het hart en we zullen vol van vreugde zijn.

We zullen stralen, opdat allen kunnen zien...Hij Leeft.

*Diaken Tim Bangert*

## Kathedraalschool

Het lopende seizoen van de kathedraalschool loopt bijna ten einde. **Rond Sacramentsdag** worden twee avonden over de Eucharistie georganiseerd.

Wat we vieren, de opbouw van de liturgie van de Eucharistie met de diverse ritën, symbolen en handelingen. De Eucharistie als bron en hoogtepunt van heel ons christelijk leven.

Deze avonden zijn bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in het sacrament van de Eucharistie. Daarnaast zijn deze avonden aanbevelingswaardig voor hen die actief zijn in de liturgie als lector, acoliet of koorzanger.

**13 en 20 juni om 19.30 uur op de plebanie.** Opgave via: [secretariaat@sintjandenbosch.nl](mailto:secretariaat@sintjandenbosch.nl)

Het programma voor het nieuwe seizoen van de Kathedraalschool (2023-2024) is in voorbereiding. we hopen daarover spoedig te kunnen berichten.



## Emeritaat diaken Vladimir Palte

In september 2005

ontving onze parochiaan Vladimir Palte in de Sint-Jan uit handen van Mgr. Hurkmans de diakenwijding. Na een korte periode in de Lucasparochie te hebben gewerkt werd zijn werkterrein, bij het de diverse fusietrajecten binnen de Bossche parochies, steeds meer die van de parochie van de Sint-Jan. Op tal van terreinen op gebied van diakonie, liturgie en individueel pastoraat is diaken Vladimir Palte actief geweest. Kort na mijn aantreden in 2019 bereikte diaken Vladimir Palte de pensioengerechtigde leeftijd. In samenspraak met het bisdom is toen besloten dat hij nog enige jaren zou blijven werken, zij het niet meer fulltime. Begin september bereikt diaken Vladimir Palte de leeftijd van 70 jaar. Dan zal hij echt met emeritaat gaan, maar als parochiaan blijft hij - samen met zijn vrouw Jacqueline- met de parochie en de kathedraal verbonden. In de nieuwsbrief van juli/augustus leest u over de wijze waarop we in grote dankbaarheid afscheid nemen van onze diaken.

De benoemingscommissie van het bisdom is druk doende met de benoeming van een opvolger als diaken. Veelal hangt zo'n benoeming af van een reeks andere benoemingen van priesters en diakens. De benoemingscommissie kan op dit moment nog geen uitsluitsel geven over de opvolging maar heeft toegezegd om de benoeming zo snel als mogelijk rond te krijgen.

Voor nu wensen we diaken Vladimir Palte nog enkele goede werkzame maanden toe en hopen van harte dat hij in dankbaarheid zal terugkijken op mooie jaren in onze parochie en zal genieten van zijn emeritaat.

*Plebaan Vincent Blom*

## Muziek van Daan Manneke; de kapelmeester van de ruimte

Onze Rector Cantus Jeroen Felix is naast dirigent van de Schola Cantorum ook dirigent van het Helmonds Vocaal Ensemble (HVE). Met het HVE zal hij op zondagavond 4 juni om 20.00 uur een bijzondere uitvoering verzorgen in de Sint-Jan. Tijdens dit concert kunt u luisteren naar composities van Daan Manneke. Het bijzondere werk Maria Magdalena, gecomponeerd in 2020, staat hierbij centraal. Kaarten, € 10,00, zijn verkrijgbaar via [www.helmondsvocaalensemble.com](http://www.helmondsvocaalensemble.com). Daarnaast is er op 4 juni vanaf 19.30 uur kaartverkoop aan de kathedraal.

U bent van harte uitgenodigd voor dit bijzondere concert van het HVE onder leiding van Jeroen Felix. Organist is Jan van de Laar. Verdere informatie vindt u op bovengenoemde website.



## Sacramentsdag

Op zondag 11 juni viert de Kerk in onze streken het hoogfeest van Sacramentsdag.

Wat is de betekenis van dit belangrijke hoogfeest? Dagelijks of wekelijks komen wij samen om eucharistie te vieren. Wij geloven dat Christus zelf ons voedt in wellicht het heiligste van de sacramenten: Zijn lichaam dat werkelijk aanwezig is in de communie waar wij samen deel aan mogen hebben. Katholieken leven uit de eucharistie, het is onze bron en onze vreugde, want uit de eucharistie werd de kerk geboren.



Toch hebben mensen in onze tijd vaak moeite met het geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de communie. Dat is niet alleen in onze tijd zo. Wanneer Jezus in het evangelie van Johannes tegen de leerlingen zegt dat zij zijn “vles moeten eten en zijn bloed moeten drinken”, willen zij het eeuwige leven in zich hebben, dan keren velen zich boos of teleurgesteld van Hem af. Dit gaat in tegen alles wat zij geloven. Hoe kun je iemands vlees eten en zijn bloed drinken? Verstandelijk is dit eigenlijk niet te begrijpen. Het is een mysterie. Het is alleen met het geloof en met het hart te ervaren. Maar als er iets is in Schrift dat ons duidelijk is, dan is het wel dit: Gods Woord bewerkstelligt iets.

Dit Woord is vlees geworden in Jezus Christus. In Hem en door Hem spreekt God en handelt God. Daarom bewerkstelligen ook de woorden van Jezus iets, want het zijn Goddelijke woorden: “Talita Kum”, zegt Hij tot het gestorven meisje, en zij staat op; “Ik wil dat je ziet”, spreekt Hij tot de blinde, en de man ziet; “Je zonden zijn je vergeven”, zegt Hij tegen de zondaar, en God heeft ze werkelijk vergeven. En uiteindelijk bij het laatste avondmaal bewerkstelligen de woorden van Jezus het grootste teken van liefde van God voor ons. “Neemt en eet hiervan”, zegt Hij tegen zijn leerlingen wanneer Hij het brood deelt, “want dit is Mijn lichaam”. “Neemt en drink”, zegt Hij wanneer Hij de beker rond laat gaan, “want dit is Mijn bloed”. Brood en wijn worden getransformeerd door het Goddelijke woord van Jezus. Zij gaan zijn eigen wezen bevatten, en zij zullen dat blijven doen, iedere keer wanneer wij in geloof samen zijn om onze verbondenheid met de Heer te vieren.

Steeds wanneer wij communiceren is Jezus werkelijk bij ons en voedt Hij ons met zijn eigen lichaam, opdat wij mogen weten en ervaren: Jezus leeft, in ons. Dat is wat wij vieren met Sacramentsdag.

*Diaken Vladimir Palte*

## Sacramentsprocessie

Ook dit jaar organiseert de Aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament weer een Sacramentsprocessie om de Sint-Jan. Dit jaar volgt deze processie op de feestelijke Eucharistieviering van 12.00 uur. Na de H. Mis is eenieder van harte uitgenodigd om in de processie aan te sluiten. De route is: Torenstraat – Parade – Choorstraat – Sint-Janskerkhof – Hinthamerstraat. Voor het noorderportaal volgt dan de zegen met het H. Sacrament. Mgr. Hurkmans, emeritus-bisschop van 's-Hertogenbosch is de hoofdcelebrant. De leden van de Aloude Broederschap spreken de wens uit dat velen zich bij de processie aansluiten. Na afloop is er ontmoeting met koffie/thee/ijs in de tuin van de Sint-Jan.



*Op 6 juni aanstaande is het 25 jaar geleden dat onze plebaan, de hoogeerwaarde heer Vincent Blom, uit handen van Mgr. Johannes ter Schure de priesterwijding mocht ontvangen in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist.*

*Op zondag 25 juni aanstaande hoopt hij in dankbaarheid dit Zilveren Jubileum met u allen te mogen vieren.*

*Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke Eucharistieviering in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist aan de Torenstraat te 's-Hertogenbosch. Aanvang van de plechtigheid is om 10.00 uur. Aansluitend is er tot 13.00 uur gelegenheid de jubilaris te feliciteren in de tuin van de Kathedraal. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.*

*Kerkbestuur Parochie Sint-Jan  
J.C.M. Pommer, vicevoorzitter  
J.S.L.A.W.B. Roes, secretaris*

## Koffiedrinken na de mis

Vanaf 4 juni is er iedere 1<sup>e</sup> zondag van de maand, na de hoogmis van 10:00 uur gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken in het Sint-Janshuis. Sint Janskerkhof 8. U bent van harte welkom!



## Gregoriaans Festival

Van vrijdag 9 t/m zondag 11 juni wordt op diverse locaties in de binnenstad van 's-Hertogenbosch het Nederlands Gregoriaans Festival gehouden. Drie dagen lang Gregoriaanse koorzang en activiteiten die daarmee verwant zijn.

Op de website

[www.gregoriaansfestival.nl](http://www.gregoriaansfestival.nl) leest u het volledige programma. Uiteraard neemt de Sint-Jan een bijzondere plaats in tijdens het Gregoriaans Festival. Zo wordt op zaterdag 10 juni in de kathedraal het volledige getijdengebed (koorgebed) in het Gregoriaans gezongen door diverse koren:

|           |              |
|-----------|--------------|
| 5.15 uur  | Lauden       |
| 6.00 uur  | Prime        |
| 9.00 uur  | Terts        |
| 15.00 uur | Noon         |
| 17.00 uur | Vespers      |
| 20.00 uur | Completen    |
| 21.30 uur | Nachtofficie |

De beide Eucharistievieringen (8.30 en 12.30 uur) vinden gewoon doorgang.

Op zondag 11 juni zal de hoogmis van 10.00 uur bijna geheel in het latijn worden gezongen: de wisselende gezangen en de acclamaties Gregoriaans en de vaste gezangen polyfoon. Zo krijgt de hoogmis van Sacramentsdag een bijzondere klank en kleur, geheel passend bij dit hoogfeest.



## Feest- en gedenkdagen in juni

- 1 juni Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester
- 2 juni Eerste Vrijdag van de maand  
Verjaardag van de bisschopswijding van Mgr. De Korte (2001)
- 3 juni HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
- 4 juni Hoogfeest H. Drie-eenheid
- 5 juni HH. Bonifatius en gezellen, martelaren
- 6 juni H. Norbertus
- 11 juni Hoogfeest van Sacramentsdag
- 12 juni H. Odulfus
- 13 juni H. Antonius van Padua
- 14 juni H. Lidwina, maagd
- 16 juni Hoogfeest H. Hart van Jezus
- 17 juni Onbevlekt Hart van Maria
- 21 juni H. Aloysius Gonzaga, kloosterling
- 24 juni Hoogfeest van de geboorte  
H. Johannes de Doper
- 28 juni H. Ireneüs, bisschop, martelaar en kerkleraar
- 29 juni Hoogfeest HH. Apostelen Petrus en Paulus
- 30 juni HH. Eerste Martelaren van de kerk van Rome

## Bezoek uit Kenia

Father Mathew, Vicaris Generaal van het bisdom Meru en Sister Gemma van de Sisters of Nazareth, beiden werkzaam in Kenia bezoeken half juni Nederland. Zij doen dat op uitnodiging van de Stichting Mesics. Deze naam is een afkorting van het Latijnse begrip "Mens Sana In Corpore Sano": een gezonde geest in een gezond lichaam. Het doel van Mesics is om kleinschalige projecten te ontwikkelen die zelfredzaamheid bevorderen. Mesics wil individuen en kleinere collectieven helpen om een goede balans te bereiken tussen economie en spiritualiteit, tussen mens en natuur, tussen lichaam en geest. Mesics richt zijn activiteiten vooral op vier landen in Afrika: Kenya, Uganda, Togo en Bénin. Zij werken bij de realisatie van hun projecten nauw samen met de plaatselijke Katholieke Kerk.

Vanuit Stichting Mesics is verzoek gekomen of Father Mathew en Sister Gemma tijdens hun verblijf ook een bezoek mogen brengen aan de Bossche Sint-Jan. Graag geven wij hieraan gehoor. Op 17 juni zullen zij de kathedraal bezoeken en op zondag 18 juni om 10.00 uur de hoogmis meevieren. Er zal deze zondag een 'kerkdeur-collecte' zijn voor hun goede werk. Het is mooi om op deze wijze een stukje Wereldkerk zichtbaar te mogen maken.



## Centraal Secretariaat

Choorstraat 1  
5211 KZ 's-Hertogenbosch  
(073) 6130314  
[secretariaat@sintjandenbosch.nl](mailto:secretariaat@sintjandenbosch.nl)

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 14:00 uur.  
Plebaan Blom: [plebaanblom@sintjandenbosch.nl](mailto:plebaanblom@sintjandenbosch.nl)  
Diaken V. Palte: [vladimir.palte@outlook.com](mailto:vladimir.palte@outlook.com)  
Diaken T. Bangert: [timbangert@sintjandenbosch.nl](mailto:timbangert@sintjandenbosch.nl)

**Bij dringende pastorale zaken** (zoals bediening en overlijden) **kunt u bellen met telefoonnummer 073 6130314**