



Openingstijden Sint-Jan

Zondag: 09.00 uur - 17.00 uur
Ma t/m za: 08.00 uur - 17.00 uur

Vieringen in de Sint-Jan

Zondag: 10.00 uur en 12.00 uur
Ma t/m za: 08.30 uur en 12.30 uur
De tijden van de bijzondere vieringen vindt u in deze nieuwsbrief.

Aanbidding in de Sint-Jan

Ma t/m za: 09.00 uur - 09.30 uur
en Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur

Biechtgelegenheid in de Sint-Jan

Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur
in de kloosterkerk San Damiano
dinsdag 15.00 uur - 17.00 uur
donderdag 19.30 uur - 20.15 uur
vrijdag 15.00 uur - 17.00 uur

De extra mogelijkheden voor biechtgelegenheid in de Goede Week vindt u in deze nieuwsbrief.

Openingstijden info-balie

Vanaf zaterdag 8 april
Maandag gesloten
Di en do 11:30 uur – 16:30 uur
Woe, vrij en za 10:30 uur – 16:30 uur
Zondag 13:00 uur – 16:30 uur

Misintenties

Via secretariaat@sintjandenbosch.nl kunt u misintenties doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en tijdstip. Uw intentie kunt u ook in de brievenbus van de plebanie aan de Choorstraat 1 doen. Zo ook het verschuldigde bedrag van €12,50 per intentie. Of maak het bedrag over naar NL24 INGB 0656 4387 46

Vrijwilliger worden

Heeft u een stukje tijd beschikbaar om voor de Sint-Jan en de parochie iets te betekenen? Extra handen zijn altijd welkom. U kunt contact opnemen met het secretariaat.
secretariaat@sintjandenbosch.nl

Van de plebaan

“Ik kijk uit naar de Goede Week en Pasen. Niet alleen vanwege de mooie liturgie in de Sint-Jan en de prachtige zang van de Schola, maar vooral omdat we in de deze dagen de kern van ons geloof vieren.” De opmerking hoorde ik vorige week van een parochiaan en trouw kerkganger van onze Sint-Jan.

We gaan het hart van ons christelijk geloof vieren: het Pasen van de Heer, zijn lijden, sterven en verrijzen. Zonder dit Pasen zou er nu geen christendom, geen Kerk zijn geweest. Ieder zondag vieren wij het Pasen van de Heer wanneer wij samenkomen voor de viering van de Eucharistie volgens de opdracht van Jezus aan de tafel van het Laatste Avondmaal: ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken.’ De zondag is daarmee, zo zegt de constitutie over de liturgie van het Tweede Vaticaansconcilie, de oudste en eerste feestdag die aan de vroomheid van de gelovigen met nadruk moet worden voorgehouden.’ (SC. 106) Eenmaal per jaar herdenkt de Kerk het lijden, sterven en verrijzen van Christus door de viering van de grote paasplechtigheid: het Paastriduüm. (SC 102) De drie heilige dagen die worden ingezet met de plechtige avondmis van Witte Donderdag.

Groot belang wordt gehecht aan de zondagse viering van de Eucharistie als het hart van het kerkelijke en parochiële leven. Veel kalenders beschouwen tegenwoordig de maandag als eerste dag van de week. Voor christenen is en blijft dit echter de zondag. Alle evangeliën getuigen dat Jezus op de eerste dag van de week is verrezen. Op de dag na de joodse rustdag -de sabbatgingen de vrouwen naar het graf om het lichaam van de gestorven Jezus te verzorgen en te balsemen. Daar aangekomen was de steen voor de ingang van het graf weggerold. Het graf was leeg. Een engel getuigt: ‘Hij is niet hier, Hij is verrezen.’

Vanuit de christelijke traditie wordt de dag van de verrijzenis vaak aangeduid als de Achtste Dag. Het getal acht staat voor een nieuw begin. Na de zeven dagen van de schepping, zoals we het horen tijdens de paaswake, volgt de achtste dag, een nieuw begin. De achtste dag is tegelijk de eerste dag van de (joodse) week. Het is de dag van Christus' overwinning op de dood: een nieuw begin. In de vroegchristelijke tijd werden doopkapellen en doopvonten in een achthoekige vorm opgetrokken. De doop, het paassacrament bij uitstek, is immers een nieuw begin van leven zoals ook de joodse besnijdenis op de achtste dag na de geboorte plaatsvindt.

Van harte hoop ik dat velen uitzien naar het vieren van de Goede Week en Pasen en deze dagen met ons mee te vieren in de Sint-Jan. Ervaar voor uzelf een nieuw begin in uw gelovig leven. De mooie en indrukwekkende liturgische plechtigheden en de prachtige zang van onze Schola Cantorum verenigen ons met het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer. Niet alleen met Pasen, maar zondag na zondag komen wij als parochie samen op de eerste dag van de week om Hem te gedenken totdat Hij wederkomt. Zalig Pasen!

Plebaan Vincent Blom



Vreugde en Vrijheid

Met Pasen vieren christenen over de hele wereld de opstanding van Jezus Christus uit de dood.

Woorden die bijna vanzelfsprekend klinken, zo vaak hebben we ze al horen langskomen.

Het schokkende karakter van die woorden ontgaat ons een beetje. Snel zoeken we ons een uitweg om via minder letterlijke interpretaties toch voor vol aangezien te kunnen blijven worden. Dood is dood, dat staat immers vast, zo is de vaak onuitgesproken aanname achter heel veel moderne levensfilosofieën. Wie durft er vloeken in de Kerk van de wetenschap?

Christenen kijken door Pasen wezenlijk anders naar de dood. De God die ons in Zijn hart sluit heeft de dood omarmt en overwonnen opdat wij leven zouden hebben in overvloed.

Want dat mogen we wel scherp voor ogen houden. Wanneer voor een Christen de dood een wezenlijk andere gedaante heeft gekregen dan toch zeker ook het Leven!

Ons leven is door Pasen op zijn kop komen te staan. Waar angst en beklemming heerste kan nu vreugde en vrijheid zijn. Beseffen wij dat scherp genoeg? Vreugde en vrijheid, daaraan mogen wij elkaar herkennen. Zichtbaar voor de wereld, Licht en vrij, zonder zorgen en open om lief te hebben tot het uiterste.

Wie kan daar nu iets anders op zeggen dan....
Zalig Pasen!

Diaken Tim Bangert

Biechtgelegenheid ter voorbereiding op Pasen

In de Goede Week is het mogelijk om dagelijks het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Ter voorbereiding op het hoogfeest van Pasen is het goed om Gods vergeving en verzoening te vragen. In de kloosterkerk San Damiano (Van der Does de Willeboissingel) en in de Sint-Jan is daartoe de volgende gelegenheid:

Kloosterkerk San Damiano

Maandag 3 april	15.00-17.00 uur
Dinsdag 4 april	15.00-17.00 en 19.00-21.00 uur
Woensdag 5 april	15.00-17.00 uur
Witte Donderdag 6 april	15.00-17.00 uur

Sint Janskathedraal

Goede Vrijdag 7 april	17.00-18.30 uur
Stille Zaterdag 8 april	11.00-12.30 uur



De viering van de Goede Week en Pasen in de Sint-Janskathedraal



Op 2 april begint de Goede Week. Wij vieren in verbondenheid met christenen over heel de wereld het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. Vele bijzondere vieringen en plechtigheden voeren ons langs Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, de Paasnacht en het hoogfeest van Pasen. De liturgie van de Goede Week en het Paasfeest is rijk. Dit komt tot uitdrukking in woorden en tekenen (symbolen) en door de grote schat van de kerkmuziek die in deze dagen weerklinkt in de kathedraal.

De bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr. De Korte, is in de plechtigheden van de Goede Week en Pasen hoofdccelebrant. Met name op woensdagavond maakt de Sint-Jan haar functie van kathedraal bijzonder door de viering van de Chrismamis, dé diocesane viering bij uitstek.

Tijdens alle vieringen wordt de zang verzorgd door de Schola Cantorum onder leiding van rector cantus Jeroen Felix. Organist is Véronique van den Engh.

Namens onze bisschop, de plebaan en de diakens Palte en Bangert wordt u van harte uitgenodigd om de Goede Week en het Paasfeest mee te vieren in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan.

2 april 11.00 uur	Palmzondag Pontificale Eucharistie met zegening van de palmen, processie
5 april 19.00 uur	Chrismamis wijding van het H. Chrisma en zegening van de H. Oliën
6 april 19.30 uur	Witte Donderdag Plechtige Avondmis waaronder voetwassing. aansluitend aanbidding in de Sacramentskapel
22.30 uur 00.00 uur	Completen afsluiting van de aanbidding
7 april 15.00 uur	Goede Vrijdag Plechtige Herdenking van het lijden en sterven van Onze Heer gezongen Passie en Kruisverering
17.00-18.30 u 19.00 uur	Biechtgelegenheid Kruisweg
8 april 11.00-12.30 u 22.00 uur	Paaszaterdag – Stille Zaterdag Biechtgelegenheid Pontificale Paaswake
9 april 10.00 uur 12.00 uur	Eerste Paasdag Pontificale Hoogmis Plechtige H. Mis
10 april 11.00 uur	Tweede Paasdag Pontificale Hoogmis

Bijzondere luidingen Sint-Janstoren

Vorig jaar werd een oud gebruik in ere hersteld: het met de hand luiden van de klokken van de kathedraal. Naast het volautomatisch en deels ook computergestuurd inschakelen van de klokken, is het sinds de restauratie van de Sint-Janstoren (2021) ook weer mogelijk om de klokken handmatig te luiden. Een actieve luidersgroep vanuit de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch neemt nu met regelmaat de klokkentouwen ter hand. In de komende periode wordt er, bij gelegenheid van enkele bijzondere dagen, handmatig geluid:



Zaterdag 1 april 17.00 uur: inluiden van de Goede Week met een stemmig geluid van vier klokken.

Donderdag 27 april 9.00 uur: luiding ter aankondiging van Koningsdag met het oude zevengeluid.

Zondag 30 april rond 20.00 uur: Het zevengeluid weerklinkt bij de aankomst van de bidtocht bij de kathedraal.

Donderdag 4 mei van 19.40 tot 19.55 uur: De Noteman luidt uur b.g.v. de Nationale Dodenherdenking.

Vrijdag 5 mei 9.00 uur: Luiding ter aankondiging van de Nationale Bevrijdingsdag. Een feestelijk geluid met vijf klokken.

Zaterdag 6 mei 17.00 uur: Inluiden eerste zondag van de meimaand met een feestelijk geluid met vijf klokken.

Wilt u de klokkenluiders aan het werk zien of zelf een keer de klokken van de Sint-Jan luiden. Aanmelden via: www.dagjedenbosch.com.

Viering Eerste Heilige Communie



Zondag 16 april, Beloken Pasen, is een feestelijke dag voor onze parochie. De jongens en meisjes die zich vanaf vorig najaar hierop hebben voorbereid, ontvangen hun Eerste Heilige Communie. De aanvang van deze viering is om 12.00 uur. We wensen onze communicantjes en hun gezinnen een mooie en feestelijke dag toe. Als pastoraal team werken we aan de opzet van een gezins- en familiepastoraat. Elders in deze nieuwsbrief leest u daar over.

Tentoonstelling in kooromgang

Van 29 april tot en met 26 augustus exposeert beeldend kunstenaar Harry Verhoeven uit Dommelen vijftig wandassemblages onder de titel 'Reflecties van geloof' in de kooromgang van de Sint-Jan. In deze serie wandreliëfs, ontstaan in de periode 2016 - 2023, klinken zijn eigen levenservaringen door, met name herinneringen aan het katholieke geloof uit zijn jeugd.



In de kooromgang van de Sint-Jan krijgen de wandassemblages een extra dimensie door de sacrale sfeer van de middeleeuwse, gotische kathedraal: voor de kunstenaar een uitgelezen kans om er zijn werk te mogen exposeren en voor de bezoeker een unieke kans om zijn werk in deze gewijde omgeving te mogen genieten.

De tentoonstelling loopt van 29 april tot en met 26 augustus 2023. De tentoonstelling is te bezoeken van maandag tot en met zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Voor groepen van minimaal 20 personen bestaat de mogelijkheid om tegen betaling uitleg te krijgen over de achtergronden van deze tentoonstelling. Aanvragen hiervoor dienen gericht te worden aan sintjan@eyckehorst.nl.

Nadere informatie kunt u vinden via de website: www.studio@eyckehorst.nl.

Feest- en gedenkdagen in april

2 april	Palmzondag
6-9 april	Paastriduüm
16 april	Beloken Pasen / zondag Goddelijke Barmhartigheid Viering Eerste H. Communie
25 april	H. Marcus, evangelist
27 april	H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
29 april	H. Catharina van Siena, kerklerares en patroon van Europa
30 april	Zondag van de Goede Herder – Roepingenzondag Opening meimaand

Centraal Secretariaat

Choorstraat 1
5211 KZ 's-Hertogenbosch
(073) 6130314
secretariaat@sintjandenbosch.nl
NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 14:00 uur.

Plebaan Blom: plebaanblom@sintjandenbosch.nl
Diaken V. Palte: vladimir.palte@outlook.com
Diaken T. Bangert: timbangert@sintjandenbosch.nl

Bij dringende pastorale zaken (zoals bediening en overlijden) **kunt u bellen met telefoonnummer 073 6130314**