



Openingstijden Sint-Jan

Zondag: 09.00 uur - 17.00 uur
Ma t/m za: 08.00 uur - 17.00 uur

Vieringen in de Sint-Jan

Zondag: 10.00 uur en 12.00 uur
Ma t/m za: 08.30 uur en 12.30 uur

Aanbidding in de Sint-Jan

Ma t/m za: 09.00 uur - 09.30 uur
en Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur

Biechtgelegenheid

in de Sint-Jan

Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur
in de kloosterkerk San Damiano
dinsdag 15.00 uur - 17.00 uur
donderdag 19.30 uur - 20.15 uur
vrijdag 15.00 uur - 17.00 uur

Openingstijden info-balie

De infobalie is in de wintermaanden gesloten.

Kruisweg in de Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd wordt iedere vrijdag om 12.00 uur de kruisweg gebeden. Dit jaar zijn we opnieuw uitgenodigd mee te trekken langs de staties van de kruisweg in de Sint-Jan. Door gebed en zang overwegen we het lijden en sterven van onze Heer. Daarbij mogen wij het lijden, de zorgen en het verdriet van onze wereld en ons eigen leven voegen. We hopen dat velen zich op de vrijdagen in de Veertigdagentijd aansluiten bij het bidden van de kruisweg. Aansluitend volgt om 12.30 uur de viering van de Eucharistie. Na deze H. Mis is er gelegenheid de relikwie van de Heilige Doorn te vereren.



Misintenties

Via secretariaat@sintjandenbosch.nl kunt u misintenties doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en tijdstip. Het stipendium van €12,50 mag worden overgemaakt naar:
NL24 INGB 0656 4387 46

Van de plebaan

'Oeteldonk omèrrunt oe'. Dat was het motto van Carnaval 2023. Omarmen, nabijheid, zorgdragen voor elkaar. Tijdens het feest van Oeteldonk werd dat heel zichtbaar. In een wereld waarin zoveel kilte is door oorlog, klimaat- en energiecrisis, ontevredenheid en de nodige tegenstellingen was het motto van Oeteldonk goed gekozen. Hopelijk blijft het 'omèrrunt oe' niet bij de drie dagen van het voorbije Carnaval.

In het kerkelijk leven heeft het rood-wit-geel inmiddels plaats gemaakt voor het sobere paars. Met Aswoensdag is onze veertigdaagse voorbereiding op Pasen begonnen. Het is een periode om ons te laten omarmen door Gods liefde en barmhartigheid. De veertigdagentijd is de tijd bij uitstek om in de spiegel van onze ziel te kijken. Wat is van blijvende waarde voor mijn leven? Wat bepaalt mijn leven? Bemijn ik God, bemijn ik mijn naaste en wat houdt mij in het leven van God af.

Zo mogen wij toelevan naar het grootste en belangrijkste feest van het jaar: Pasen. Jezus heeft de machten van kwaad, zonde en dood overwonnen. Het laatste woord is niet aan de duisternis en het kruis van Goede Vrijdag maar aan het Licht en Leven van Pasen. Christus leeft, en wij mogen leven met Hem. Pasen is het feest van hoop op leven, eeuwig leven. Doorheen de spiraal van oorlog en geweld, van zorgen over de toekomst en het lijden en verdriet van het natuurgeweld dat ook recent weer zoveel slachtoffers heeft gemaakt mogen wij als christenen altijd hoopvol blijven. Met Pasen zingen wij het weer in sequens, door Maurice Pirenne zo indrukwekkend getoonzet: 'Wij weten van verrijzenis en dat het Lam overwinnaar is. Uw mildheid wacht ons, God is trouw.' Hij bevrijdt ons, zo zingen we in deze sequens, uit de ban van het kwaad en de slavendienst. God omarmt ons met Pasen. Deze omarming van God is zo fraai uitgebeeld in het schilderij 'De terugkeer van de verloren zoon' van Rembrandt. Een meesterwerk dat heel expressief Gods liefde, barmhartigheid en zorg voor de mens verbeeldt.

Van harte nodig ik u uit om de veertigdaagse voorbereiding op Pasen met toeleven en toewijding vorm en inhoud te geven. Gebed, het vieren en ontvangen van de sacramenten (in het bijzonder het sacrament van de verzoening), het volgen van één van de verdiepende bijeenkomsten van de kathedraalschool, deelnemen aan de avondcontemplatie in de Sint-Jan, de plechtigheden van de Goede Week meevieren. Dat alles brengt ons terug bij de Vader die ons omarmt. Het brengt ons in de juiste gesteldheid om straks Pasen te vieren.

Voor u allen een goede en gezegende veertigdagentijd.

Plebaan Vincent Blom



Vorbereidingstijd naar Pasen



In de voorbereidingstijd naar Pasen, de Veertigdagentijd, legt de Kerk er de nadruk op dat wij op een heel bijzondere wijze geroepen worden. We lijken in deze periode op de leerlingen in het Marcusevangelie die met Jezus optrokken naar Jeruzalem. Zes weken duurde die reis, nagenoeg even lang dus als de Veertigdagentijd. En Marcus neemt ook ons mee op die reis. Wat is er nodig voor ons om Jezus te blijven volgen? De kerk geeft er ons juist in de Veertigdagentijd handvatten voor. Het getal veertig staat in de Bijbel voor een periode van verwachting en voorbereiding, van inkeer en rouw-moedigheid. Veertig jaren trok het Joodse volk door de woestijn op weg naar het beloofde land, veertig dagen was Mozes op de berg Sinaï waar hij van God de tien geboden ontving, veertig dagen verbleef Jezus in de woestijn voordat zijn openbare leven aanving. Perioden waarin Gods roepstem werd gehoord en er gevolg aan werd gegeven. Perioden van bezinning en volharding.

Ons richten op God betekent dat wij luisteren naar zijn roepstem doordat wij het gesprek met Hem aangaan. Bidden is nodig om in relatie met God te blijven staan door Christus. En bidden kunnen we overal. De aanbidding van het H. Sacrament in de kathedraal biedt ons daartoe een unieke mogelijkheid. Maar ook in de stilte van de huiskamer, voor het slapen gaan, of tijdens een wandeling in de natuur kunnen we met God in gesprek gaan. Voor wie bidt bestaan er geen verloren uren. Bidden maakt dat we intenser leven omdat we voor God ons hart openstellen en luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft.

Vanuit ons gebed mogen wij ons ook bezinnen op de relatie met onze naasten. Staan we ook voor anderen open of leven we opgesloten in onszelf? Weten we werkelijk met elkaar te delen, hebben we echt oog voor het lot van de ander? Herkennen we het gelaat van Christus in onze naasten, in het bijzonder in hen die een beroep op ons doen?

En tenslotte: hoe staat het met de relatie met onszelf? Leven we als bewuste mensen, als leerlingen van Jezus die werk maken van hun doopsel? Voeden we ons spirituele leven en hebben we niet alleen oog voor de buitenkant van het bestaan? Wat kunnen we in onszelf verbeteren, zodat we dichterbij God komen en bij onszelf?

Bekeren is altijd een letterlijk "omkeren". Nieuwe wegen inslaan om zelf nieuwe mensen te worden. Worden zoals God ons bedoeld heeft. De Veertigdagentijd nodigt ons daartoe van harte uit.

Diaken Vladimir Palte

Avond contemplatie in de 40 dagentijd

28 maart en 4 april om 20:30 uur.

Ook in de veertigdagentijd houden we op twee momenten een avondcontemplatie. Met een kleine groep gelovigen in de donkerte van de avond de Sint-Jan in. Enkel met het licht van kaarsen en op de achtergrond muziek. Iedereen is een klein half uurtje stil.



Jezelf onderdompelen in de stilte van dit unieke gebouw waar het gebed, de hoop en verwachting van duizenden gelovigen nog in de gewelven hangen. Ervaar dit gewijde gebouw op een unieke manier.

Een bijzondere kans om in de voorbereiding op Pasen stil te worden en te luisteren naar wat er leeft achter woorden. Een hele bijzondere ervaring waartoe wij graag allen uitnodigen die het de moeite waard lijkt.

U kunt zich aanmelden voor een van de beide avonden bij het secretariaat. We willen met een maximaal aantal mensen de Kerk in, dus bij grote belangstelling is er enige zorgvuldige planning nodig en vraagt het enig geduld.

U zult zien, het is het wachten zeker waard.
U bent van harte uitgenodigd,

Tim Bangert, diaken

Een bijzonder embleem

Het bijzondere jubileum 'Sint-Jan 800 jaar' blijft nog even doorklinken.

Tijdens Carnaval was op menig kiel of jasje het embleem te zien dat door Studio Asjemenou werd vervaardigd. Van ieder verkocht embleem gaat een deel naar de Sint-Jan. We hopen binnenkort het eindbedrag van deze actie te vernemen.



Tijdens het jubileumjaar is er ook een prijsvraag uitgeschreven onder leerlingen van het Sint-Janslyceum om een carnavalesembleem te ontwerpen met als thema de Sint-Jan. Op carnavalszondag 2023 kon het winnende embleem worden gepresenteerd en door de ontwerpster Yara van der Sanden aan Peer van den Muggenheuveld tot den Bobberd worden overhandigd. In het voorjaar is het winnende embleem verkrijgbaar bij de infobalie in de Sint-Jan!

Het is mooi dat er naar aanleiding van 'Sint-Jan 800 jaar' nu twee carnavalesemblemen zijn als een blijvende herinnering. We feliciteren Yara met haar winnende ontwerp en danken Astrid Tecklenburg van Studio Asjemenou voor haar genomen initiatief. De Sint-Jan blijft ons omarmen, ook na 800 jaar!

Plebaan Vincent Blom

Relikwie van de Heilige Doorn

De relikwie van de Heilige Doorn is afkomstig van de doornenkroon van Christus en bestaat uit één grote dunne doorn. Vaststaat dat deze relikwie al sinds het begin van de 14^e eeuw in bezit is van de Bossche Sint-Jan. De doornenkroon van Christus werd aanvankelijk in Jeruzalem bewaard en later in Constantinopel. Na de val van deze stad gaat de kroon over in Italiaanse handen totdat de Franse Koning Louis IX, in 1239 de doornenkroon verwierf en er in Parijs de Saint Chapelle voor liet bouwen als een waardig onderkomen. Thans rust de doornenkroon in de Parijse kathedraal Notre Dame en bleef wonderwel gespaard bij de vernietigende brand in 2019. Tot die tijd werd Christus' doornenkroon iedere eerste vrijdag van de maand aan de gelovigen getoond ter verering.



Waarschijnlijk door een schenking verwierf de Sint-Janskerk van 's-Hertogenbosch aan het begin van de 14^e eeuw twee doornen. In 1629, bij de val van de stad, zijn de beide relikwen in veiligheid gebracht in Antwerpen. De zogenaamde kleine doorn bleef in België (Sint-Pieter en Pauwelkerk te Mol). In 1842 keerde de grote doorn terug naar ons bisdom en kreeg een plaats in het grootseminarie te Haaren. In 1947 keerde deze relikwie terug naar de Sint-Jan. Hoe valt de echtheid van een dergelijke relikwie te bewijzen, zo hoor ik menigeen denken. Een keihard bewijs is er niet van een voorwerp van bijna 2000 jaar geleden. Wel weten we dat deze relikwie ons is overgeleverd door generaties gelovigen. Eeuwen en eeuwen hebben onze voorouders deze relikwie vereerd en zo het lijden van Christus herdacht. Ze is meegedragen met processies, ook hier in onze stad. Dat geloof heeft deze Doorn geheiligd en maakt haar tot de kostbaarste relikwie van de Bossche kathedraal. Ieder vrijdag in de Veertigdagentijd is er gelegenheid om deze relikwie te vereren in aansluiting op de Middagmis.

Feest H. Jozef

De gehele maand maart is toegewijd aan de heilige Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria. Op 19 maart viert de Kerk zijn hoogfeest. Omdat deze dag dit jaar samenvalt met de viering van Zondag Laetare (halfvasten), wordt de feestdag van Sint-Jozef verplaatst naar maandag 20 maart. Jozef is de schutpatroon van de Kerk. Als timmerman in Nazaret is hij het voorbeeld van de menselijke arbeid en daarmee ook beschermheilige van alle arbeid en arbeiders. Omdat hij mocht sterven in aanwezigheid van Jezus en Maria is hij ook de patroon van de zalige en vredige dood. Op 20 maart vieren wij zijn feest in de H. Missen van 8.30 en 12.30 uur.



Aankondiging van de Heer – Maria Boodschap

Zaterdag 25 maart, negen maanden voor Kerstmis, vieren we de aankondiging van de geboorte van Christus. De engel Gabriël brengt Maria de vreugdevolle boodschap over haar aanstaand moederschap. In de volksmond kennen we dit feest dan ook als Maria Boodschap. Het brengt ons terug naar Nazaret waar Maria deze boodschap van de engel mocht ontvangen. Over het huisje van Maria in Nazaret is een grote basiliek gebouwd. Een eenvoudige tekst bij het altaar herinnert aan dit gebeuren: 'Hier is het Woord vlees geworden'. Op 25 maart vieren we het feest van de Aankondiging van de Heer om 8.30 uur en op plechtige wijze om 12.30 uur.



Kathedraalschool in Maart

Vervolg geloofscursus

Op 6, 13, 20 en 27 maart zijn de vervolgbijeenkomsten van de geloofscursus die de parochie Sint-Jan in samenwerking met stadsklooster



San Damiano verzorgt. Aanvang steeds om 19.30 uur in het Franciscushuis aan de Van der Does de Willeboissingel (naast Stadsklooster San Damiano).

Cursus christelijke spiritualiteit

Vicaris J. Schröder verzorgt in de veertigdagentijd een reeks inleidingen in de christelijke spiritualiteit. De inleider staat stil bij de kenmerken en ontwikkelingen van de christelijke spiritualiteit, spiritualiteit en Kerk, de oude kloosterregels als bron voor nieuwe spiritualiteit en bij enkele heiligen die vandaag gidsen zijn op de weg van het christelijk geloof (o.a. Teresa van Avila, Edith Stein, Johannes Paulus II, Charles de Foucault).

2, 9, 16, 24 en 30 maart om 19.30 uur in de plebanie.

Basiscursus voor koster

Aan de hand van het kosterboek, uitgegeven door het Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nijmegen, bespreken we de opbouw van het liturgisch jaar en de liturgie van de diverse sacramenten. Dit alles vanuit het gezichtspunt van de koster en zijn rol en taak bij de liturgie. Ook praktische vaardigheden komen aan de orde. Deze cursus wordt bisdombreed aangeboden.

7, 14, 21 en 28 maart om 19.30 uur in de plebanie.

Voor alle activiteiten is het gewenst u vooraf aan te melden bij het parochiesecretariaat:

secretariaat@sintjandenbosch.nl

Bijeenkomst jonge mensen, gezinnen, mensen die meer willen

Regelmatig ontmoeten wij jonge mensen, al of niet met kinderen die tijdens de voorbereiding op een huwelijk of een doop aangeven hernieuwde interesse te hebben om het geloof een plaats te geven in hun leven.



De uitdaging is dan om een invulling te vinden die past bij deze tijd en ieders eigen mogelijkheden en voorkeuren. Daarbij kan het helpen anderen te ontmoeten die staan voor dezelfde uitdaging. Niet omdat er één oplossing is voor allen maar juist om elkaar te bemoedigen en inspireren.

Daarom nemen wij het initiatief en nodigen allen die zich aangesproken voelen en graag eens mee willen denken en spreken over de uitdaging die het is om in deze tijd en ondanks de drukte van alledag een plek en ruimte te creëren waarin je verbondenheid met de bron van alle leven vorm kan krijgen.

Dinsdag 18 april om 19.30 uur willen wij op de plebanie (choorstraat 1) bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en uit te wisselen over deze dingen waarvan we voelen dat ze belangrijk zijn maar waar we vaak maar niet aan toekomen. We delen ideeën met elkaar en willen als parochie graag meedenken over wat wij als parochie kunnen betekenen. Iedereen die zich herkent is welkom. Graag een mailtje naar secretariaat@sintjandenbosch.nl Heb je vragen, bel of mail gerust!

Namens het team, Tim Bangert, diaken.

Actie Kerkbalans 2023

In januari ging de jaarlijkse Actie Kerkbalans van start. Inmiddels hebben veel parochianen gehoor gegeven en hun bijdrage voor dit jaar toegezegd. We zijn dankbaar voor de goede respons op onze uitnodiging om deel te nemen aan deze actie. Het stelt ons in staat om als parochie verder te bouwen aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Ook na 800 jaar willen we als parochie van de Sint-Jan het kloppend (geestelijk) hart van de stad blijven. Mede dank zij uw steun is dat mogelijk. Dank daarvoor!

Kerkbestuur parochie Sint-Jan



Feest- en gedenkdagen in maart

3 maart	Eerste Vrijdag van de maand
7 maart	HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen
8 maart	H. Johannes de Deo
13 maart	Verjaardag pauskeuze Franciscus (2013)
15 maart	Mirakel van het H. Sacrament van Amsterdam
18 maart	H. Cyrillus van Jeruzalem
19 maart	Zondag Laetare – Halfvasten
20 maart	H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria
25 maart	Aankondiging van de Heer – Maria Boodschap

Overzicht viering van de Goede Week en Pasen

2 april 11.00 uur	Palmzondag Pontificale Eucharistie met zegening van de palmen, processie
5 april 19.00 uur	Chriasmis wijding van het H. Chrisma en zegening van de H. Oliën
6 april 19.30 uur	Witte Donderdag Plechtige Avondmis waaronder voetwassing. aansluitend aanbidding in de Sacramentskapel
22.30 uur 00.00 uur	Completen afsluiting van de aanbidding
7 april 15.00 uur	Goede Vrijdag Plechtige Herdenking van het lijden en sterven van Onze Heer gezongen Passie en Kruisverering
17.00-18.30 u 19.00 uur	Biechtgelegenheid Kruisweg
8 april 11.00-12.30 u 22.00 uur	Paaszaterdag – Stille Zaterdag Biechtgelegenheid Pontificale Paaswake
9 april 10.00 uur 12.00 uur	Eerste Paasdag Pontificale Hoogmis Plechtige H. Mis
10 april Tweede Paasdag 11.00 uur	Pontificale Hoogmis



Centraal Secretariaat

Choorstraat 1
5211 KZ 's-Hertogenbosch
(073) 6130314
secretariaat@sintjandenbosch.nl
NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 14:00 uur.

Plebaan Blom: plebaanblom@sintjandenbosch.nl
Diaken V. Palte: vladimir.palte@outlook.com
Diaken T. Bangert: timbangert@sintjandenbosch.nl

Bij dringende pastorale zaken (zoals bediening en overlijden) **kunt u bellen met telefoonnummer 073 6130314**