



NIEUWSBRIEF NOVEMBER

PAROCHIE H. JOHANNES EVANGELIST KATHEDRALE BASILIEK VAN SINT-JAN

NIEUWSBRIEF SINT-JAN • NOVEMBER 2022

Openingstijden Sint-Jan

Zondag: 09.00 uur - 17.00 uur
Ma t/m za: 08.00 uur - 17.00 uur

Openingstijden Kooromgang

zondag 13.00 uur - 17.00 uur
op weekdays 09.30 uur - 17.00 uur.

Vieringen in de Sint-Jan

Zondag: 10.00 uur en 12.00 uur
Ma t/m za: 08.30 uur en 12.30 uur

Aanbidding in de Sint-Jan

Ma t/m za: 09.00 uur - 09.30 uur
en Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur

Biechtgelegenheid

in de Sint-Jan

Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur
in de kloosterkerk San Damiano
dinsdag 15.00 uur - 17.00 uur
donderdag 19.30 uur - 20.15 uur
vrijdag 15.00 uur - 17.00 uur

Openingstijden info-balie

Tot 19 november is de info-balie gesloten in verband met voorbereidingen voor Kerstmis. Daarna gelden weer de openingstijden:
Maandag gesloten
Di tm Za 11:30 uur – 16:30 uur
Zondag 13:00 uur – 16:30 uur

Misintenties

Via secretariaat@sintjandenbosch.nl kunt u misintenties doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en tijdstip. Uw intentie kunt u ook in de brievenbus van de plebanie aan de Choorstraat 1 doen. Zo ook het verschuldigde bedrag van €12,50 per intentie. Of maak het bedrag over naar NL24 INGB 0656 4387 46

Vrijwilliger worden

Heeft u wat tijd beschikbaar om voor de Sint-Jan en de parochie iets te betekenen? Denk aan de infobalie, gastheer of gastvrouw, zorgen voor de bloemen bij de Zoete Moeder, werkgroep diaconie of kerststal bouwen. Extra handen zijn altijd welkom. U kunt contact opnemen met het secretariaat.

Van de plebaan

De oktobermaand, als tweede Mariamaand en rozenkransmaand, kreeg voor mij een bijzondere kleur door een pelgrimage naar Fatima in Portugal waar de Moeder Gods in 1917 zes maal verscheen aan drie jonge herderskinderen: Lucia, Francisco en Jacinta. Samen met mijn reisgenoten maakten we op 13 oktober de gedachtenis mee van de zesde, en laatste, verschijning. Hierbij wordt ook het zonnewonder van 13 oktober 1917 herdacht. Bij deze verschijning was er een haast apocalyptisch beeld aan de hemel te aanschouwen. De zon scheen feller dan ooit te voor, maar niemand werd er door verblind. Daarnaast cirkelde de zon zodat het leek dat ze danste. Zo'n 70.000 mensen waren hiervan getuige. Het zonne-wonder als teken van Gods kracht en macht. Het bracht velen tot geloof.

Doorheen de drie geheimen die tijdens deze verschijningen aan de kinderen werden toevertrouwd is er de onophoudelijke opdracht van Maria om te bidden en in het bijzonder door het gebed van de rozenkrans. Bidden voor de bekering van de zondaars, dat is de centrale oproep. Na de reeks van verschijningen, bijna altijd op de 13^e van de maand (periode mei – oktober 1917) ontwikkelde zich een heiligdom.

Portugal was in die tijd een seculiere staat. Ondanks alle tegenstand won de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Fatima langzaam terrein. Uiteindelijk gaf bisschop José Correia da Silva op 13 oktober 1930 officieel toestemming voor de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Fatima. De devotie verspreidde zich over de hele wereld en Fatima werd al snel één van de grootste pelgrimsoorden van de Kerk. Met name rond de 12^e en 13^e van de maanden mei tm oktober verzamelen zich tienduizenden pelgrims op het mooie, maar eenvoudige, heiligdom. Deze eenvoud, gepaard gaand met een rijke liturgie, brengt je heel snel tot de kern van ons geloof en hernieuwt in je de beloften van je doopsel en vormsel. Dat is de bekering waar Maria om vroeg bij haar verschijningen. Fatima is daarmee geen plaats van historische herinnering. Fatima is actueel, ook voor ons. Ieder van ons heeft van tijd tot tijd bekering nodig, een nieuw begin. Fatima wordt het altaar van de wereld genoemd. Ook vandaag verzamelt Maria er de gelovigen rond zich om hen te brengen bij haar Zoon. De moeite waard om deze gastvrije plaats te bezoeken. Zelf werkzaam zijnde in het heiligdom van de Zoete Moeder van Den Bosch is het mooi om ook andere Heiligdommen te bezoeken. Het verrijkt je geloof en laat je ervaren deel te zijn van een Wereldkerk die leeft!

Vanaf volgend jaar zal er regelmatig in deze nieuwsbrief iets te lezen zijn over bedevaartsplaatsen in binnen- en buitenland. Meer informatie over het heiligdom van Fatima vindt u op de meertalige website van het heiligdom: www.fatima.pt.

Plebaan Vincent Blom



Allerheiligen en Allerzielen; naderen aan God

Het feest van Allerheiligen, ontstaan in de vierde eeuw, wil een moment zijn waarop alle heiligen gezamenlijk worden herdacht. Alle mensen die door hun doopsel opgenomen zijn in het verbond met God mogen zichzelf zien als deelgenoten van Zijn heiligheid.



Met Allerzielen willen we onze overleden dierbaren herdenken maar ook ondersteunen op hun weg richting Gods heelheid.

Zo maken deze twee dagen duidelijk waartoe wij geroepen zijn als mens. Onderweg naar God lijken tijd en ruimte ons te beperken en ons gevangen te houden in leven en dood. De heelheid waar wij zo intens naar verlangen blijft zo vaak net buiten bereik.

Allerheiligen en Allerzielen zijn bijzondere dagen; momenten om ons de ogen te openen voor dat wat we soms dreigen te vergeten; Wat vaak buiten ons bereik lijkt is in werkelijkheid veel dichterbij dan we denken.

Ons leven kent in Hem geen beperkingen meer. God wil ons heel maken, opheffen voorbij ruimte en tijd. Hoe dichter wij Hem naderen hoe meer onze gebrokenheid verdwijnen zal.

Tim Bangert diaken

Vieringen Allerheiligen en Allerzielen in de Sint-Jan

De eerste november vieren we in één plechtige gedachtenis alle heiligen. Daags daarna, 2 november, gedenken wij onze dierbare overledenen. Beide dagen zijn er drie H. Missen in de Sint-Jan: 8.30 - 12.30 - 19.00 uur. Op 2 november worden tijdens de Eucharistievieringen van 12.30 en 19.00 uur bijzonder de overledenen herdacht waarvan wij in het afgelopen jaar afscheid hebben genomen.



TV-Mis

Zondag 27 november, de eerste zondag van de advent, zendt de KRO de hoogmis van 10 uur rechtstreeks uit via televisie. De H. Mis van 12 uur vindt gewoon doorgang. Deze TV-Mis is de laatste die vanuit de Sint-Jan wordt uitgezonden. Vanaf 2023 zullen de KRO-registraties komen vanuit de Sint-Joriskerk in Eindhoven.



Sint-Janspenning toegekend aan Huub Finkers

Vrijdag 7 oktober heeft de bisschop van 's-Hertogenbosch, mgr. De Korte, de Sint-Janspenning toegekend aan Huub Finkers voor zijn grote verdiensten voor de kathedraal en daarmee voor het bisdom. De Sint-Janspenning is de erepenning van het Bossche bisdom en wordt toegekend aan personen met buitengewone verdiensten voor ons bisdom.



Dit jaar is Huub 80 jaar als vrijwilliger aan de Sint-Jan verbonden. Als veertienjarige begonnen en nog steeds, nu op een meer bescheiden wijze, verbonden met de Sint-Jan. Vele jaren was Huub de coördinator van de beroemde kerststal van de kathedraal. Daarnaast was hij organisator van het afscheid van mgr. Bluysen, de installatie en het afscheid van mgr. Ter Schure en de bisschopswijding van mgr. Hurkmans. Grote verdiensten had Huub Finkers bij de organisatie van het Pausbezoek aan Den Bosch en de Sint-Jan in 1985.

Deze en de talloze andere verdiensten waren voor de bisschop aanleiding de erepenning toe te kennen. Namens de bisschop heeft de plebaan, met een delegatie van het kerkbestuur, de onderscheiding overhandigd.

Plebaan Vincent Blom

Kathedraalschool in november

10 en 24 november

Sint-Jansavonden over Titus Brandsma – een nieuwe heilige voor vandaag

Leden van de Nederlandse Karmelorde geven twee bezinningsavonden over de in mei heilig verklaarde Titus Brandsma. In de jaren van het Naziregime kwam hij op voor recht, gerechtigheid en vrijheid. Hij keerde zich tegen de deportatie van joden en ijverde voor een vrije pers in jaren van onderdrukking. Hij overleed in juli 1942 in concentratiekamp Dachau.

Beide avonden vinden plaats in de plebanie – aanvang 19.30 uur. Gelieve aan te melden via: secretariaat@sintjandenbosch.nl

Pastoresteam Sint-Jan

Het gehele programma van de kathedraalschool 2022-2023 staat in de folder die in de kathedraal ligt. Ook vindt u de informatie op de website: www.sintjandenbosch.nl



Avond contemplatie in een donkere St. Jan

Met een kleine groep gelovigen in de donkerte van de avond de St Jan in. Enkel met het licht van kaarsen en op de achtergrond rustige muziek. Iedereen is een klein half uurtje stil.



Jezelf onderdompelen in de stilte van dit unieke gebouw waar het gebed, de hoop en verwachtingen van duizenden gelovigen nog in de gewelven hangen.

Zit stil op een kerkbank en ervaar de nacht of loop rustig rond langs de beelden en ervaar dit gewijde gebouw op een unieke manier. Een bijzondere kans om stil te worden en te luisteren naar wat er leeft achter woorden. Wie krijgt die kans nu ooit?

Een heel bijzondere ervaring waartoe wij graag allen uitnodigen die het de moeite waard lijkt. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat onder de noemer '**avond contemplatie**' Geef daarbij uw emailadres door. U krijgt op enig moment een voorstel voor een datum en tijd.

We willen met maximaal 15-20 man/vrouw de Kerk in dus bij grote belangstelling is er enige zorgvuldige planning nodig en vraagt het enig geduld.

U zult zien, het is het wachten zeker waard.

U bent van harte uitgenodigd,

Tim Bangert, diaken

Diakenwijding

Zaterdag 5 november zal de bisschop Peter Pot en Nick Kersten tot diaken wijden. De wijdingsplechtigheid begint om 10.30 uur. Biechtgelegenheid vervalt deze zaterdag. De Middagmis van 12.30 uur vindt gewoon doorgang.

Kerststal 2022

Ook dit jaar kunt u in de kooromgang van de Sint-Jan de kerststal bezoeken. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de opbouw van de kerstkribbe. De kerststal zal vanaf zondag 11 december te bezoeken zijn.



Om het aantal bezoekers te kunnen spreiden, lange wachttijden te voorkomen en u de gelegenheid te geven rustig de kerststal te bewonderen, vragen we om vooraf te reserveren voor een bepaald tijdstip op een gekozen dag. Reserveren kan al vanaf half november.

Informatie over openingstijden en het reserveren van een ticket vindt u op: www.kerststal-sint-jan.nl

Onze Oude Sint-Jan

Bij de avond van het licht, 1 oktober jongstleden, sprak William Bekker zijn gedachten uit over de jarige Sint-Jan.



Een herfstavond in de Sint Jan in de schemering met kaarsjes verlicht. Die bijzonder mystieke Bossche huiskamer, waar je blijft kijken van omhoog naar omlaag. In de donkerte de schaduwen van Heiligen vol hoop, het glas-in-lood het hemelse rakend. Waarin dagdagelijks in de doordesemde stilte het Onze Vader je continu bespeelt. En ieder als kleurrijk mens het oog van God niet ontkomt, ook al geloof je er geen snars van.

Want katholiek of anders van overtuiging, wat je ook bent, de mens is hier altijd welkom als mens. In onze oude vertrouwde Sint Jan, want ja... die kan er ook in Oeteldonk echt wel wat van... Als pelgrim, als toerist, als godszoeker of als wereldse pretmaker zitten we nu hier.... De Sint -Jan die ons aller verschillende wereldbeelden van de aarde naar de hemel omhoog verbindt. En waar in een stille kapel een Zoete Moeder al eeuwenlang glimlachend haar kinderen ziet komen...

Vol historie ben jij, vanuit een eeuwenoud geloof en Brabantse geschiedenis in kracht gebeiteld. Een blijvend majestueus prentenboek van Gods eeuwen der eeuwen met aardse gekkigheden. In winterse witheid, in zomerse zon, van herfstige kleur en lentevolle hoop. Voel je nu acht eeuwen op deze avond indrukwekkend voorbij komen vanaf 1222. Hier, waar ieder mensenhart de zijnen met zich draagt omdat stil zijn ... van een onmetelijke rijkdom is.

Jij verstaat de kunst, met jouw ontzagwekkende monument vol gelovig ongeloof en van ongelooflijk gelovig. Rank, robuust, lieflijk, rotsvast, een huis van God en een thuis voor de mens. Jij, een magneet, trekt de mens naar binnen, om te ervaren dat schijnbaar dode stenen levend vieren. Waar je Noteman uit 1641 hard blijft luiden en een sacramentskapel het Allerheiligste als Godsgeheim koestert. Met 96 frappante luchtboogbeelden van menselijke dwaasheid, en een bellende engel die God bijpraat.

Omringd met oude bomen rondom het Sint-Janskerkhof die met ontzag lofprijzend omhoog reiken. Steeds, waar onder zuivere koorklanken van de Schola, jij van buiten ineens oprijst, zo ineens. Want adembenemend ben je van binnen en van buiten, met jouw al 8 eeuwen lange historie, Waar jij Zijn geboorte met Kerstmis tot Zijn verrijzenis van Pasen viert, door koude en warmte heen Jij bent het die al eeuwen onweerstaanbaar de Bosschenaar in zichzelf de kracht van zijn menszijn laat voelen

Jij.... Onze enige echte 800 jaar oude Sint-Jan

SINT-JAN 800 JAAR

Op **vrijdag 11 november** staat de jarige kathedraal centraal als kloppend hart van Oeteldonk. De Komische Folkoristische Fanfare De Kikvorschen brengt om 9.33 uur een groet aan de Zoete Moeder. De Kikvorschen vieren op 11-11 hun verjaardag en willen vanaf dit jaar hun feestdag beginnen in de Kattedraal van Oeteldonk. Een groet aan Ons Moeder in de Mariakapel en een gebed voor de overleden leden. Daarnaast wordt in deze viering om Gods Zegen gevraagd over het nieuwe carnavalsseizoen. Allen die de Sint-Jan, de Zoete Lieve Vrouw én Oeteldonk een warm hart toedragen zijn hierbij van harte uitgenodigd om naar de Kattedraal te komen.



Na deze groet aan de Zoete Moeder, in een viering die ongeveer een half uur zal duren, verzamelen we ons vanaf 10.11 uur op de Parade voor een bijzondere muzikale groet aan de 800 jarige Sint-Jan. De Oeteldonkse Club nodigt ons daartoe uit: *Tijdens de "Opwèrremer" om 10:11 staat onze Sint-Jan letterlijk en figuurlijk centraal en kleuren wij de Parade rood wit geel. We roepen alle Oeteldonkers en Oeteldonkse muzikanten op om mee te zingen en spelen met het lied "Onze Ouwe Sint-Jan". Jong of oud, ervaren of beginner, met of zonder clubke, iedereen is welkom! Om 11.07 uur zal een hopelijk volle Parade de jarige Sint-Jan toespelen en toezingen met het vertrouwde lied "Onze Ouwe Sint-Jan".*

Dus haal je instrument van zolder, smeer de kelen of repeteer dit prachtige lied (met je clubke.) Muzikanten kunnen gratis de bladmuziek opvragen via oma@oeteldonk.org

Woord van dank

Sinds april vieren we het jubileum 'Sint-Jan 800 jaar' met tal van bijzondere vieringen en activiteiten. De maanden september en oktober spanden wat dat betreft de kroon. Een woord van dank aan allen die in de voorbije weken en maanden een bijdrage hebben geleverd aan de voorbereiding en de uitvoering van al deze jubileumvieringen- en activiteiten. De viering van dit jubileum is een feest voor en door parochianen en Bosschenaren. Het laat zien dat we samen verder bouwen aan de toekomst van onze Sint-Jan.

Plebaan



Wereldjongerendagen

Volgend jaar worden er opnieuw Wereldjongerendagen (WJD) georganiseerd. Begin augustus 2023 komen jongeren vanuit de hele wereld samen in Lissabon. In 1983 gaf paus Johannes Paulus II een houten kruis aan de jongeren. Sindsdien trekt dit kruis de hele wereld rond. Zondagavond 6 november wordt de tour in Nederland afgesloten. Na de tour blijft het WJD-Kruis zichtbaar en dat wel heel dichtbij. Het WJD-Kruis zal diezelfde avond een mooi plaatsje krijgen in de Sint-Jan bij het beeld en relik van paus Johannes Paulus II (de grondlegger van de Wereldjongerendagen).



Centraal Secretariaat

Choorstraat 1
5211 KZ 's-Hertogenbosch
(073) 6130314
secretariaat@sintjandenbosch.nl
NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 14:00 uur.

Plebaan Blom: plebaanblom@sintjandenbosch.nl
Diaken V. Palte: vladimir.palte@outlook.com
Diaken T. Bangert: timbangert@sintjandenbosch.nl

Bij dringende pastorale zaken (zoals bediening en overlijden) **kunt u bellen met telefoonnummer 073 6130314**