



NIEUWSBRIEF OKTOBER

PAROCHIE H. JOHANNES EVANGELIST KATHEDRALE BASILIEK VAN SINT-JAN

NIEUWSBRIEF SINT-JAN • OKTOBER 2022

Openingstijden Sint-Jan

Zondag: 09.00 uur - 17.00 uur
Ma t/m za: 08.00 uur - 17.00 uur

Openingstijden Kooromgang

zondag 13.00 uur - 17.00 uur
op weekdays 09.30 uur - 17.00 uur.

Vieringen in de Sint-Jan

Zondag: 10.00 uur en 12.00 uur
Ma t/m za: 08.30 uur en 12.30 uur

Aanbidding in de Sint-Jan

Ma t/m za: 09.00 uur - 09.30 uur
en Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur

Biechtgelegenheid

in de Sint-Jan

Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur
in de kloosterkerk San Damiano
dinsdag 15.00 uur - 17.00 uur
donderdag 19.30 uur - 21.00 uur
vrijdag 15.00 uur - 17.00 uur

Openingstijden info-balie

Maandag gesloten
Di tm Za 11:30 uur – 16:30 uur
Zondag 13:00 uur – 16:30 uur

Misintenties

Via secretariaat@sintjandenbosch.nl
kunt u misintenties doorgeven onder
vermelding van de intentie, datum en
tijdstip. Uw intentie kunt u ook in de
brievenbus van de plebanie aan de
Choorstraat 1 doen. Zo ook het
verschuldigde bedrag van €12,50 per
intentie. Of maak het bedrag over naar
NL24 INGB 0656 4387 46

Allerheiligen en Allerzielen

We maken u alvast attent op de
vieringen van 1 en 2 november. De
eerste november vieren we in één
plechtige gedachtenis alle heiligen en
daags daarna gedenken wij onze
dierbare overledenen. Beide dagen
zijn er drie H. Missen in de Sint-Jan:
8.30 - 12.30 - 19.00 uur.
Op 2 november worden tijdens de
Eucharistievieringen van 12.30 en
19.00 uur bijzonder de overledenen
herdacht waarvan wij in het afgelopen
jaar afscheid hebben genomen.

Van de plebaan

'Hoe kan de tempel die wij bouwen als Huis voor heel uw wezen staan? Wij smeken U op ons te schouwen, als wij uw tempel binnengaan'. Centrale woorden die we horen in de hymne die bij gelegenheid van 800 jaar Sint-Jan is gecomponeerd. Een hymne ontleend aan het Bijbelse boek der Koningen (1 Kon. 8) en ter ere van het jubileum van onze Sint-Jan is bewerkt en getoont door Chris Fictoor.

Hoe kan de tempel die wij bouwen als Huis voor heel uw wezen staan? Hoe kunnen wij het wezen van God onder woorden brengen, zichtbaar maken?

Als gelovigen hebben wij behoefte om ons geloof zichtbaar te maken. Om wat bijna niet in woorden uit te drukken is, en dat is het mysterie van God, toch zichtbaar te maken en in beelden, woorden, klanken en symbolen tot leven te brengen.

De spitsbogen van de gotiek richten onze blik naar de hemel en kleurige vensters werpen een blik op de eeuwigheid. De tijdloze en hemelse zang en de fraaie klanken van het orgel laten ons beseffen dat wij slechts een klein schakeltje zijn in de tijd. De middeleeuwse kathedraal overstijgt de tijd en wijst naar de eeuwigheid. Het is een plaats waar hemel en aarde elkaar raken, waar we samenkomen voor de viering van de sacramenten en waar we de scharniermomenten van het leven voor Gods aangezicht brengen. Het is een geheiligde plaats waar de Godslamp altijd brandt ten teken dat Christus onder ons tegenwoordig is in het Eucharistisch Brood.

Onze 800-jarige Sint-Jan is een kathedraal waar we, zoals onze bisschop het vaak zegt, fier op zijn. En ik denk dat iedere Bosschenaar en Brabander dat instemmend zal bevestigen. Zo staat zij hier, 800 jaar, fier aan de Bossche Parade. Een thuis voor velen. Een plaats van rust, stilte en gebed in een onrustige wereld en een heel onzekere tijd die getekend wordt door veel woede, agressie en strijd, en door veel onzekerheid over wat de toekomst ons brengen zal.

Te midden van dat alles mogen mensen hier, in dit Huis van God, op adem komen, Gods adem. Hier mogen mensen thuis zijn bij hun Zoete Moeder. Daarom wordt al 800 jaar op deze plaats gebeden: 'Wij smeken U, o God, op ons te schouwen, als wij uw tempel binnengaan.'

Plebaan Vincent Blom



Eerste H. Communie en Vormsel

Met de aanvang van een nieuw schooljaar komt ook de voorbereiding op de Eerste H. Communie en het H. Vormsel weer in zicht. De voorbereiding op de Eerste Communie start nog voor de Kerst.

De vormselvoorbereiding gaat volgend voorjaar van start. Aanmelden voor Communie en Vormsel kan via: secretariaat@sintjandenbosch.nl



Oktober – Rozenkransmaand

Naast de meimaand is ook de oktobermaand toegewijd aan Maria. In oktober ligt de nadruk sterk op het rozenkransgebed. Door het bidden van de rozenkrans overwegen wij met Maria het leven, sterven en verrijzen van haar Zoon. Daarnaast zijn er vele intenties waarvoor gebed nodig is. Intenties uit ons persoonlijk leven, maar ook intenties van Kerk en wereld. In de Sint-Jan bidden wij in de oktobermaand de rozenkrans van maandag tot en met vrijdag om 12.00 uur in de Mariakapel. Op zaterdag om 9.00 uur, eveneens in de Mariakapel. Van harte uitgenodigd om u bij dit gebed aan te sluiten. Op vrijdag 7 oktober viert de Kerk het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Bijzonder in de Middagmis van 12.30 uur wordt gevierd in aanwezigheid van leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw.



De digitale adventsretraite 2022 van de jezuiten

Het woord is mens geworden is de titel van de digitale adventsretraite in 2022. De retraite gaat op 27 november van start, de eerste adventszondag, en eindigt met Kerstmis. Het is de zeventiende digitale retraite van de jezuiten. Er zullen zo'n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door de regionale overste van de jezuiten in de Lage Landen: Marc Desmet sj.



Hoe deelnemen?

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.adventsretraite.org.

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.

Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

- "Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden."
- "Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd."
- "Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning."

Pelgrimage uit Katwijk aan de Rijn

Zaterdag 8 oktober maakt de parochiegemeenschap van Katwijk aan de Rijn een bedevaartsdag naar de Bossche Sint-Jan.



Directe aanleiding is het 15-jarig bestaan van het parochiële kinderkoor De Vrolijke Noot. Een koor met ruim veertig jeugdige leden. Naast het kinderkoor en begeleidende ouders komen ook vele parochianen vanuit Katwijk aan de Rijn naar 's-Hertogenbosch. Na een ochtendprogramma zingen de kinderen om 12.30 uur in de Middagmis in de kathedraal. Na een lunch zullen de kinderen een rondleiding door de Sint-Jan krijgen en wordt de toren beklommen. De volwassenen brengen in de middag een bezoek aan Stadsklooster San Damiano.

Van harte zijn alle parochianen, jong en oud, uitgenodigd om zich op 8 oktober om 12.30 uur aan te sluiten bij de Middagmis. Deze parochiebedevaart geeft aan de Sint-Jan, als heiligdom van de Zoete Moeder, een bijzondere kleur en klank.

Van harte welkom op 8 oktober!

Op dinsdag 18 oktober zal de St. Petrusparochie uit Eindhoven op bedevaart komen. Ook zij sluiten deze dag aan bij de Middagmis van 12.30 uur. Ook dan hopen we, met pelgrims en parochianen, de Eucharistie te vieren.

Franciscusfeest 2022

Op 3 en 4 oktober viert de kloostergemeenschap van San Damiano het hoogfeest van de H. Franciscus van Assisi.

Maandag 3 oktober

19.30 uur Transitusviering. Herdenking van het sterven van Franciscus en zijn overgang naar het leven bij zijn Schepper en Heer.

Dinsdag 4 oktober

10.30 uur Hoogmis, waarna koffie in het Franciscushuis
16.00 uur Dierenzegening

Klokken luiden in de Sint-Janstoren

Elke eerste zaterdag van de maand om 16:00 uur de toren beklommen met als sluitstuk het luiden van de klokken.

Kom ook luiden op zaterdag 1 oktober, 5 november of 3 december.

Tickets boek je nu via DagjeDenBosch.com. Kijk voor meer informatie bij de activiteit Torenbeklimming Speciaal: zelf klokken luiden.

DagjeDenBosch.com

KRING VRIENDEN VAN 'S-HERTOGENBOSCH

Familiepastoraat

Een van de speerpunten van ons bisdom is het opstarten van familiepastoraat in de parochies. Op 18 september jongstleden is in de parochie Sint-Jan hiermee een begin gemaakt. Samen met bruidsparen, doopouders en de gezinnen van communicantjes en vormelingen van het afgelopen jaar kwamen we samen voor de viering van de Eucharistie. Tijdens een informele lunch werd er gesproken over wat jonge gezinnen en jonge ouders belangrijk vinden in de geloofsofvoeding. Vanuit het pastorale team werd een wens bij de ouders neergelegd om zelf mede verantwoordelijkheid te gaan dragen voor dit familiepastoraat. Een pastoraat vóór en dóór gezinnen. We spreken immers over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. We kijken terug op een geslaagde zondag met veel enthousiaste deelnemers van alle leeftijden! Laten we dat vasthouden.

Diaken Tim Bangert

Juryrapport winnend gedicht poëziewedstrijd Huis73 tijdens ZIN AAN!



*In waterland
ligt ze wacht ze
klokken roepen
kom naar huis
ze verleidt me
met haar blikken
onder ons blijft
water stromen*

Winnares: Marjolein Bax

Dit is wat de jury over het gedicht zei:

Het is een mooi rond gedicht, het begint met water en eindigt met water, als een waterkringloop die symbool staat voor het leven.

Het stukje over het verleiden werd bijna zintuigelijk ervaren: als je vanuit Vught naar Den Bosch fietst en de Sint-Jan zo prachtig vanuit Het Bossche Broek ziet liggen verleidt ze/word je verleid. Terwijl het geloof vaak gaat over het jezelf weerhouden van verleiding. Dit is een mooie tegenstelling. 'Met haar blikken' kan slaan op het alziend oog.

Met 'onder ons blijft / water stromen' lijkt het gedicht te willen zeggen: het leven gaat verder maar de Sint-Jan blijft haar tijdloze zelf. Het stromen van het water kan ook staan voor de Dieze die onder de stad door stroomt. Er kan een link gelegd worden naar waterlanders, tranen, die in de Sint-Jan (mogen) blijven stromen. Maar water speelt ook een belangrijke rol in de Bijbel. Het staat bijvoorbeeld voor het woord of voor geboorte tot een nieuw leven.

Carnavalsembleem van Asjemenou

Enkele jaren geleden ontwierp Astrid Teklenburg van Studio Asjemenou een fraai carnavalsembleem met de Zoete Moeder.

Dit jaar bestaat onze ouwe Sint-Jan 800 jaar. Ook dit mag gevierd worden. Speciaal voor dit Jubileumjaar heeft Astrid in samenwerking met de parochie een prachtige embleem gemaakt: Sint-Jan 800 jaar!

Per verkocht embleem wordt € 2,00 aan de Sint-Jan gedoneerd. Het bedrag zal ten goede komen aan het onderhoud van onze prachtige kathedraal.

Dit jaar geen Oeteldonk zonder dit bijzondere embleem op je kiel of jasje. Het embleem is te bestellen bij de webshop: www.studioasjemenou.nl



Foto-expositie Brabantse Gilden

Vanaf 10 oktober is er een bijzondere foto-expositie in de kathedraal te bewonderen. Een reeks van portretfoto's van Brabantse gildebroeders- en zusters. De Sint-Jan is de eerste locatie waar deze foto's worden geëxposeerd. De kathedraal is immers de kerk waar het Brabants gildewezen sterk mee verbonden is. Tot eind oktober is de expositie te bezoeken.

Feest- en gedenkdagen in oktober

1 oktober	H. Teresia van Lisieux, maagd en kerklerares
4 oktober	H. Franciscus van Assisi
5 oktober	H. Zuster Faustina Kowalska, maagd
7 oktober	Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans Eerste Vrijdag van de maand
11 oktober	H. Johannes XXIII, paus
15 oktober	H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
16 oktober	H. Gerardus Majella, kloosterling
17 oktober	H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
18 oktober	H. Lucas, evangelist
22 oktober	H. Johannes Paulus II, paus
23 oktober	Wereldmissiedag
28 oktober	HH. Simon en Judas, apostelen

Kathedraalschool 2022 - 2023

Gelijktijdig met het verschijnen van deze nieuwsbrief komt ook de folder van een nieuw seizoen kathedraalschool uit. Een breed aanbod van activiteiten zal er gaan plaatsvinden. Een geloofscursus, een cursus christelijke spiritualiteit, Sint-Jansavonden en enkele avonden over de kunsthistorie van de Sint-Jan en over de persoon en het werk van de apostel Johannes. In de folder leest u uitgebreide informatie. Uiteraard is alles ook na te lezen op de website van de parochie.

Kathedraalschool in oktober

Het nieuwe seizoen van de kathedraalschool wordt geopend met twee Sint-Jansavonden waarbij we stilstaan bij 800 jaar kunsthistorie van de Sint-Jan.

Parochiaan en kunsthistoricus Robbie Dell' Aira neemt ons in twee bijeenkomsten mee in de architectuur en kunsthistorie van de Sint-Jan. Lezingen geheel passend in dit jubileumjaar.

11 oktober

architectuur van de Sint-Jan in Europees perspectief

18 oktober

Meesterwerken in de Sint-Janskathedraal

De avonden worden gehouden in de plebanie en beginnen om 19.30 uur. Gelieve aan te melden bij het parochiesecretariaat.

Pastoresteam Sint-Jan



Een nieuw bestuurslid stelt zich voor

Vanaf 1 oktober is Adriaan Buyserd toegetreden tot het kerkbestuur van onze parochie. Door de veelheid van taken was/is versterking van het bestuur meer dan welkom. Er zijn vele projecten en aandachtsgebieden. Vandaar dat het kerkbestuur op zoek is gegaan naar uitbreiding van het team. We zijn zeer content dat Adriaan positief reageerde op ons verzoek en hebben de vaste overtuiging dat hij, met zijn brede achtergrond en interesse, een waardevolle bijdrage gaat leveren aan het kerkbestuur.

Hieronder een kort woord van Adriaan ter kennismaking.

Wij wensen Adriaan Buyserd een goede tijd toe in ons kerkbestuur.

Plebaan Vincent Blom

Vroeger was mijn leven rustig. Ik was maar advocaat. Eerst in Rotterdam; daarna in Brussel en 's-Hertogenbosch. Nu staat mijn leven volledig op z'n kop. Wij kregen afgelopen januari namelijk een



tweeling, een jongen en een meisje: Maxime en Blanche. Wat een rijkdom. En alsof dat nog niet genoeg is, verwachten wij begin komend jaar een derde kindje.

Ik ben iedere dag dankbaar voor zoveel zegen, en ook voor mijn echtgenote Arienne, die het erbij doet alsof het allemaal niets is.

Wij traden enkele jaren geleden in het huwelijk in de prachtige kerk van Dreumel. Toen woonden wij nog op de Markt in 's-Hertogenbosch, middenin in de gezellige drukte van de stad. Inmiddels zijn we verhuisd naar Berlicum, waar het ook goed toeven is.

In mijn dagelijkse werk geef ik leiding aan de juridische afdeling van Medtronic. Dat is een producent van medische hulpmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld: pacemakers, diabetespompen en operatie-robots. Wereldwijd helpen wij hiermee elke seconde twee mensen. Dat is een mooi doel om je voor in te zetten.

Adriaan Buyserd

ACTIVITEITEN ROND 'SINT-JAN 800 JAAR'

1 oktober • Avond van het licht

Op 1 oktober vieren wij de avond van het licht: Lopen met 800 verhalen en kaarsen naar de Sint-Jan.



2 oktober • Jubileumzitting

Op 2 oktober is om 15.00 uur in de Sint-Jan een bijzondere jubileumzitting met medewerking van de Schola Cantorum. Tijdens deze samenkomst doorlopen we 800 jaar Sint-Jan. Iedereen is welkom

16 oktober • Diaconale bijeenkomst

Voor vluchtelingen uit Oekraïne; zie verdere informatie elders in de nieuwsbrief

Centraal Secretariaat

Choorstraat 1
5211 KZ 's-Hertogenbosch
(073) 6130314
secretariaat@sintjandenbosch.nl
NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 14:00 uur.

Plebaan Blom: plebaanblom@sintjandenbosch.nl
Diaken V. Palte: vladimir.palte@outlook.com
Diaken T. Bangert: timbangert@sintjandenbosch.nl

Bij dringende pastorale zaken (zoals bediening en overlijden) **kunt u bellen met telefoonnummer 073 6130314**