



# NIEUWSBRIEF JULI EN AUGUSTUS

## PAROCHIE H. JOHANNES EVANGELIST KATHEDRALE BASILIEK VAN SINT-JAN

NIEUWSBRIEF SINT-JAN • JULI EN AUGUSTUS 2022

### Openingstijden Sint-Jan

Zondag: 09.00 uur - 17.00 uur  
Ma t/m za: 08.00 uur - 17.00 uur

### Openingstijden Kooromgang

zondag 13.00 uur - 17.00 uur  
op weekdays 09.30 uur - 17.00 uur.

### Vieringen in de Sint-Jan

Zondag: 10.00 uur en 12.00 uur  
Ma t/m za: 08.30 uur en 12.30 uur

### Aanbidding in de Sint-Jan

Ma t/m za: 09.00 uur - 09.30 uur  
en Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur

### Biechtgelegenheid

in de Sint-Jan

Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur  
in de kloosterkerk San Damiano  
dinsdag 15.00 uur - 17.00 uur  
donderdag 19.30 uur - 21.00 uur  
vrijdag 15.00 uur - 17.00 uur

### Openingstijden info-balie

Maandag gesloten  
Di en Woe 10:30 uur – 16:30 uur  
Donderdag 11:30 uur – 16:30 uur  
Vrij en Za 10:30 uur – 16:30 uur  
Zondag 13:00 uur – 16:30 uur

### Misintenties

Via [secretariaat@sintjandenbosch.nl](mailto:secretariaat@sintjandenbosch.nl)  
kunt u misintenties doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en tijdstip. Liefst uiterlijk donderdagochtend. Uw intentie kunt u ook in de brievenbus van de plebanie aan de Choorstraat 1 doen. Zo ook het verschuldigde bedrag van €12,50 per intentie. Of maak het bedrag over naar NL24 INGB 0656 4387 46

### TV-Mis 24 juli

Zondag 24 juli zendt de KRO-televisie de hoogmis vanuit de Sint-Jan rechtstreeks uit via NPO2. Aanvang van de Eucharistie is om 10.00 uur.

**Op zondag 24 juli gaat de H. Mis van 12.00 uur gewoon door!!**



### Van de plebaan

Wanneer ik deze column schrijf, viert de Kerk het feest van de apostelen Petrus en Paulus. De voorlaatste dag van juni eren we de twee pilaren waar onze wereldwijde Kerk op steunt. Petrus en Paulus gaan ons voor op de weg van het geloof. Hun belijdenis en getuigenis zijn zo bepalend voor onze Kerk. Dat geldt voor Petrus en Paulus in het bijzonder, maar uiteindelijk voor het hele apostelcollege. Ons christelijk geloof steunt op hun getuigenis. De twaalf artikelen van het geloof, die we zo dikwijls bidden of zingen op zond- en feestdagen, geldt als een samenvatting van ons geloof. We zijn een apostolische Kerk met de bisschop van Rome als zichtbare opvolger van de apostel Petrus

Ieder kerkgebouw, iedere parochiegemeenschap, is gefundeerd op het geloof dat de apostelen ons hebben overgeleverd. Daarnaast verwijzen ook de twaalf wijdingskruisjes in een katholiek kerkgebouw. Bij de kerkwijding zijn op deze plaatsen de muren gezalfd met het Heilig Christma. De twaalf wijdingskruisjes worden ook wel de 'apostelkruisjes' genoemd. Het brengt tot uitdrukking dat in het kerkgebouw het geloof wordt gevierd en beleden dat ons door de apostelen is overgeleverd. Loop door de kathedraal en u zult deze kruisjes herkennen. Vanwege het bijzondere jubileumjaar zijn ze met bloemenkransen gesierd.

Wanneer we dit jaar in dankbaarheid de 800<sup>e</sup> verjaardag van de Sint-Jan mogen vieren zijn we als parochie en Bosschenaren trots op onze kathedraal. Zovelen ervaren bij het zien of betreden van de Sint-Jan een gevoel van thuiskomen. Een indrukwekkend Godshuis dat ons is overgeleverd door onze voorouders. Wij dragen het verder naar komende generaties. De fraaie doopvont van Aert van Tricht uit 1492 is daarvan een heel tastbaar teken. Generaties Bosschenaren hebben in deze doopvont het geloof in de Drie-ene God ontvangen, gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is mooi om bij doopvieringen soms meerdere generaties uit één familie bijeen te hebben die allen op deze plaats zijn gedoopt. Ook vandaag stroomt het water in de doopvont en zal dat ook in de toekomst blijven doen. De kerk als wereldwijde geloofsgemeenschap en als gebouw van samenkomst wordt geboren uit het geloof van voorgaande generaties. Ze wordt geboren uit de christelijke hoop dat er meer is dan het hier-en-nu van het tijdelijk bestaan op aarde. Het sacrament van het doopsel brengt de levende stenen voort waarmee de wereldwijde gemeenschap van de Kerk wordt opgebouwd. De apostel Petrus spreekt in deze zin over de Kerk: een tempel opgebouwd met levende stenen, een geestelijke tempel. (1 Petr. 2, 5)

Al acht eeuwen wordt in de Sint-Jan de Blijde Boodschap van het evangelie verkondigd. De kathedraal is daarmee een huis van geloof, hoop en liefde. Ook na 800 jaar blijven we verder bouwen aan het fundament dat onze voorouders hier hebben gelegd, blijven we verder bouwen aan het geloof ons voorgeleefd door Petrus en Paulus.

Voor u allen een mooie zomerperiode.

*Plebaan Vincent Blom*



## Herdenking Martelaren van Gorcum

Zondag 10 juli - 10.00 uur

450 jaar

Op 9 juli is het precies 450 jaar geleden dat een groep van negentien priesters en religieuzen de marteldood is gestorven in Brielle.

Tijdens de verovering van Gorcum door de Geuzen, in juni 1572, worden verschillende religieuzen en priesters gevangen genomen. Onder hen bevinden zich de Bosschenaar Leonardus Vechel, geboren in de Postelstraat 13 en op dat moment pastoor in Gorcum. Daarnaast werden ook de franciscaner gardiaan Nicolaas Pieck met tien andere minderbroeders gevangen genomen. Naast hen waren er nog enkele Norbertijnen en wereldheren. Als gevangenen worden zij vanuit Gorcum naar Den Briel gevoerd. Zelfs na lange ondervraging en marteling blijven zij trouw aan de katholieke leer over de Eucharistie en aan de paus. Uiteindelijk worden alle negentien op 9 juli 1572 opgehangen in een turfschuur in Brielle.

### In dankbaarheid gedenken

Op zondag 10 juli herdenken wij het martelaarschap van deze negentien religieuzen en priesters. Evenals vorig jaar doen we dat als parochie samen met de bewoners van het Stads klooster San Damiano. Zowel Nicolaas Pieck als Leonardus Vechel speelde in het proces dat leidde tot de veroordeling een belangrijke rol. Zij waren, namens de anderen, de woordvoerders tijdens de ondervraging. Maar er is meer dat ons bindt: de grootste groep martelaren was franciscaan en als parochie van de Sint-Jan waken wij over de verering van onze oud-parochiaan Leonardus (Lenaerd) Vechel. Zijn beeld prijkt onder het fraaie baldakijn aan de noordzijde van het koepelaltaar. In de komende periode wordt in de meest noordelijke straalkapel het 19<sup>e</sup>-eeuwse borstbeeld van Leonardus en een 17<sup>e</sup>-eeuws portret van deze heilige geplaatst. Vele jaren stonden deze cultusobjecten in het gemeentemuseum van Gorcum. Nu zijn ze weer thuis in de Sint-Jan.

### In dankbaarheid vieren

Zondag 10 wordt tijdens de hoogmis in de kathedraal stil gestaan bij de 450<sup>e</sup> herdenking van de marteldood van deze priesters en religieuzen. De minister-provinciaal van de Minderbroeders Franciscanen in de Lage Landen, Broeder Theo van Adrichem, is hoofdcelebrant. Vele minderbroeders zijn aanwezig om hun dierbare medebroeders te gedenken. Maar ook zal er familie van Leonardus Vechel aanwezig zijn. Dat is heel bijzonder. Dit voorjaar zijn wij in contact gekomen met de familie van Leonardus. Met een delegatie zijn zij aanwezig.



Tijdens deze viering gebruiken we de oude familiekelk, die is vervaardigd ter nagedachtenis aan Leonardus. Ook zal een originele (Latijnse) martelaarsakte van Leonardus aanwezig zijn.

### Van harte uitgenodigd

We hopen dat velen deze bijzondere zondag meevieren in de Sint-Jan om zo de gedachtenis aan deze martelaren in ere te houden en om te bidden voor hen die vandaag omwille van hun geloof worden vervolgd.

Broeder Jan ter Maat ofm  
Plebaan Vincent Blom

## 7 juli: feest Zoete Moeder van Den Bosch

Donderdag 7 juli viert onze diocesane Kerk het feest van Maria, de Zoete Moeder van Den Bosch. Naast de gebruikelijke vieringen om 8.30 uur en 12.30 uur is er 's avonds om



19.00 uur een gezongen Eucharistieviering.

Bij de middagmis van 12.30 uur sluiten ook de priesters van ons bisdom aan die bijeen zijn voor hun jaarlijkse priesterdag in het Sint-Janscentrum. Het feest van de Zoete Lieve Vrouw is ook het begin van de jaarlijkse noveen. Deze wordt afgesloten op 15 juli om 12.30 uur.

### Feest- en gedenkdagen in juli

|         |   |
|---------|---|
| 1 juli  | Eerste Vrijdag van de maand<br>Kostbaar Bloed van onze Heer Jezus Christus                      |
| 7 juli  | Feest Zoete Moeder van Den Bosch<br>Aanvang noveen  |
| 9 juli  | HH. Martelaren van Gorcum   |
| 10 juli | herdenking 450 jaar<br>HH. Martelaren van Gorcum  |
| 11 juli | H. Benedictus, abt, patroon van Europa  |
| 14 juli | H. Camillus de Lellis, priester   |
| 15 juli | H. Bonaventura, bisschop en kerkleeraar<br>Afsluiting noveen t.e.v. Zoete Moeder                |
| 16 juli | H. Maagd Maria van de berg Karmel   |
| 24 juli | Werelddag voor de grootouders en ouderen<br>H. Christoffel, martelaar, patroon van de reizigers |
| 25 juli | H. Jakobus, apostel   |
| 26 juli | HH. Joachim en Anna, ouders van Maria   |
| 27 juli | H. Titus Brandsma, priester en martelaar<br>Inzegening Titusbeeld                               |
| 29 juli | HH. Marta, Maria en Lazarus   |



## Titus Brandsmafeest: 27 juli om 12.30 uur Nieuwe compositie en een nieuw beeld

Bij gelegenheid van de heiligverklaring van Titus Brandsma, 15 mei jongstleden, is in opdracht van de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius een 'Mis ter ere van de Heilige Titus Brandsma' gecomponeerd. Wouter van Belle, organist van de Utrechtse kathedraal, heeft deze opdracht gekregen. Het resultaat is een feestelijke Mis voor cantor en volk. Op de feestdag van de Heilige Titus Brandsma, woensdag 27 juli, wordt deze Mis voor het eerst gezongen.

Tijdens deze Eucharistie zal de prior-provinciaal van de Karmelieten het nieuwe beeld van Titus Brandsma inzegenen. Dit beeld krijgt een blijvende plaats in de kooromgang van de kathedraal. In de voet van het beeld komt een relikwie van Titus. Het betreft hier een stukje stof van zijn habijt. Het nieuwe beeld is vervaardigd door de kunstenaar Jean Bremers uit Helvoirt. Hij en zijn inmiddels overleden echtgenote hebben ook het beeld van Johannes Paulus II en van Don Bosco vervaardigd. We hopen dat zowel de compositie als het beeld van Titus bijdragen aan zijn devotie en verering.



## HUISKAMER VAN DE STAD

*Groots van gotische  
bouw, huiskamer van  
allure*

*Bossche trots,*

*Brabants baken dat*

*vanuit de Meierij lonkt*

*Huiskamergevoel vol van heiligen en leken*

*Monument van gelovig ongelooft en van ongelooflijk  
gelovig*

*Rank, robuust, huis van God en huis van de mens*

*Een monument, maar bovenal een kerk, levende stenen*

*Oprijzend in de Hinthamerstraat, zo plots, zo ineens*

*Eeuwen van historie, al 800 jaar...*

*Waar oude bomen vanaf het Sint-Janskerkhof met ontzag  
omhoog reiken*

*Gevoel van de Mariamaand mei, gevoel van een*

*Oeteldonkse lach*

*Diepgaand geloof van Zijn geboorte met Kerstmis tot Zijn  
verrijzenis van Pasen*

*Huiskamer van de Heer, huiskamer van de stad*

*ONZE... enige echte oude Sint-Jan*

*William Bekker*



## 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

Maandag 15 augustus viert de Kerk het feest van de Tenhemelopneming van Maria. Zij was op aarde de eerste leerling van haar Zoon. Als eerste deelt zij ook ten volle in het nieuwe leven bij God. Met lichaam en ziel ten hemel opgenomen is zij onze voorspreekster bij de Heer. Op 15 augustus zijn er drie H. Missen: 8.30 uur – 12.30 uur en 19.00 uur.



## Gastgezinnen

Het seminarie van ons bisdom, het Sint-Janscentrum, vraagt in de zomermaanden hulp van gastgezinnen waar buitenlandse priesterstudenten (Oeganda) in de weekenden kunnen verblijven om zo vertrouwd te raken met het parochiële leven in ons bisdom. Informatie bij het seminarie of het bisdom (073-6132000 / 073-5232020).

## ER WAS EENS... een meisje uit Nazareth



We kennen Maria van de kapelletjes, de kaarsjes, het Ave Maria. Maar wie was zij en wat betekent zij nu voor ons? 8 oktober gaan we met gezinnen op ontdekkingsstocht door 'Mariastad' Den Bosch. Daar ontmoeten we Maria op vele manieren. Meer info: <https://www.sintjandenbosch.nl/erwaseens/>

## Feest- en gedenkdagen in augustus

- 1 aug H. Alfonsus Maria de'Liguori, bisschop en kerkleraar
- 4 aug H. Johannes Maria Vianney, Pastoor van Ars
- 5 aug Eerste Vrijdag van de maand
- 6 aug Gedaanteverandering van de Heer
- 8 aug H. Dominicus, priester
- 9 aug H. Edith Stein, maagd en martelares, patrones van Europa
- 10 aug H. Laurentius, diaken en martelaar
- 11 aug H. Clara, maagd
- 15 aug Maria Tenhemelopneming (hoogfeest)
- 20 aug H. Bernardus, abt en kerkleraar
- 22 aug Heilige Maagd Maria, Koningin
- 24 aug H. Bartholomeüs, apostel
- 25 aug Verjaardag van de Kerkwijding Sint-Jan
- 27 aug H. Monica
- 29 aug Marteldood H. Johannes de Doper
- 30 aug Zalige Eustachius van Lieshoud, priester



## SINT-JAN 800 JAAR

### Tot en met 11 september: expositie 'Beleef de Sint-Jan' (i.s.m. Huis73)

In de kooromgang van de kathedraal is de expositie 'Beleef de Sint-Jan' te bezoeken. Kunstenaars hebben zich laten inspireren door de Sint-Jan en deze inspiratie omgezet in een creatieve vormgeving.

### 2 juli 14.00-15.30 uur: Koning Willem I College

Opening van de expositie van studenten van het Koning Willem I College. Studenten van de opleiding Media Art & Performance hebben een creatieve expositie samengesteld van hun werk. Een belangrijk deel van deze expositie is te zien in het meest noordelijk gedeelte van de kooromgang.

### 3 juli 14.30 uur: concert Politieharmonie Oost-Brabant

De Politieharmonie Oost-Brabant brengt een muzikale groet aan de jarige Sint-Jan. Samen met sopraan Maaïke Hupperetz verzorgt de harmonie een feestelijk programma. Het concert start om 14.30 uur. Bij goed weer is het een tuinconcert aan de noordzijde van de kathedraal (ingang Hinthamerstraat). Bij slecht weer vindt het concert plaats in de Sint-Jan. Iedereen is welkom. Het concert is gratis, aanmelden is niet nodig.

### 7 juli 20.00 uur: onthulling Sint-Jan in LEGO

In aansluiting op de gezongen Eucharistieviering b.g.v. het feest van de Zoete Moeder van Den Bosch wordt in de zuidelijke kooromgang een bijzonder schaalmodel van de Sint-Jan onthuld. Martijn Vissers uit Rosmalen heeft de kathedraal nagebouwd met behulp van ruim 24.000 LEGO-steentjes. Voorwaar een monnikenwerk! In de kooromgang staan reeds drie verschillende schaalmodellen van de Sint-Jan. Deze LEGO-versie maakt het overzicht compleet.



### 4 september 11.00 uur: plechtige Eucharistieviering bij gelegenheid van het 800-jarig bestaan

Zondag 4 september danken we God voor 800 jaar Sint-Jan. Veel is er in acht eeuwen gepasseerd: opbouw, de grote brand van 1584, beeldenstorm, verval en restauratie. Miljoenen mensen hebben hun voet over de drempel gezet in de voorbije eeuwen. Een lange stoet van mensen is door de Sint-Jan getrokken bij dopen, huwelijken, uitvaarten, bisschops-, priester- en diakenwijdingen. Zovele communicantjes en vormelingen, pelgrims, Godzoekers en

toeristen hebben de schoonheid van dit Godshuis ervaren. Dat alles mogen wij in dankbaarheid bij God brengen en bidden dat Hij dat alles tot voltooiing brengt. En we kijken vooruit: we vragen zegen over de toekomst van onze parochie en de geloofsgemeenschap van de Sint-Jan en over ieder die onze eeuwenoude kathedraal bezoekt.

Tijdens de jubileumviering zal de Schola een speciaal voor dit jubileum gecomponeerd motet zingen: 'Als wij uw Huis binnengaan'. Een tekst geïnspireerd op het gebed van Koning Salomo in de tempel van Jeruzalem (1 Koningen 8) en op muziek gezet door Chris Fictoor.



Na deze feestelijke viering is iedereen uitgenodigd in de tuin van het Sint-Janscentrum om elkaar te ontmoeten tijdens een informeel samenzijn.

### 8 t/m 18 september: Theateruitvoering 'Strijd om de Kathedraal'

Begin september verandert de tuin van de Sint-Jan in een heus openluchttheater. Jacques Vriens, schrijver en regisseur, heeft zijn boek 'Strijd om de Kathedraal' bewerkt voor een uitvoering in een openluchttheater. Nergens anders komt dit verhaal beter tot z'n recht dan in de 's-Hertogenbosch met een echte kathedraal als decor. Het is een verhaal over de bouw van een kathedraal in een middeleeuwse stad. Dit roept gejuich op, maar ook fel verzet. Het verhaal neemt ons mee naar de tijd van de middeleeuwen met al z'n mooie en duistere kanten. Een boeiend en tegelijk ook ontroerend verhaal. Meer informatie en kaartverkoop: [www.strijdomdekathedraal.nl](http://www.strijdomdekathedraal.nl).

### 1 oktober: 800 kaarsen voor 800 verhalen

De Sint-Jan viert zijn 800<sup>e</sup> verjaardag. Vele Bosschenaren en Brabanders hebben hun eigen persoonlijke (en soms ontroerende) verhaal bij de kathedraal. Voor de jarige Sint-Jan brengen we 800 verhalen samen, uitgebeeld in een lange stoet van 800 kaarsen. Iedereen is uitgenodigd om zijn of haar verhaal bij de Sint-Jan aan papier toe te vertrouwen. Speciale kaarten liggen achter in de Sint-Jan. U kunt die meenemen, invullen en deponeren in de bus (achter in de kathedraal) of in de brievenbus van de plebanie aan de Choorstraat. Mailen mag ook naar [800jaar@sintjandenbosch.nl](mailto:800jaar@sintjandenbosch.nl)



#### Centraal Secretariaat

Choorstraat 1  
5211 KZ 's-Hertogenbosch  
(073) 6130314  
[secretariaat@sintjandenbosch.nl](mailto:secretariaat@sintjandenbosch.nl)  
NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 14:00 uur.

Plebaan Blom: [plebaanblom@sintjandenbosch.nl](mailto:plebaanblom@sintjandenbosch.nl)  
Diaken V. Palte: [vladimir.palte@outlook.com](mailto:vladimir.palte@outlook.com)  
Diaken T. Bangert: [timbangert@sintjandenbosch.nl](mailto:timbangert@sintjandenbosch.nl)

**Bij dringende pastorale zaken** (zoals bediening en overlijden) **kunt u bellen met telefoonnummer 073 6130314**