



# NIEUWSBRIEF MAART

PAROCHIE H. JOHANNES EVANGELIST  
KATHEDRALE BASILIEK VAN SINT-JAN

NIEUWSBRIEF SINT-JAN • MAART 2022

## Openingstijden Sint-Jan tijdens carnaval

Zondag: 09.00 uur – 10.00 uur  
Ma en di: 08.00 uur – 9.30 uur  
Voor de vieringen tijdens carnaval verwijzen we u naar het artikel hiernaast.

## Openingstijden Sint-Jan

Zondag: 09.00 uur - 17.00 uur  
Ma t/m za: 08.00 uur - 17.00 uur

## Vieringen in de Sint-Jan

Zondag: 10.00 uur en 12.00 uur  
Ma t/m za: 08.30 uur en 12.30 uur  
Alle vieringen zijn te volgen via YouTube: Sint-Jan Den Bosch

## Aanbidding in de Sint-Jan

Ma t/m za: 09.00 uur - 09.30 uur  
Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur

## Biechtgelegenheid

in de Sint-Jan

Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur  
in de kloosterkerk San Damiano  
dinsdag 15.00 uur - 17.00 uur  
donderdag 19.30 uur - 21.00 uur  
vrijdag 15.00 uur - 17.00 uur

## Openingstijden info-balie

De infobalie is gesloten in de maand maart.

## Coronamaatregelen

De coronamaatregelen van 1,5 meter afstand houden en dragen van mondkapjes komt te vervallen. Houd rekening met elkaar en heeft u coronagerelateerde klachten, blijf dan thuis.

## Misintenties

Via [secretariaat@sintjandenbosch.nl](mailto:secretariaat@sintjandenbosch.nl) kunt u misintenties doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en tijdstip. Liefst uiterlijk donderdagochtend. Uw intentie kunt u ook in de brievenbus van de plebanie aan de Choorstraat 1 doen. Zo ook het verschuldigde bedrag van €12,50 per intentie. Of maak het over naar NL24 INGB 0656 4387 46



## Van de plebaan

In dankbaarheid vieren wij dit jaar het achtste eeuwfeest van onze Sint-Jan. Op Eerste Paasdag vindt de opening van het jubileumjaar plaats op de Parade. In de loop van dit jaar zullen tal van activiteiten gaan plaatsvinden: een aantal bijzondere Eucharistievieringen, tentoonstellingen, een concert, een Nacht van de Sint-Jan, een avond van het licht en een activiteit met een duidelijke diaconale inslag. Ook zijn een tweetal bijzondere evenementen in voorbereiding die de kathedraal in alle glorie laten schitteren. Een programma dat de Sint-Jan belicht als parochie- en stadskerk van 's-Hertogenbosch, als diocesane Moederkerk, als bedevaartkerk en als nationaal monument. Partners in het project 'Sint-Jan 800 jaar' zijn de gemeente, Huis73 en het Theater aan de Parade. Daarnaast zijn er veel instellingen in de stad die bij dit bijzondere project aansluiten. Ook maken we de link met het onderwijs. De kathedraal als stadskerk vraagt om verbinding met velen in onze stad.

Bij een feest hoort ook een feestelijke aankleding. Bij gelegenheid van dit achtste eeuwfeest wordt een begin gemaakt met het aanbrengen van een nieuwe verlichting in de kathedraal. Een lichtarchitect is met de voorbereiding van dit omvangrijke project begonnen. Daarnaast zal zeer binnenkort de nieuwe huisstijl van kathedraal en parochie het licht gaan zien. Tegelijk gaat dan een geheel nieuwe website online. Vanaf de veertigdagentijd liggen op de informatietafels in de Sint-Jan exemplaren van de publieksversie van ons visiedocument en beleidsplan. Deze is geheel in de nieuwe huisstijl vormgegeven. U kunt een exemplaar van dit document meenemen.

We staan nu aan de vooravond van drie mooie dagen in Oeteldonk. Het is mooi dat het feest van carnaval dit jaar doorgang kan vinden. Dat ook de Carnavalsmis doorgang kan vinden, is een knipoog vanuit de hemel. Deze bijzondere viering, in de vroege morgen van carnavalszondag, is op zijn beurt weer een knipoog naar 800 jaar kathedraal!

*Plebaan Vincent Blom*

## CARNAVALSMIS 2022 GAAT DOOR

Met alle versoepelingen is het mogelijk om op zondag 27 februari aanstaande onze traditionele Carnavalsmis doorgang te laten vinden. Allen bent u van hart welkom voor deze bijzondere viering in de kathedraal van Oeteldonk. Aanvang van de Carnavalsmis is om 9.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig!

De H. Mis van 12.00 uur vervalt deze zondag. Op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart is er alleen een H. Mis om 8.30 uur. De kathedraal en de Mariakapel zijn tijdens de Carnavalsdagen gesloten.



## Aswoensdag

Als vanzelf gaat het carnavalsfeest over in Aswoensdag. In de rust en stilte van deze dag mogen wij het askruisje ontvangen als een uiterlijk teken om innerlijk op weg te gaan naar Pasen. Het askruisje als teken van bekering en vergankelijkheid.



Op Aswoensdag, 2 maart, zijn er drie H. Missen in de kathedraal: 8.30 uur; 12.30 uur en 19.00 uur. Tijdens alle Eucharistievieringen wordt de as gezegend en opgelegd.

## Veertig dagen

De veertigdagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Het is de tijd om ons voor te bereiden op de viering van het paasmysterie. Veertig dagen die ons willen sterken in de overtuiging dat wij deelhebben aan een groot geheim iedere dag opnieuw.



Graag deel ik een aantal gedachten met u over wat Pasen kan betekenen, drie mogelijke manieren om wat daar bij dat graf gebeurde te verstaan;

Durven wij te geloven dat wij nieuwe mensen zijn die liefhebben en vergeven, sterven en verrijzen? Die zoveel meer zijn dan we zelf voor mogelijk houden, uitverkoren om te stralen van kracht en liefde. Zout der aarde en licht van de wereld. Geloven in Pasen is ook geloven in onszelf.

Pasen gaat over meer dan wat er na dit leven komt... Van moment tot moment schept God alles wat je nodig hebt...open je handen...je bent omsloten door Zijn liefde. Open je ogen, de levende Heer staat naast je, ligt naast je, Hij is overal met ons. Kijk eens dieper in de ogen van je kind, je vrouw, je buurman of je vijand...God leeft ook in hen.

Pasen is wat mensen kunnen wanneer ze zich niet langer verzetten tegen de volle rijkdom van leven en sterven, van mens zijn. Wanneer ze hun armen slaan om de hoogtepunten en de dieptepunten van hun leven.

Pasen is het wanneer we de 10.000 manieren waarop we onszelf en elkaar tegenhouden in angst en middelmaat durven opgeven en onze roeping volgen te leven In Zijn Liefde. Moge de komende veertig dagen ons sterken in dat Nieuwe Leven.

*Tim Bangert, diaken*

## Vastenproject Sint-Jan 2022 Slaapzakken voor dak- en thuislozen

In de Veertigdagentijd bereiden wij ons voor op het hoogfeest van Pasen. Het is een tijd van inkeer, waarin wij ook willen omzien naar elkaar, in het bijzonder naar degenen die onze steun het meest nodig hebben. Dit jaar willen wij met het vastenproject het Straatpastoraat in Den Bosch ondersteunen.

Sinds enkele jaren is het Straatpastoraat gehuisvest in het klooster van de Minderbroeders Franciscanen in het stadsklooster San Damiano. Het Straatpastoraat biedt hier een veilige haven voor de dak- en thuislozen in onze stad. Straatpastor Lianne van Oosterhout biedt hen dagelijks een open oor, houdt spreekuren en vieringen en probeert hun nood te ledigen.



Lianne heeft ons laten weten dat er op dit ogenblik grote behoefte is aan slaapzakken die de dak- en thuislozen kunnen gebruiken. Heeft u nog slaapzakken die u niet meer gebruikt, dan zijn deze meer dan welkom. U kunt deze afgeven bij het Stadsklooster San Damiano aan de Van der Does van Willeboissingel 12.

De slaapzakken dienen nog wel in goede staat te zijn. Het Straatpastoraat en in het bijzonder de dak- en thuislozen in onze stad zijn er u zeer dankbaar voor. Laat deze mensen niet in de kou staan.

*Vladimir Palte, diaken*

### Feest- en gedenkdagen in maart

2 maart	Aswoensdag – begin van de Veertigdagentijd Vasten- en onthoudingsdag
4 maart	Eerste Vrijdag van de maand
13 maart	Verjaardag van de pauskeuze van Paus Franciscus (2013)
19 maart	Hoogfeest H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria
25 maart	Aankondiging van de Heer Maria Boodschap

## Kruisweg in de veertigdagentijd

In de veertigdagentijd wordt **iedere vrijdag om 12.00 uur de kruisweg gebeden in de Sint-Jan**. We overwegen het lijden van Christus en brengen ook onze eigen intenties biddend bij de Hem. In aansluiting op de kruisweg is er gelegenheid tot verering van de relikwie van de Heilige Doorn. Vanaf het begin van de 14<sup>e</sup> eeuw wordt één van de doornen van Christus' doornenkroon in de Bossche kathedraal vereerd. De relikwie behoort, samen met het beeld van de Zoete Lieve Vrouw, tot de meest heilige (kunst)schatten van de Sint-Jan.



Het vereren van de doorn uit de doornenkroon van Christus verbindt ons op heel bijzondere wijze met zijn lijden, sterven en verrijzen. Bij kruisweg en verering van de H. Doorn bidden we daarom: 'Wij aanbidden U Christus en wij loven U. omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.'

## Een Jubeljaar

Bijzondere jaren in onze rooms-katholieke Kerk worden aangeduid als Jubeljaar. Reeds in het Oude Testament (Leviticus 25,8-55, Numeri 36,4 en Ezechiël 46,17) is sprake van zulke jaren die op bijzondere wijze aan God zijn toegewijd. Elke zeven jaar was er bij het joodse volk een sabbatjaar. Een jaar van rust en gebed. Na zeven sabbatjaren, dus in het vijftigste jaar, was er telkens een **j**ubeljaar. Een 'jobel' is een bazuin, die moest weerklinken om dit vijftigste jaar aan te kondigen.



In navolging van het joodse gebruik van de Jubeljaren werd in de Katholieke Kerk in het jaar 1300 voor het eerst een Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Vanaf die tijd wordt er ieder 25-jaar een Jubeljaar gehouden. Daarnaast zijn er ook bijzondere Jubeljaren of Heilige Jaren, zoals in 2016 het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Enkele weken geleden heeft het Vaticaan het Jubeljaar 2025 afgekondigd met het mooie thema 'Pelgrims van Hoop'.

Voor de Sint-Jan is 2022 ook een Jubeljaar. Het achtste eeuwfeest van onze kerk is het zeker waard om als een jaar van dank en jubel te vieren. Dit Bossche 'Jubeljaar' wordt gevolgd door het herdenkingsjaar 750 koorzang in de Sint-Jan (eind 2023 – 2024). En gelijktijdig met het grote Jubeljaar 2025 van de Wereldkerk, herdenken we in Den Bosch 600 jaar beiaardmuziek op de Sint-Janstoren. Het ene feest- en jubeljaar volgt het andere op. Het thema van het Heilig Jaar 2025 mag dat alles verbinden: Pelgrims van Hoop.

*plebaan*

## DICX Kruisweg te zien in de Sint-Jan

Dick Evers bestudeert al jaren het lijdensverhaal, de persoon van Jezus Christus en de staties van de Kruisweg. Hiervoor verbleef hij onder meer enkele malen per jaar in een klooster, met name in Monastère de Chevetogne (B) en Abdij Sint-Benedictusberg in Vaals (NL). Zijn doel was het maken van een hedendaagse Kruisweg.



Uit het jaar 333 dateert het eerste reisverslag van een pelgrim uit Frankrijk naar Jeruzalem. De stad bezoeken waar Jezus is verraden, veroordeeld, gemarteld, gedood en begraven begon een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op de christenen in het Westen.

Al met al werd de kruisweg gemeengoed in het katholieke landschap en in de kerken in onze streken vanaf 1750. Om 'succesvol' te zijn moesten de staties zo uitgevoerd worden dat de mensen in hun streek en cultuur er een relatie mee konden opbouwen. Ze zijn altijd bedoeld geweest om 'in beweging' te brengen: het zijn voorbeelden van populaire kunst. Dick Evers (Venlo) schildert de Kruisweg, zoals hij nu geschilderd zou moet worden, samen met Michelle van Asperen (Veghel) en Jacques Spee (Obbicht) in de historische kapel van Oud St. Gregor (bouwjaar 1810) in kloosterdorp Steyl, Noord-Limburg NL. Verder zorgden de monniken Frater Leo Disch en Pater Matthieu Wagemaker van Abdij Benedictusberg in Lemiers Vaals, voor de historische reflectie.

**De giclees (kunstdruk van zeer hoge kwaliteit) van DICX Kruisweg zijn vanaf 2 maart tot en met 24 april 2022 in de Sint-Jan te bewonderen.**

## Actie Kerkbalans

In januari ging de jaarlijkse Actie Kerkbalans van start. We zijn dankbaar voor de goede respons op onze uitnodiging om deel te nemen aan deze actie. Het stelt ons in staat om als parochie verder te bouwen aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Veel dank daarvoor!

*Kerkbestuur parochie Sint-Jan*



U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL92 INGB 0002 5386 00. t.n.v. Parochie Heilige Johannes Evangelist, 's-Hertogenbosch of u kunt gebruik maken van de **QR code** hiernaast.





# Kathedraalschool Sint-Jan Maart

## Sint-Jansavond

De vierde Sint-Jansavond, 7 maart, zal de benedictijn Thomas Quartier ons aan de hand van zijn boek "Bedezing. Lieder en bidden door de dag" inleiden in de Benedictijnse spiritualiteit. Thomas Quartier is verbonden aan de St. Willibrordabdij in Doetinchem en doceert aan meerdere universiteiten op het gebied van liturgie en monastieke spiritualiteit.

**7 maart om 20.00 uur**

**in het Sintjanscentrum,**

Papenhulst 4 te 's-Hertogenbosch

aanmelden via [secretariaat@sintjandenbosch.nl](mailto:secretariaat@sintjandenbosch.nl)

## Bezinningsavonden met de bisschop

Op maandag 21 maart is de 2<sup>e</sup> bijeenkomst van een reeks bezinningsavonden met Mgr. De Korte. De bisschop leest met ons het boek 'Christus is je leven' van karmeliet Guido Stinissen. 'Groei naar je nieuwe gestalte', zo luidt de ondertitel van dit boek. Deze avonden mogen ons helpen in de groei van ons persoonlijk geloofsleven. Tijdens deze avonden zal Mgr. De Korte het boek verklaren en toelichten.

Hoe laat: 19.30-21.30 uur

Waar: Sint-Janscentrum, Papenhulst 4

Aanmelden: [secretariaat@sintjandenbosch.nl](mailto:secretariaat@sintjandenbosch.nl)

## Bijbelavonden op weg naar Pasen

Tijdens deze bijeenkomsten bereiden we de lezingen voor van de komende zondag. De advent en de veertigdagentijd zijn sterke liturgische tijden waarin de rijkdom van de H. Schrift tot ons komt. We lezen en overwegen samen de Schriftlezingen van deze zondag. De avonden worden afgesloten met het bidden van de liturgische dagsluiting, de completen.

Wanneer: alle donderdagen in maart

Hoe laat: 19.30-21.30 uur

Waar: de Plebanie (Choorstraat 1)

Inschrijven: is niet nodig, u bent welkom



## Kerk zijn in 2030

Wij nemen u graag mee in onze visie en missie: *hartelijk, gastvrij en open getuigen van de Blijde Boodschap. Wij zijn een thuis voor velen en slaan een brug naar de samenleving.* In de publieksversie van ons beleidsplan leest u in het kort waar wij voor staan. De publieksversie is beschikbaar in de kathedraal om mee te nemen.

*Kerkbestuur Parochie Sint-Jan*



Kerk-zijn in 2030  
Evangelie Sint-Janskerk

## Nieuwe mantel Onze Lieve Vrouw

De in het Tilburgse Textiellab geweven katoenen blauw-paarse mantel wordt op 2 maart als onderdeel van een bijzondere expositie in Het Noordbrabants Museum onthuld. Vervolgens draagt Maria (eenmalig) haar nieuwe mantel van 1 tot en met 31 mei in de Mariakapel en vanaf volgend jaar jaarlijks tijdens de vastenperiode. "Deze mantel van Hoop en Troost zal een symbool zijn van ons vertrouwen in Maria, dwars door alle onzekerheden heen."

*Broederschap van Onze Lieve Vrouw*



Fotografie: Vincent Nabbe

### Centraal Secretariaat

Choorstraat 1

5211 KZ 's-Hertogenbosch

(073) 6130314

[secretariaat@sintjandenbosch.nl](mailto:secretariaat@sintjandenbosch.nl)

NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat en de receptie zijn beperkt geopend. De mail wordt gelezen en de telefoon staat doorgeschakeld

Plebaan Blom: [plebaanblom@sintjandenbosch.nl](mailto:plebaanblom@sintjandenbosch.nl)

Diaken Vladimir Palte: [vladimir.palte@outlook.com](mailto:vladimir.palte@outlook.com)

Diaken Tim Bangert: [timbangert@sintjandenbosch.nl](mailto:timbangert@sintjandenbosch.nl)

### Bij dringende pastorale

**zaken** (zoals bediening en overlijden) **kunt u bellen met telefoonnummer 073 6130314**